



22^e Jaargang 2024



PRINSALCO & ADJUDANTHUUB AJT VEDAN ZONDER GEDOO 'AJE TO'





Inhoud

Van de redactie	3
Voorwoord Burgemeester	4
Van de voorzitter	5
Voorstellen P&A	6
Buurman & Buurman Strip	14
Proclamatie	15
Onze Papa...	16
Aftreden Frans & Koen	28
De Twentsche Snertspecialist	34
Data die je niet mag missen	35
Optocht route en regels	36
Fotopagina	38
Raad van Elf	40
Nieuwe Raadsleden	42
Aftredende Raadsleden	43
Vernieuwbouw MVV	56
Hoogheden: St. Alphonsus	58
Zoek de verschillen	60
Kindercarnaval	61
Carnavals Horoscoop, hoe zit het met jou?!	62
Dansmariekies	74
Minioren	75
Junioren	76
Senioren	77
Fotopagina	78
Altied Skik Festijn	80
Dubbeldorp Duurzaam	82
Ouderencarnaval	83
MvV 7e	84
Buurman & Buurman Vervolg	96
Dubbelkiekerclub!	97
Verrijking bestuur	98
Kinderpagina	100

Colofon

Het Dubbelkickersblad van de carnavalsvereniging De Dubbelkickers wordt jaarlijks gratis verspreid onder alle inwoners van Harbrinkhoek, Mariaparochie en gedeeltelijk in de aangrenzende delen van Almelo. Ook ontvangt de St. Alphonsusschool exemplaren om uit te delen aan leerlingen die thuis geen Dubbelkickersblad ontvangen. Vanzelfsprekend wordt dit blad bezorgd aan al onze adverteerders en sponsors.

Wil je het blad lezen, maar bezorgen wij niet op jouw adres? Download deze uitgave dan via onze website - www.dedubbelkickers.nl of neem contact op met redactie@dedubbelkickers.nl

De oplage bedraagt inmiddels 1.400 stuks.

Redactieleden

E-mail: redactie@dedubbelkickers.nl

Mandy Alberink
Floor Pannen
Niels Wesselink
Ellen Alberink
Bob Bergmans
Maartje Engbers
Samara Westerhof

Advertenties en sponsoring

Nicole Kienhuis (hoofd sponsorcommissie)
Email: sponsorcommissie@dedubbelkickers.nl

Rabobank: NL15RABO0151457816

Fotografie

Fotostudio Visschedijk
Samara Westerhof

Vormgeving en opmaak

Niels Wesselink
Floor Pannen
Jesse Busscher

Druk

Weiss Copy & Computer Service



Van de redactie

Het is weer zover! Terwijl de winter zijn intrede maakt, werken we aan dit blad en maken we ons op voor het spektakel van een nieuw carnavalsseizoen. In dit gloednieuwe Dubbelkiekersblad willen we samen met jullie terugblikken op een fantastisch sleuteljaar en jullie warm maken voor al het moois wat dit jaar gaat brengen. Ook werpen we een blik op actualiteiten die spelen in ons mooie Dubbeldorp.

Een Sleuteljaar om te koesteren

Het afgelopen jaar was voor onze vereniging een sleuteljaar vol hoogtepunten en onvergetelijke momenten. In ons Dubbeldorp weten we hoe we een feestje moeten bouwen. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen om er een jaar van te maken dat de geschiedenisboeken in zal gaan. Nu we de sleutel van het afgelopen jaar moeten overdragen, begint een nieuw carnavalsseizoen. De carnavalskoorts begint langzaam te stijgen. Het is tijd om je feestmuts weer op te zetten, jouw carnavalsoutfit weer van zolder tevoorschijn te halen, de dansschoenen te poetsen en de feeststemming AAN te zetten.

Verhalen

We hebben weer een bonte verzameling van mooie verhalen gebundeld. Van hilarische verhalen van de kinderen van Prins en Adjudant, Duurzaam Dubbeldorp. Neem de tijd om te bladeren en te genieten van de unieke belevenissen die ons dorp zo bijzonder maken.

Spot Jezelf

Misschien wel het meest opwindende deel van dit nummer zijn de collage pagina's. Pak je vergrootglas erbij. Want wie weet spot je jezelf of bekenden te midden van de uitbundige menigte, vastgelegd op het hoogtepunt van de festiviteiten. Een beeld zegt meer dan duizend woorden...

Moge de confetti rijkelijk vloeien en de polonaise ons voorgaan naar onvergetelijke momenten. Alaaf!

*Carnavaleske groeten,
de redactie van het Dubbelkiekersblad*





CV De Dubbelkiekers en 'Noaberschap'

Beste Dubbelkiekers,

Op de 11e van de 11e is weer een nieuw carnavalsseizoen ingeluid in de gemeente Tubbergen. Het is het eerste carnaval die ik ga meemaken als burgemeester van deze prachtige gemeente.

Heel bekend ben ik nog niet met carnaval, want in de gemeente waar ik woonde en wethouder was, werd carnaval niet zo groots gevierd als hier. Ik laat me dan ook verrassen in alles wat er de komende maanden op mij af gaat komen. Ik moet eerlijk zeggen, dat ik er enorm naar uit kijk om deze fantastische traditie van dichtbij mee te mogen maken.

De Dubbelkiekers hadden vorig jaar de sleutel en daarmee tijdelijk de regie over de gemeente Tubbergen. Als sleuteldorp hebben jullie carnaval heel intensief beleefd. Dat zal dit jaar misschien iets anders zijn voor jullie, maar ik verwacht dat het carnavalsfeestje er niet minder om zal zijn. Want, ook al zijn jullie dit jaar geen sleuteldorp. In Harbrinkhoek Mariaparochie gebeurt genoeg!

Tijdens het kernbezoek, vlak na mijn installatie, heb ik kennis mogen maken met Dubbeldorp Harbrinkhoek Mariaparochie. Zo'n werkbezoek is natuurlijk kort, maar de vooruitstrevendheid van de inwoners om het voor hun Dubbeldorp goed te doen, is overduidelijk naar voren gekomen!

Zo was de voetbalvereniging MVV'29 druk de kleedkamers aan het verbouwen en heb ik een kijkje mogen nemen bij de boerderijwinkel van Ons Boer'n erf en bij de bistro en catering van Kampkuiper. Dat ziet er allemaal fantastisch uit. Ook hebben we verschillende locaties bezocht waar wordt gebouwd. Nieuwe woningen voor starters en senioren. Vooral het initiatief van de inwoners om levensloopbestendige woningen te bouwen, waar de toekomstige bewoners naar elkaar omkijken, trok de aandacht. Dit Dubbeldorp is de eerste kern die dit prachtige concept oppakt!

En ook in andere zaken kijken jullie goed vooruit. Jullie zijn al aan de slag met een nieuwe agenda. Daarin zal vast en zeker aandacht worden gevraagd voor het toenemende aantal kinderen dat in deze kern naar school gaat en gaat sporten. De voorzieningen en het aantal vrijwilligers in de dorpen moeten ook in de toekomst voldoende zijn om het groeiende aantal inwoners genoeg te bieden. Dat geldt voor de uitbreiding in het Dubbeldorp zelf, maar ook voor de uitbreiding van Almelo tegen de gemeentegrens aan.

Eerst maar eens de focus op carnaval 2024. Jullie hoogheden Prins Alco en Adjudant Huub en de Raad van Elf staan klaar om daar een fantastisch feest van te maken. Dubbelop genieten in het Dubbeldorp (ook zonder sleutel). Alaaf!



Anko Postma
Burgemeester
gemeente Tubbergen

Alaaf! Alaaf! Alaaf!



Van de voorzitter

Carnaval blijft verbinden

Corona ligt ver achter ons en het is welhaast niet meer voor te stellen dat wij daardoor geen carnaval konden vieren. Vorig jaar is weer als vanouds carnaval gevierd en wat was dit voor ons als sleuteljaar extra bijzonder.

Op geheel eigenwijze hebben wij de Dubbelkiekers en ons dorp op de kaart gezet. Extra dank aan alle mensen die zich hiervoor hebben ingezet.

“Op geheel eigenwijze hebben wij De Dubbelkiekers en ons dorp op de kaart gezet”

Terwijl ik dit schrijf is de Prinsopkomst 2023 alweer geweest en hebben de Prins en Adjudant de eerste officiële plichtplegingen gedaan vergezeld met de altijd enthousiaste Raad van Elf die ook weer nieuwe enthousiaste leden kent.

Dan onze dansmariekes. Waren er jaren dat wij welhaast een tekort hadden. Dit jaar is er een heuse wachtlijst en hebben wij grote groepen enthousiaste mini's, junioren en senioren. En dan het Altied Skik Festijn. Wat was dit een drukbezochte avond waar ook vele dorpsgenoten aanwezig waren. Deze club krijgt het toch maar voor elkaar om zo'n festijn te organiseren: Chapeau!

Noaberschap

Al kijken niet-carnavalisten soms wat vreemd tegen carnaval vieren aan, toch verbindt dit de samenleving in deze toch roerige tijden. Jong en oud genieten, de één meer intenser dan de ander. Door te verbinden zijn wij in ons Dubbelkiekersdorp in staat prachtige dingen te organiseren. Dat zie je niet alleen bij de Dubbelkiekers maar ook bij MVV waarin in no-time met meer dan 100 mensen belangeloos de kleedkamers onder handen werden genomen.

Noaberschap heerst hier nog. Laten we dit koesteren. Dit jaar zal het Kindercarnaval een impuls krijgen. Niet meer op school maar in de tent bij Kampkuiper, onze residentie. Alle leerlingen worden hierbij betrokken en zullen samen van een kleintje gala genieten. Hoe leuk is dat!

Ik dank Prins Frans en Adjudant Koen en hofdame Thea voor hun geweldige inzet en wens Prins Alco, adjudant Huub en Hofdames Angelique en Mathilde een prachtige jaar toe. Jullie zullen dit nooit vergeten!

Uiteraard heb ik wederom alle vrijwilligers te danken voor hun inzet. Dit jaar wil ik afsluiten met een speciaal dank aan alle sponsors die onze vereniging en vaak andere verenigen op welke wijze dan ook ondersteunen. Zonder u geen carnaval en valt er ook niets te verbinden. Kortom, door u en met u blijven wij verbindend. Hartelijk dank!

“Allen een prachtige carnavalstijd!!”

Sebastiaan Masselink
Voorzitter CV De Dubbelkiekers





Prins Alco I en

Het is weer die tijd van het jaar. De dagen worden korter, het wordt kouder, de R zit in de maand en de eerste griepjes dienen zich aan... Maar het begint ook weer te kriebelen bij menig carnavalsliefhebber en ja dat betekent ook nieuwe Hoogheden voor ons mooie Dubbeldorp. En laten zij zich nu dit carnavalsseizoen precies op de 11e van 11e hebben gepresenteerd. Dat zal jullie allemaal vast niet ontgaan zijn! Een nieuw duo of eigenlijk kwartet gaat onze vereniging voor. Maar wie zijn onze nieuwe Hoogheden? En hoe gaan ze komend carnavalsseizoen de scepter zwaaien over ons Dubbeldorp? We stellen ze graag aan je voor! Eén persoon is al redelijk bekend en een door de wol geverfd Dubbelkieker kunnen we wel verklappen. Hoog tijd om ze (beter) te leren kennen.

Allereerst maken we kennis met Prins Alco de 1e en Hofdame Angelique de Heer. Nog redelijk onbekend in ons Dubbeldorp maar door dit jaar voor te gaan als Prins en Hofdame hopen Alco en Angelique daar verandering in te brengen. Prins Alco is 49 jaar jong en geboren op de 11e. Hoe kan het ook anders? Overigens niet de 11e van november maar van april. Dat betekent dus dat deze Prins over een paar maanden de titel Abraham mag toevoegen. Letten jullie op: Raad van Elf? We horen en zien namelijk een 'after carnavalsfeestje' aankomen...

Alco is getrouwd met Angelique die 51 jaar jong is. Samen zijn ze ouders van twee schatten van dochters: Noa van 22 jaar en Lois van 20 jaar. Tegenwoordig is daar schoonzoon Gijs nog bij gekomen. Van origine komt Alco uit Hengelo. Alco en Angelique hebben dan ook eerst tien jaar in Hengelo gewoond alvorens ze besloten iets meer richting Harbrinkhoek te gaan want als tussenstap hebben ze nog in Almelo gewoond. De geboorteplaats van onze Hofdame Angelique. Uiteindelijk zijn ze dan neergestreken in het mooie Harbrinkhoek waar ze nu vier jaar woonachtig zijn aan de Haarbrinkweg. Verstand komt met de jaren zullen we maar zeggen.

“Ik werd gebeld met een vraag over kunstgras”



Adjutant Huub

Dan gaan we door naar ons Adjudenten stel: Adjutant Huub & Hofdame Mathilde Elferink. Geen onbekenden zullen we maar zeggen. Wat zeg ik... door de wol geverfd. Maar daarover later meer.

Huub is 49 jaar jong en Mathilde is de benjamin van dit kwartet en heeft inmiddels 39 kaarsjes uitgeblazen. Ze zijn getrouwd en trotse ouders van dochter Roxie van tien jaar oud. Huub is een geboren en getogen Harbrinkhoeker (en Dubbelkieker) en Mathilde is geboren in Almelo en zoals Huub direct aanvult: "Wel van de goede kant van het kanaal." Mathilde is de dochter van de ouders met de kerstlampjes: André en Marjo Tijhuis. Ook Huub en Mathilde wonen aan de Haarbrinkweg en zijn burens van ons Prinsenspel. Ik zeg: "Ideaal bij het boogzetten."



Hoe en wanneer gevraagd en wat waren de reacties?

Alco: "Jos Smook belde in juli 2023 op met een vraag over kunstgras. Daarop hebben we een afspraak gemaakt voor een zaterdagochtend ergens eind juli. Geheel volgens afspraak kwam hij langs en bij binnenkomst deed hij al direct een beetje raar en geheimzinnig. Het was bloedheet die dag en toch wilde Jos graag binnen zitten." Dat was natuurlijk heel vreemd en daarom viel Jos meteen met de deur in huis: "Ik kom helemaal niet voor kunstgras maar voor wat anders. Wil je dit jaar Prins van de Dubbelkokers worden?" Zo dat was nog eens een vraag. Omdat Alco nog niet zo lang in Harbrinkhoek woont, kon hij niet direct een voorstelling maken van wat deze functie en titel in zou houden maar dat het al kriebelde was wel duidelijk. Alco had echter ook net zijn baan opgezegd dus even een nachtje erover slapen was misschien wel verstandig. Voor de zekerheid is het draaiboek van de Dubbelkokers nog opgestuurd zodat Alco en Angelique dat door konden nemen. Alleen was deze per ongeluk in de spam beland.

"Wil je met mij Hofdame worden?"

In de tussentijd hadden Alco en Angelique echter al bedacht dat Huub Adjutant moest worden. Zogezegd, zo gedaan. Alco, Angelique en Noa gingen koffiedrinken bij Huub en hebben Huub gevraagd. Huub was direct enthousiast en had eigenlijk al ja gezegd maar heeft Mathilde, die niet thuis was maar aan het winkelen met vriendinnen, voor de vorm nog wel gebeld. Mathilde kon alleen eerst niet vrij uit spreken. Dus hing Huub maar gelijk weer op. Mathilde heeft daarna teruggebeld, want ze vond het eerste telefoontje van Huub toch wel een beetje een vreemd. Ze kreeg toen Angelique aan de lijn, die vroeg: "Wil je samen met mij Hofdame worden komend carnavalsjaar?" Mathildes eerste reactie was: "Ja, Huub heeft toch al ja gezegd."



Opleiding en werk

Wanneer er gevraagd wordt naar de opleidingsachtergrond en werk van de heren denkt Alco er in eerste instantie makkelijk vanaf te komen door te zeggen: "Nou dat is heel makkelijk, momenteel werk ik niet want ik heb ik heb in augustus 2023 mijn baan bij Ten Cate opgezegd." "Nee Alco, zo makkelijk gaat dat niet dus vertel, hoe ben je tot deze beslissing gekomen?" Als we toen hadden geweten hoe het uitgebreide antwoord zou zijn hadden we wellicht genoeg genomen met het korte hierboven.

Alco: "Na de basisschool ben ik gestart met de Havo, alleen was ik daar niet heel gedisciplineerd waardoor ik de havo pas na een tweede examen heb weten af te ronden. Na de havo had ik nog geen flauw idee wat ik dan wel moest gaan doen maar de dienstplicht gold nog dus ben ik in dienst gegaan. Daar ben ik opgeleid bij de SROKC (School voor Reserve Officieren en Kader der Cavalerie) als wachtmeester (onderofficier). Ik werd leider in een verkenningspeloton. De tijd in dienst was geweldig. Na anderhalf jaar zat deze tijd er op en ben ik gaan werken in het bedrijfsleven. Ik ben gestart bij Twentebelt in de fabriek als magazijnmedewerker maar al snel doorgestroomd en uiteindelijk leidinggevende worden. In deze periode heb ik ook weer geleerd naast mijn baan en heb ik de nodige automatiseringscursussen en besturingstechnieken bijgeleerd met als gevolg dat ik uiteindelijk productieleider ben geworden. Ondanks mijn afkeer tegen leren op de

havo had ik naast mijn werk de ambitie een HBO-opleiding te doen en zodoende ben ik gestart met Personeel en Arbeid en daarna Hoger productiemanagement."



"Inmiddels was ik geswitcht van werkgever. Bij Van Merksteijn in Almelo gaf ik leiding aan een man of 35. Na Van Merksteijn ben ik aan de slag gegaan bij bierbrouwer Grolsch waar ik supervisor was van twee afdelingen in de bottelarij. In deze periode ben ik de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Saxion hogeschool gestart en heb deze bij Grolsch afgerond. Sindsdien heb ik vele opleidingen mogen afronden, zowel binnen- als buitenlands in Hong-Kong en Zuid-Afrika. Na mijn baan bij Diversey en vervolgens Ten Cate, wilde ik toch wat anders. Ik wilde als zelfstandige manufacturing specialist aan het werk. Toen ik gevraagd werd als Prins viel alles wel even samen. Ik had mijn baan opgezegd, er stond nog een verbouwing van het huis gepland en we waren net een maand naar Indonesië geweest met het gezin. Nu het eenmaal zover is, is het wel ideaal want ik kan uren zelf indelen en dat is handig in dit drukke korte carnavalsjaar."

"Dat is nu wel handig in dit drukke carnavalsjaar"

Angelique: Het verhaal van Angelique is wat korter. "Ik ben naar het Christelijk Lyceum in Almelo gegaan waar ik eerst drie jaar vwo heb gedaan, vervolgens naar de havo ben gegaan en dat helaas niet heb afgerond. Na het voortgezet onderwijs ben ik mbo Doktersassistente op Gravenvoorde gaan doen en aan de slag gegaan bij Huisartsenpraktijk Tubbergen. Daar heb ik drie jaar gewerkt en daarna ben ik gaan werken bij een praktijk in Westerhaar waar ik bijna 20 jaar heb gewerkt. In de tussentijd heb ik de opleiding Praktijkondersteuner met Managementtaken gedaan op Saxion. Na het afronden van deze opleiding ben ik aan de slag gegaan bij een praktijk in Rijssen als praktijkondersteuner. Ik ben toen de opleiding Manager in Zorg gaan doen en daarna praktijkmanager geworden. Sinds twee en een half jaar ben ik praktijkhouder en werk ik zo'n 30-32 uur in de week bij Medisch Centrum Zuid in Rijssen. De praktijk bestaat uit één huisarts en vijf waarnemers. In totaal werken er met alle ondersteunende diensten ruim 20 mensen."





Huub: "Dan verder met onze Adjutant Huub. Huub is zoals gezegd een geboren en getogen Harbrinkhoeker wat maakt dat hij gestart is op de St. Alphonsus in Mariaparochie.

"Ze waren destijds wel blij dat ik stopte bij de Raad van Elf"

"Na een fijne basisschool tijd ben ik naar de lts op de St. Paul gegaan. Aansluitend aan de lts heb ik nog een jaar mts gedaan maar deze opleiding heb ik destijds niet afgerond omdat ik ben gaan werken bij Timmerfabriek Groothuis. Om precies te zijn, ben ik bij Groothuis gestart op 16 juni 1992. Dat betekent dat ik al ruim 30 jaar in dienst ben. Ik ben er ooit gestart als vakantiewerker en leerling en heb daarom alle stages bij Groothuis gedaan. Het beviel en bevalt me gewoon erg goed. Ik ben gestart in de functie van timmerman en ben nu werkplaats chef/productieleider. In de avonduren heb ik mijn mts nog afgerond." Hoe Huub het de komende tijd gaat doen met de carnaval moet gaan blijken.

Mathilde: Tot slot dan nog de levenslijn van onze benjamin. "Ook ik ben naar de St. Alphonsus in Mariaparochie gegaan, ik woonde immers aan de goede kant van het kanaal in Almelo. Na de basisschool ben ik naar Canisius Tubbergen gegaan waar ik vbo heb afgerond. Aansluitend ben ik SPW 4 gaan doen op Gravenvoorde in Almelo. Ik wist dat ik de zorg in wilde maar na het behalen van mijn diploma was het nog best lastig om werk te vinden. Er werden destijds alleen maar 0-uren contracten gegeven. Dat maakte dat ik gestart ben bij zes verschillende werkgevers tegelijkertijd waaronder

de Twentse Zorgcentra en Aveleijn. Uiteindelijk kon ik bij Aveleijn aan de slag en heb ik er drie jaar gewerkt. Daarna ben ik verder gaan kijken en kon ik beginnen bij RIBW.



Ik ben daar gestart als assistent begeleider en ben later begeleider geworden. Door verandering van de doelgroep ben ik weer teruggegaan naar Aveleijn waar ik nu werk als ambulante thuisbegeleider. Ik ondersteun individuen en gezinnen bij grote en kleine zorgvraagstukken."

Vrije tijd en hobby's

Wat doen jullie eigenlijk buiten jullie werk om, wat zijn jullie guilty pleasure en waar worden jullie echt gelukkig van?

Alco: "Vroeger was het drummen, drummen en nog eens drummen. Ik speelde bij dweilorkesten (met de paplepel ingegoten) en in een Blues Rockband. Inmiddels is ook tennis een hobby van mij. En natuurlijk Formule 1 en Heracles." Drummen doet Alco nog wel maar niet meer zo veel en actief als vroeger. Wel hebben ze door de muzikale inborst van Alco een eigen opkomstnummer gemaakt: 'Geen gedoo, a je to'. Ze hebben een eigen tekst geschreven op het liedje 'Daldeejn' van Normaal. Daarna hebben ze het nummer opgenomen in de studio.

Angelique: "Tennis is een hele grote hobby van mij. Ik speel actief bij de Veenhorst in Almelo, nu zo'n vijftien jaar. Naast spelen zit ik in het algemeen bestuur en de activiteitencommissie. Ik vind het allemaal even leuk om te doen en spendeer er dan ook menig uurtje." Doordat Angelique zo actief is met tennis heeft ze Alco ook aan het tennissen gekregen. Nu is het een gezamenlijke hobby.

Het mooie is dan ook dat het goede doel voor dit jaar Tennisvereniging de Haambrink is.





Huub: "Mijn hobby is motor rijden. Daarnaast ben ik ook gek van Formule 1 en is PSV mijn club. Als vrijwilliger ben ik gestart met het draaien van een bardienst per maand bij MVV'29 en zet ik mij elke week in als brigadier. Komend voorjaar wil ik het mountainbiken weer oppakken. Ik zit bij een groepje die weer gezamenlijk willen gaan fietsen."

Mathilde: "Ik heb niet echt een uitgesproken hobby, maar vind het vooral fijn onder de mensen te zijn. Daar ga ik graag koffie drinken bij vriendinnen, oud cliënten en kennissen. Naast al die sociale activiteiten wandel ik ook graag en net als Huub zet ik me eens per week in als brigadier."

Carnaval

Wij zijn natuurlijk wel benieuwd naar het carnavalsverleden van de hoogheden en de hofdames, en hoe ze het tot nu toe hebben ervaren natuurlijk. Dus vertel eens, wat is jullie ervaring tot nu toe?

Alco en Angelique: "Mijn vader heeft een dweilorkest opgericht: de Hengeler Weend Bloazers, afgekort HWB. Dit begon als hofkapel bij de Windbuul'n. Vanzelfsprekend ben ik daar ingestapt en in de hoogtij dagen hadden we een kleine 150 optredens per jaar. Dat betekende dus dat we vaak twee à drie avonden per week op pad waren. We hebben veel in Duitsland gespeeld. Zo hebben we onder andere in het voorprogramma gestaan van Heino bij een feestavond in de Pruus." Alco en Angelique hebben elkaar bij de kapel leren kennen. Alco speelde, hoe kan het ook anders, op de drum en Angelique speelde trombone. Op iets latere leeftijd heeft Alco zich aangesloten bij de Oln'zelse Kopperbloazers en werd hij hierdoor lid van CV de Kadolstermennekes.

Nadat Alco's vader is gestopt met het dweilorkest, heeft Alco's broer het overgenomen. "In totaal heb ik vijftien jaar bij de HWB gespeeld op drum en daarna nog zo'n 3 jaar bij de Oln'zelse Kopperbloazers." HWB heeft ook nog gespeeld bij de opkomst. Dat was een super verrassing!

Verder waren Alco en Angelique net gevraagd afgelopen jaar om bij de Dwarskiekers te gaan. Richard Oerbekke had ze gestrikt en ze hadden zich net officieel aangemeld. Alco zou bij de wagenbouw gaan en Angelique zou helpen bij de kleding. Doordat ze al aangemeld waren bij de Dwarskiekers kon Alco mooi helpen bij het versieren van de loods voor zijn eigen opkomst.



Huub en Mathilde: Zoals al reeds eerder gemeld, heeft dit koppel al een ruim verleden als het gaat om carnaval in ons mooie Dubbeldorp. Huub is gestart als Hofnar in het jaar dat De Dubbelkiekers de eerste prins hadden, Prins Edwin. "In datzelfde jaar heb ik alle toenmalige dansmariekes een string gegeven. De dames hebben deze zelfs allemaal aangedaan voor een foto. Ik heb dus nog een billenfoto. In totaal ben ik vijf jaar Hofnar geweest en daarna heb ik zitting genomen in de Raad van Elf. In 2018 ben ik gestopt, tegelijkertijd met Rob Scholten en daar is een leuk artikel van geschreven in het Kiekersblad. En hoe toevallig: dat was toen al in de vorm van *Buurman & Buurman*." Ook mag hier het vroegere 'eierbakk'n na Rosenmontag' bij Jan en Betsie, de ouders van Huub niet onbenoemd blijven.

Mathilde: "Ik heb vooral veel vrijwilligerswerk gedaan zoals helpen achter de bar tijdens Kiekersdag, zeker in de tijd van De Spar. Daarnaast heb ik drie jaar actief geschreven voor het Kiekersblad en heb ik ondersteund bij de kindercarnaval."

Hoe hebben jullie de periode naar de opkomst beleefd?

Alco vertelt: "Het was een heel leuke en spannende tijd. We zijn erg goed begeleid door de benoemingscommissie tot aan de opkomst zelf. En





nu heeft de benoemingscommissie het stokje overgedragen aan de begeleidingscommissie. Dat is perfect geregeld bij De Dubbelkiekers." Voor Alco en Angelique was het een redelijk ontspannen periode vanaf eind augustus. Zij hebben het direct gedeeld met hun dochters en konden daardoor vrijuit spreken binnen het gezin en alles goed en makkelijk regelen. Voor Huub en Mathilde was het allemaal wat lastiger omdat Roxie het niet wist. Roxie hebben ze het pas vertelt op de dag van de opkomst. Dat was dus zo nu en dan nog wel een uitdaging, vertelt Huub: "We spraken veel af bij Alco en Angelique en Roxie heeft op enig moment gevraagd waarom we zoveel met elkaar afspraken en of Alco en Angelique ook nog andere vrienden hadden?"



“Er is een eigen opkomst lied gemaakt”

Ook het uitzoeken van de kleding ging heel makkelijk. Ze waren het met elkaar er snel over eens dat het anders moest dan anders. Geen standaard blauw, ze wilden het graag lekker kleurrijk en bont. De pakken hebben ze laten maken bij Ilona van Dress4prins in Weerselo. De kleding van de dames is helemaal gematcht met de pakken van de heren. Zelfs de dochters hebben allemaal dezelfde kleding. Ook is gekozen om details van de kleding van de heren terug te laten komen in de kleding van de dames. Ook hier heeft Ilona bij geholpen.

Zij heeft de kleding van de dames voorzien van een bies. Voor Roxie moest dit uiteraard allemaal met een smoesje, Angelique vertelt: "We hebben Roxie een jasje laten passen onder de noemer van, te klein besteld voor onze dochters dus misschien past deze jou? En dat is gelukt." Huub geeft aan: "Vervolgens was het nog een kwestie van onderscheidingen en pinnen regelen. Ook dat was zo geregeld. We waren het over alles direct eens met elkaar." Tot slot is er dus nog een eigen opkomst liedje gemaakt en natuurlijk de proclamatie.

Hoe hebben jullie de opkomst en het eierbakken ervaren?

Alco: "Het was werkelijk fantastisch. De avond vloog voorbij. Er is wel 160 man gebeld en de opkomst met alle bekenden was geweldig. Zo mooi dat iedereen er is voor jou en het met jou wil beleven."

Angelique: "Het is ook leuk dat je eerst al bij de Dwarskiekers op mag komen. Het was één groot feest."

Huub: "Vervolgens ga je van de Dwarskiekers naar Kampkuiper en daar kwamen we op in een Dodge Van. Dat is echt wel een kippenvel moment. Wat gaaf als je dan de Raad van Elf ziet staan met fakkels en iedereen daar voor jou is! Het was daarna één groot feest. De avond was zo voorbij, je wordt geleefd."

Mathilde: "Tot slot natuurlijk nog het eierbakk'n bij de Prins. Dat was in dit geval bij ons aangezien het huis van Alco en Angelique nog net niet klaar was. Alco had volgens mij heel Harbrinkhoek uitgenodigd aan de Haarbrinksweg. Er was wel 80 man. We hadden frikandellen en eieren en het feest ging nog even vrolijk door! De laatsten zijn om 04.30 uur vertrokken. De dag erna zaten we zelf om 10.00 uur weer aan de eieren."

Wat waren de leukste reacties op jullie aantreden?

Alco en Angelique: "Onze vaders vonden het fantastisch. Jullie zijn al goed ingeburgerd. Verder hebben we vooral veel mooie reacties gehad op onze kleurrijke pakken van iedereen."

Huub: "Ik vond vooral het tomeloze enthousiasme van de Raad van Elf op onze veren op de steek erg



mooi! Iedereen waardeert onze veren dus ik beveel alle volgende Hoogheden van harte de fazantenveren aan."

Mathilde: "Betsie (Huub's moeder) vond het geweldig. En wat ik zelf heel grappig vond, was dat ze elk jaar vragen of Huub Prins wordt en dit jaar heeft niemand het gevraagd."

"Wij dames houden de heren in het gareel"

Hoe gaan jullie de Dubbelkickers dit jaar op de kaart zetten?

Alco: "Geen gedoe, geen trammelant, niets kapot maken maar gewoon veel ongein uithalen en donders feest vieren."

Angelique: "Gekleurd!"

Huub: "Zoals ik andere jaren altijd heb gedaan: Vol gas!"

Mathilde: "Ik sluit me aan bij al het bovenstaande en wij dames houden de heren in het gareel."

Waar kijken jullie het meest naar uit in dit carnavalsjaar?

Alle vier roepen ze in koor: "De optocht en Kiekersdag!" En daarna worden ook de eigen gala's nog genoemd.

De hints

Kunnen jullie uitleggen wat de link tussen jullie en de hints was? En waarom hebben jullie gekozen voor deze lijfspreuk, de scepter en jullie onderscheidingen?

Rood en geel zijn onze kleuren: "Wij zijn Alco en Huub en zijn buurmannen. Buurman en Buurman zijn rood en geel. Hier is heel bewust voor gekozen want rood geel slaat ook op Stevo/ Geesteren en dus zeg je Ben Westerhof. Wij wilden graag dat de hints die kant op gingen want zo zou niemand aan ons denken."

Bij Mathilde op de verjaardag werd namelijk de mogelijkheid Alco en Huub geopperd. Dus moest de gedachtegang even weer richting Ben gaan.

Huub vertelt nog dat Ben had gezegd: "Ik ben zo vaak genoemd dat ik zelf nog ging geloven dat ik het zou worden, dat ze mij op het laatste moment zouden zeggen je mag nu opkomen."

Afscheidstournee: Deze hint slaat op Alco, in verband met het opzeggen van zijn baan bij Ten Cate. Al dachten ook hier weer veel mensen aan Ben en Jos. Het is algemeen bekend dat Jos en Ben toch een keer willen stoppen bij de Raad van Elf.

Opgelost...?: Dit slaat weer op Buurman en Buurman die van alles oplossen in de tekenfilmpjes. Leuk weetje: Buurman en Buurman is een Tsjechisch tekenfilmpje. "A je to" is Tsjechisch voor "En dat is het!" In Nederland zouden we zeggen "Voor mekaar" oftewel "Opgelost."

Lijfspreuk: **Ajt Vedan zonder gedoo 'A Je To'**

De vertaling hiervan is: "Graag veel en hard feesten, gasje bij, maar wel zonder gedoo" aldus Alco en Huub.

Onderscheiding:

Alco en Huub vinden het leuk om bewust 'miedallies' te zeggen i.p.v. onderscheidingen.

De onderscheiding lijkt eenvoudig maar er zit ontzettend veel in: Natuurlijk in de eerste plaats Buurman en Buurman vanwege het feit dat ze buurmannen zijn. Verder zit de Formule 1 erin omdat ze daar allebei gek van zijn. Omdat de lijfspreuk mooi kort is kon ook deze er bij op. Ook staat Heracles erop want dat is een liefde van onze Prins (verstand komt met de jaren...). De kleuren van de kleding, oranje en paars, komen terug. Het groen van Ten Cate, voormalig werk van Alco komt erin terug evenals de drumstokken van zijn hobby. Vanuit Huub zien we een hamer die Huubs werk vertegenwoordigt. Uiteraard staat het Dubbelkickers logo erop vanwege Huubs verleden bij de Dubbelkickers. Daarnaast een motorhelm voor de hobby van onze Adjudant en de B van Huub is andersom a la Dubbelkickers. De Hofdames zijn ook vertegenwoordigd op de 'miedallie' en zij staan op het koortje bij de nek oftewel ze hijgen de mannen in de nek dit carnaval.





Scepter:

Huub heeft de scepter zelf gemaakt, het is een scepter met hoe kan het ook anders, Buurman en Buurman erop. De scepter (voorheen trapleuning van Huub) heeft aan de onderkant een bieropener en kan vast gemaakt worden aan de broek bij zowel Alco als Huub zodat deze niet gepakt kan worden door de Raad van Elf of andere geïnteresseerden.

De Favorieten

Wat zijn dingen waar we jullie snachts voor wakker kunnen maken, die jullie niet kunnen missen of wat is jullie favoriete eten?

Eten en drinken

Alco: Chili con carne/ gehaktbal en (speciaal) bier

Angelique: Sushi en cola zero citroenbrandewijn (aangestoken door een zekere buurman)

Huub: T-Bone en cola zero met citroenbrandewijn

Mathilde: Sushi en licor43

Sport(club)

Alco: Heracles

Angelique: ATC Veenhorst

Huub: PSV

Mathilde: Geen club en zo min mogelijk sport

Welk stripfiguur ben je?

Alco: Gele buurman

Angelique: Snoopy

Huub: Rode buurman

Mathilde: Smurfin

Waar kan ik je voor wakker maken?

Alco: "Formule 1, Alco heeft er een gemist maar deze was volgens de Prins ook niet in de nacht maar in de ochtend." Oorzaak: ze waren naar Altied Skik geweest.

Angelique: Sushi en Mc Krokot. Lekkere combi ook...

Huub: Biefstuk

Mathilde: Niet, je moet mij vooral gewoon laten liggen.

Met welke Dubbelkieker zou je een tijdje willen ruilen?

Alco: "Met Ben om te weten hoe het is om geen Prins te zijn en altijd genoemd te worden."

Angelique: "Erik Pannen want die is kantinebeheerder."

Huub: "Met Jos, kan ik overal overheen kijken."

Mathilde: "Sinds ik hofdame ben, wil ik met niemand meer ruilen. Deze rol bevalt wel."

Tot slot: Wat willen jullie meebrengen voor het carnaval en de Dubbelkiekers?

Alco: "Vooral heel veel plezier uitstralen en uitdragen en gedoe de kop in drukken!"

Angelique: "Dat de mensen in Harbrinkhoek ons leren kennen en ons meteen linken aan carnaval en plezier."

Huub: "Dat ik ook serieus kan zijn!" (we gaan het beleven Lex)

Mathilde: "Een hele leuke tijd hebben samen!"

Nieuwe Hoogheden bedankt voor jullie openhartigheid! We wensen jullie een machtig mooi jaar toe. Het is een kort jaar dus haal eruit wat er in zit! Alaaf, alaaf, alaaf!



Alco & Huub

Goat naar de Formule I



G'dumme...
Bint Haarbij nog
nig eens oet en
noe a nen lekk'n baand



Wat mow noe da,
wat mow da!



Bi'j noe de
fietse dr
onder an t
knutseln!?



Joa!
Dan rolt wie dr
zo hen!



Oahwww.
Anmaakn!

Neeee!!!
Dat ding rolt n
verkeerde
kaant op...



WORDT VERVOLGD...

Proclamatie

Wij, Prins Alco en Adjudant Huub verkloard hierbij samen met mekaar onse proclamatie:

Ten 1^e:

Is het dit joar onomstotelijk bewezen dat een goede buur altied ok n'n goei'n moet kan wean!!!

Ten 3^e:

Dat ongebruikte grond een bestemming krig in oons dorp is onmeunig mooi. Nieuw bouw'n in Dubbeldorp is erg in trek zo kriejt starters en start-ups hier ok n'n plek.

Ten 5^e:

Dat de road van 11 dit joar zich an de tied van de hoogheden hoald en nich aans'um! Oftewel, road van 11, opschiet'n

Ten 7^e:

Dat de Turftrappers oet Lang'nven de slöttel good beheerd. Dat is oons als Hoogheden heel wat weert.

Ten 9^e:

Dat n'n Prins zien kunstgras carriére hef inruilt noe zien eredivisieclub Heracles straks wier op natuurgras spölt.

Ten 11^e:

Dat de Hoogheden tijdens hun rondje met n'n hoond veul Dubbeldorpers teggenkomt en zo op de heugte blijft van alles wat er spölt in het noaberschap. Dit kan zo mear leiden tut n'n volgende grap.

Ten 2^e:

Het maakt niks oet waar aj wegkomt. Het belangriekste is waar aj trecht komt. En as het oe nig anstead op het moment slotelt wie d'r an waar neudig tot daj d'r an bint went. A JE TO!!

Ten 4^e:

Dat de speulers van MVV binnenkort wier mooi de konte kunt wasken noa de wedstrijd is een feit. Tot een steentje bijdragen waren grote getale voetballers bereid.

Ten 6^e:

Daj met veule wille en zonder gedoo better te pas bint dan n'n klojo die dak gött'n, lanteerns en regen piepen ofbrekt en zien nös in andermans zaken stekt. Een carnaval zonder gedonder maakt het des te meer biezoonder.

Ten 8^e:

Dat wie dit joar in Dubbeldorp een Adjudant hebt met een dubbelfunctie. Hij lop hier nich alene veur de sier maar maakt e zoch ok verdienstelijk as brigadier. Zo blif d'r orde op stroat zonder gedonder en könt onze wichter veilig noar huus zonder een wonder.

Ten 10^e:

Dat dit carnaval de Hoogheden en Hofdames word'n bie stoan door hunne 3 Hofdochters die het carnaval een enthousiast en warm hart toodraegt

“AIT VEDAN ZONDER GEDOO 'A JE TO!'“



Onze papa...

Onze Prins Alco is voor velen een onbekende en Adjudant Huub kennen de meeste Dubbelkiekers wel. Wat weten we nog niet van deze heren? Hoogtijd om eens te praten met de kinderen van dit duo en de échte verhalen boven tafel te krijgen. Loïs en Noa de Heer en Roxie Elferink. Mama van Roxie ofwel hofdame Mathilde helpt nog even om een boekje open te doen over Huub.

Jullie vaders, Prins en Adjudant carnaval! Hoe kregen jullie dit nieuws te horen en waren jullie verrast?

"Papa wilde, voor hij JA zou zeggen, graag weten wat wij ervan vonden." "Wij waren enorm verrast en hadden dit totaal niet verwacht," zegt Noa. "We wonen hier nog maar 4 jaar, dus wij vonden het allemaal een hele grote eer!"

"Alco en Angelique kwamen bij ons thuis op visite. We zaten rustig aan de keukentafel, maar toen ineens liet Alco mij een medaille zien en vertelde dat papa Adjudant werd, zegt Roxie. Ik dacht: huh, dat kan toch helemaal niet? Papa is toch gestopt met de carnaval. Ik was wel een beetje verbaasd, maar vond het ook heel erg leuk. Wat nog wel heel toevallig was, is dat mama en ik langs de loods reden een tijdje terug. De carnavalswagen van de Dubbelkiekers stond buiten vanwege de vrijwilligersavond. Ik zei toen tegen mama: ik wil ook wel een keer op die wagen staan. Toen had mama nog gezegd: dat moet je dan maar een keer aan de prins vragen. Toen Alco mij de medaille gaf, zei hij: nu mag je dus op de wagen dit jaar. Dat wilde je zo graag!" Dat was wel heel toevallig."

"Alco wordt gek van te veel lawaai"

Heeft je vader een bijnaam en waarom wordt hij zo genoemd?

"Alcinjo" "Geen idee waarom, maar zo noemen ze hem, vertellen Noa en Loïs. Hij geeft vooral bijnamen aan anderen." Noa wordt Noalientje genoemd en Loïs, lodewietje lodewatje. "Papa noemt Angelique 'Liekie'. Mama heeft een hekel aan de bijnaam 'Ans', want dan klinkt ze zo oud."

"Lex is zijn bijnaam," zegt Roxie. Toen hij een kind was, vertelde hij aan zijn vriendjes dat hij graag Alex wilde

heten, maar dat dat niet kon. Toen noemde zijn buurjongen Hans Wesselink hem Lex.

Wat is typisch jullie vader?

"Papa houdt van een biertje op zijn tijd samen met gezelligheid. Hij luistert graag naar Normaal en kijkt vaak naar Heracles of Formule 1. Muziek is echt zijn passie en een uitlaatklep voor hem. Hij vindt het heel jammer dat hij nu geen muziek meer speelt (bijvoorbeeld in een leuk bandje). Hij was namelijk altijd lid van de blaaskapel."

"Papa maakt heel veel grapjes en kietelt me altijd. Hij houdt van donderjagen."

Waar kan je vader totaal niet tegen of heeft hij een hekel aan?

"Toen wij vroeger klein waren, mochten wij nooit naar SpongeBob kijken. Hij vindt dat SpongeBob een vreselijk irritante en lawaaijige stem heeft. Ook het geluid van de stofzuiger vindt hij verschrikkelijk. En wij mogen geen TikToks op de bank kijken zonder oordoppen. Hij wordt gek van geluiden door elkaar en veel lawaai."

"Als er iemand voor de televisie gaat staan, vooral als er voetbal op staat, wordt hij boos."

Wat voor grappige of vervelende gewoontes heeft je vader?

"Hij tikt altijd met de muziek mee. Ook in de auto tikt hij altijd met zijn vingers, net alsof hij aan het drummen is. Wat nog erger is, is dat papa tijdens het douchen altijd heel hard zijn neus snuit. Er komt zoveel lawaai vanaf dat iedereen gewoon thuis boos wordt op hem. Hij lijkt dan net een olifant die aan het tetteren is."

Papa drukt nooit zijn wekker uit 's ochtends. Hij gaat een aantal keren af voordat hij uit bed komt. "Dat is echt heel irritant," zegt Roxie. "Druk gewoon meteen de wekker uit."



Wat is zn lievelingsdrankje en tegen welke drank kan hij niet?

"Papa drinkt voornamelijk bier en speciaal bier vind hij vooral lekker. Waar hij niet van houdt is apfelkorn. Vroeger in zijn jeugd is hij er zo ziek van geweest dat hij het nu niet meer durft te drinken. 'apfelkorn is net als appelsap, want je drinkt het zo weg zei hij.' Dan gaat het natuurlijk ook mis."

"Citroenbrandewijn met cola. Maar dan wel altijd gemixt met cola light of zero! Bier drinkt papa niet."

Kun je een verhaal vertellen over iets geeks wat je vader gedaan heeft?

"Het eerste jaar dat we in Harbrinkhoek woonden, na het gala in Harbrinkhoek, is papa verdwaald geraakt in het dorp. Hij is de verkeerde straat ingelopen en wist

toen de weg niet meer terug naar huis. Gelukkig heeft Jan Borggreve hem de weg naar huis toe kunnen wijzen."

"Papa is een keer van de fiets gevallen," lacht Roxie. Mama hoorde een knal en werd daar wakker van. "Hij lag toen bij ons op het oprit."

Heeft je vader een typische dansmove?

"Hij gaat altijd heen en weer met zijn hele lichaam. Vooral als de muziek van Normaal wordt gedraaid, pakt hij er een luchtgitaar bij. Mijn vriendinnen zeggen dan altijd: 'Doe de Alco'," zegt Lois.

"Hij danst vaak de 'Swiss Swiss' van Katy Perry."

Willen jullie nog wat leuks kwijt aan jullie vader?

"We willen vooral duidelijk maken dat we super trots zijn op onze papa. Het is mooi om te zien hoe het prins zijn bij hem past, en we hebben ontzettend veel zin in dit carnavalsjaar."

"Wij hebben heel veel zin om samen met jou carnaval te vieren. En ook vinden wij het heel leuk dat jij, dit jaar Adjudant bent!"

"Citroen brandewijn, das pas fijn!"



Wist je dat?!

"Wij zijn met z'n allen naar een studio geweest om papa en Huub hun eigen gemaakte lied in te zingen?!"



KAMPKUIPER
CATERING

U een feest. Wij van de partij.

Wij verzorgen uw feest tot in de puntjes. Van catering tot concept en thema. Als u zorgt voor de mensen zorgen wij voor de perfecte ambiance.



Veelzijdig & Gastvrij



KAMPKUIPER
HORECA & EVENEMENTEN



- *MAGAZINES*
- *SPANDOEKEN*
- *BOUWHEKDOEKEN*
- *EVENEMENTKRANTEN*

www.newsoutside.nl

TOTALPRESS **.nl**





Hulp nodig bij:

- Een (agrarische) milieuvergunning
- Een (agrarische) natuurvergunning
- Stikstofberekeningen
- Ruimtelijke plannen
- (Agrarisch) geuronderzoek

Neem contract op met Marco Busscher



Dannenkampsweg 37a
7615 NK Harbrinkhoek

Tel. 06-14730577

Email: busscher@busschermilieu.nl

**Durft u
te kiezen
voor een
ondernemende
accountant?**

www.jonglaan.nl

deJong&Laan

Ondernemende Accountants

Boomkamp Beveiliging



VRIEZENVEEN

WWW.WESTERHOF-BOUW.NL



**HANDELS- EN
TEXTIELDRUKWERK**
SPANDOEKEN
VLAGGEN
**LAPTOP/APPLE
REPARATIE**

EDISONSTRAAT 5
7651 DB TUBBERGEN

06-22497841

INFO@WCS-ONLINE.NL

www.wcs-online.nl

TWEEWIELERS
JOS OVERMEER
 GEESTEREN TEL. 0546 - 631270

PARTYCENTRUM
MORSHUIS
 SINDS  1860
 ALBERGEN
 WAAR STANDAARD NIET GEWOON IS

Woertman
natuursteen



subvention
 Krachtig subsidieadvies

**KRACHTIG SUBSIDIEADVIES
 VOOR JOUW ONDERNEMING!**

subvention.nl

BONT GEMAAKT?

*#mijn**ni**etbellen*

(06-14485765)

*Groeten,
je advocaat*

**Brusse &
Masselink**

DE TWENTSE ADVOCATEN

Twents, Ondernemend & Persoonlijk

Welman Calculatie

voor de kostenkant van uw bouwproces

Wij zijn gespecialiseerd in de kostenkant van uw bouwproces en kunnen u hierbij volledig adviseren & begeleiden. Een goed inzicht en ruime ervaring maakt dat wij voor elk project een belangrijke speler kunnen zijn.

- Haalbaarheidsanalyse's
- Kostenramingen
- Directie / inschrijfbegrotingen
- Beoordeling van begrotingen/ inschrijvingen
- Meerjaren onderhoudsbegrotingen
- Beoordeling meer- / minderwerk
- Bouwkostenadvies
- Bouwkundig financiële rapporten tbv. aankoop vastgoed



www.welmancalculatie.nl

Wij wensen
iedereen een
donders mooi
carnaval toe!


**ROBIN
KEEMERS**
Kleinbouw _____



BAR
PROFESSIONAL

THE BEST IN
PROFESSIONAL
BARWARE

sponsor van

ENTREE
BEST BARTENDER
COMPETITION

**BARTENDERS ARE ONLY
AS GOOD AS THEIR TOOLS**

Ons assortiment is verkrijgbaar bij
de betere vakgroothandels.



GET INSPIRED!

Scan de code en ontdek Barprofessional
of ga naar www.barprofessional.eu

Ook na het
feestweekend

weer goed
gemutst



ZEELVIS-IT

zeelvis-it.nl

Café
NOBBENHUIS
catering

L A N G E V E E N

PLUS Brughuis

Uw supermarkt!
ook tijdens

CARNĀVAL

*We hebben al
voor je gekookt*



*Het lekkerste
brood uit
eigen bakkerij*

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 12.00-18.00

PLUS Brughuis / Van Riemsdijkplein 30 // Almelo // T: 0546 812317

2023

OPEN

voor feest!

**Veelzijdig in
deuroplossingen**

Albo deuren wenst jullie
een fijne carnaval

albo.
deuren daadkracht

albodeuren.nl

18000840 Advertentie-AA-feest.indd 1 29-11-18 08:45

bambino

Kinderopvang
0 - 13 jaar

Albergen • Harbrinkhoek • Mariaparochie • Langeveen • Reutum
www.kinderopvangbambino.nl



Mensink Autoschadeherstel B.V.

Nobelstraat 9
7651 DD Tubbergen
0546-621491

info@autoschadeherstelmensink.nl
autoschadeherstelmensink.nl





Aftreden met: Prins Frans en

356 dagen na de opkomst van Prins Frans met zijn hofdame Thea en Adjudant Koen is de tijd gekomen om terug te kijken op hun geweldige sleuteljaar. Op de avond van dit interview moeten we met z'n allen nog 9 nachtjes slapen voordat de nieuwe hoogheden aan komen 'Daldeejen' achterop de pickup-truck bij Residentie Kampkuiper.

De residentie van afzwaaiend Prins Frans bevindt zich inmiddels in het pittoreske Oatmöske. Laat een regeringsjaar nou dé perfecte relatietest zijn. Die is met vlag en wimpel geslaagd. Op Werelddierendag besloten ze Frans' woning in Harbrinkhoek te verkopen en samen te gaan wonen in Thea's woning in Ootmarsum.

Zoals een echte Prins betaamt, is hij goed voor zijn naasten. Zo heeft Adjudant Koen de kans gekregen de woning van Frans te kopen. Een beetje hak- en breekwerk komt er wel aan te pas. Koen maakt een frisse start in zijn eigen toko, want Frans heeft met z'n zware shag het interieur aardig geasfalteerd de afgelopen jaren dus een likkie verf is wel op zijn plaats. Die kans krijgt Frans niet in de nieuwe woning benadrukt Thea: "Het eerste wat gesneuveld is met de verhuizing, is de asbak!" De oude trouw luie stoel waar Frans zo'n beetje in woont, is uiteraard mee verhuisd. Deze is ook vanavond zijn troon tijdens het oprakelen van mooie verhalen.

Noabers

Beide heren zijn gepokt en gemazeld binnen de vereniging, maar ze zijn het er over eens dat ze carnaval nog nooit op zo'n bijzondere en intense manier hebben meegemaakt. De laatste festiviteiten liggen ruim een halfjaar achter ze maar na wat mijmeren komen de verhalen vlot los. Wat de boventoon voert zijn alle ontmoetingen en moeite en tijd die mensen steken in dit prachtige feest maar ook in hen als sleutelhoogheden.

"De burens wilden graag een boog op de oprit zetten, dat ging sneller dan gedacht!"

Meerdere malen worden de noabers genoemd, zo waren Frans en Thea zéér blij verrast met de prachtige versieringen in de straat. "De burens hadden al eens voor de grap gezegd dat ze voor ons als stelletje hopelijk nog een keer een boog op de oprit mochten komen zetten. Nou dat ging sneller dan ze hadden gedacht!"

Met het boog bouwen kwamen ze groen te kort. Toen zijn de noabers de straat doorgedaan en hebben spontaan de voortuinen gesnoeid om de boog af te kunnen maken.





Adjudant Koen

Maar daar bleef het niet bij zegt Frans. "Alle tuinen waren prachtig versierd, overal stonden trekkertjes en hingen vlaggen van mijn geliefde Canada!"

Thea vult aan: "De sfeer was zo mooi. Sommige buurvrouwen gaven aan dat het de laatste jaren wat stilletjes was geweest in de straat maar dat iedereen het zo ontzettend heeft gewaardeerd dat er weer samen gefeest en geborreld werd!"

De dag na het boog zetten moesten de katerige hoogheden op de gemeentelijke foto. Maar Koen was ondanks zijn zorgvuldige opgebouwde uithoudingsvermogen zo slecht te pas dat Thea hem nog een standje gaf. "Koen wat heb je toch gedaan? Je moet alle hoogheden nog ophalen! En rap een beetje!" Een bak koffie (en twee Underberg) later was hij er wel weer en uiteindelijk hebben ze rustig kennis kunnen maken met alle hoogheden uit de gemeente.

Een grote familie

Over borrelen gesproken, met het eieren bakken en de boog zetten zijn er bij elkaar 35 kratten bier opgegaan. En het eieren bakken was natuurlijk een mooie eerste kennismaking met alle fanatieke leden van de vereniging. Vooral de kerels van de Raad van Elf. Dat waren voor Thea natuurlijk een boel nieuwe gezichten. Thea zegt: "Sommige jongens zijn 30 jaar jonger dan ik. In het begin dacht ik zo... hoe gaan we dit doen? Het kunnen m'n kinderen wel zijn! Maar binnen een mum van tijd was het echt één grote familie. Ze kunnen dan een heel stuk jonger zijn, maar innemen kunnen ze wel, bijvoorbeeld Davy en Wilco daar kun je gewoon een speciekuip naast zetten met een rietje erin."

"Erg heftig, maar ja wat moet je dan. Dus gewoon douchen, eieren bakken, pakkie-an en gaan met die banaan!"

Op de vraag of het niet soms pittige dagen waren ze unaniem: "Erg heftig, maar ja wat moet je dan. Dus gewoon douchen, eieren bakken, pakkie-an en gaan met die banaan!"

Als Thea het bier en de wijn zat was, werd ze verstandig en dronk ze meestal cola. "Wel met Apfelkorn erin, anders smaakt dat natuurlijk voor geen meter."

Koen heeft ook enigszins verstandig gedaan: "Ja ik heb hier en daar wel kalm aan gedaan inderdaad, je hebt toch een voorbeeldfunctie en moet zo af en toe nog een woordje doen op het podium met de lampen op je gericht." Ondanks zijn jaren ervaring op de bühne met de gala's geeft hij aan dat dat toch wel even wennen was. Frans kan dat beamen. Het was wel even spannend in het begin, maar naarmate je er vaker staat, went dat toch en word je er steeds gemakkelijker in.



Een van de eerste momenten na de opkomst om te schitteren voor publiek was de receptie bij de Papsleef'n. "Wat een mooie dag was dat!", zegt Frans. "Eerst moet je dus die zaal in en mag je direct een woordje doen voor andere hoogheden die je dan nog niet echt kent. Maar dan sta je om je heen te kijken en zie je allemaal bekenden van vroeger uit Geesteren! Ik heb die middag uiteindelijk meer buiten staan bijkletsen met bekenden dan dat ik binnen ben geweest."

De eigen receptie was natuurlijk nog veel mooier. Ze hebben zoveel handen staan schudden dat ze naar eigen zeggen de polsen haast gekneusd hadden.

Familie, noabers, Dubbelkiekers en collega's waren van de partij om de hoogheden in het zonnetje te zetten. Frans heeft nog een paar anti-carnavalisten onder de collega's. Die vroegen zich werkelijk af wat je toch al doet met dat domme gedoe. Achteraf bleken die nog het meest enthousiast, want ze hadden het beregezellig gehad en nog lekker een beetje kunnen netwerken.

De heren van de Raad van Elf vonden het een leuk idee bij iedere felicitatie een borrel te geven aan Koen en Frans. Frans was alleen zo leep de borrels achter zich in de plantenbak te gooien. Helaas was Koen het haasje want de Raad van Elf dacht dat Frans en Koen nog steeds niet dronken werden van al die borrels. Ze besloten nog een paar glazen met spiritus te bestellen. Koen heeft ternauwernood de avond zonder kleerscheuren weten te doorstaan. Frans had geen centje pijn, de sanseveria's die achter Frans stonden hadden het zwaar te voorduren.

Turvenloop

De Turftrappers uit Langeveen organiseren ieder jaar de Turvenloop. Voor sleutelprins Frans ging dit alleen een stapje te ver dus besloot hij om hier niet aan mee te doen. De Turftrappers waren hier zo verbolgen over dat zij Prins Frans uitnodigden tijdens de optocht in Langeveen achter de prinsenwagen aan te lopen met een bord om zijn nek waarop stond 'bij de Turvenloop liet ik verstek gaan nu loop ik als straf achter de prinsenwagen aan'.

Thea zegt dat Marije Alberink in de feesttent in Langeveen haar leven nog heeft gered in alle drukte. In het bijzonder beschermde zij haar tegen Jarno Busscher. Want, Jarno die staat aan of uit. En die avond stond Jarno duidelijk AAN.

Thea werd van links naar rechts meegesleurd door de hossende menigte en toen was Marije daar, de beschermengel, die een arm om haar heen sloeg zodat ze even op adem kon komen. Toen kon Thea Jarno vermanend toespreken.

Op het vrijwilligersfeest heeft Jarno het helemaal goed gemaakt door mooi een paar rondjes te dansen met Thea. Haar voeten hebben daarbij overigens de grond geen enkel moment geraakt.

"Direct na de opkomst was de scepter gestolen!"

Sleutelrol

Op het gemeentehuis werd de sleutel natuurlijk overhandigd door de burgemeester. Maar naast de sleutel mocht Frans ook de steek onder water ontvangen. De burgermoeder was van mening dat Frans deze verdiende omdat



hij verstek had gelaten bij de Turvenloop waarop Frans, ad rem als hij is, direct antwoordde: "Ja burgemeester maar u bent samen met het college van B&W zo dadelijk ook niet aanwezig bij 't Oale Roadhoes." Daar had het college geen weerwoord op.

Bij 't Oale Roadhoes is het een traditie dat de sleutel-hoogheden even flink op de hak worden genomen door de andere dorpen.

De hoogheden van Fleringen waren echter zo slecht voorbereid dat ze de hofdame van dienst Theo noemden. Om het voor eens en altijd duidelijk te maken hebben Frans en Thea een mooi mutsje laten borduren met de naam Thea erop zodat de Kroesmennekes het niet meer verkeerd konden zeggen.

Boontje komt om zijn loontje

De sleutel, dat lastige ding, moet natuurlijk goed bewaard worden en daar waren al twee kandidaten voor bedacht. Onder de noemer 'actie is reactie' of volgens Frans, "de eerste wet van Newton" waren ex-hofdames Loes en Anne het haasje.

Loes en Anne leek het namelijk een geweldig plan om direct na opkomst de scepter te stelen van Frans. Maar prins Frans heeft niet alleen bepaalde ledematen van een olifant maar óók het geheugen. Dus het leek hem een goed idee om dat zware kring van een gemeentelijke sleutel te laten bewaken door Loes en Anne. Tussen de optochten door werd de sleutel bij Arjan of Robin Welman thuis bewaard waar hij in goed gezelschap veilig-gesteld werd.

Dubbel gala kiek'n

Er werd afgetrapt met het gemeentegala dat we mochten organiseren als Sleuteldorp. De eigengereide andere invulling van het gemeentegala viel in zéér goede smaak bij alle feestgangers en zeker ook bij deze hoogheden. Het was een dikke vette show en met 'The Perfect Show Band' voorop in de feestvreugde werd het een muzikaal spektakel waar Langeveen een zware dobber aan zal hebben om te overtreffen.

Terugblikkend op het Dubbelkickers galaweekend komen er mooie verhalen naar boven. De kameraden van de Adjudant hadden een geweldig stuk. Volgens Koen zijn ze een mooie aanvulling en komend jaar weer van harte welkom om op te treden. Voor hem was het de eerste keer in jaren dat hij niet op het podium stond als artiest maar het begint alweer bij Koen te jeuken.

Toen Frans op het podium geroepen werd, was Frans weer eens kwijt. Die stond natuurlijk zoals gebruikelijk



buiten een peuk te roken en sterke verhalen te vertellen. Aan het einde van de gala avond toen het publiek alweer de tent uit was stond daar de trouwe adjudant mee te helpen met de bladblazer. Volgens Michon Kampkuiper was het wel een primeur te noemen dat een hoogheid de handjes uit de mouwen steekt!

Een wat kleiner evenement maar misschien wel net zo mooi was het ouderengala. Wat een geweldig feest! Samen met de grijze garde de polonaise schuifelen en genieten van leuke optredens. Frans werd mooi verrast toen bleek dat zijn zus ook nog een optreden verzorgde.

Hét carnavalsweekend on tour

Ook in Tubbergen kunnen ze wel een feestje bouwen. Voordat de verlichte optocht bezocht werd hebben de hoogheden samen met de Raad van Elf nog een stamp-potbuffet genoten bij Residentie Kampkuiper. Nolan Leus had dit spontaan geregeld, erg mooi dat die kerels er ook aan denken een goede bodem te leggen.

“Het podium was een groot klimrek voor de Raad van Elf”

Tijdens de optocht Geesteren stonden de hoogheden hoog en droog op de wagen. Toen ze langs het appartement van Frans zijn moeder kwamen, kon hij vanaf de wagen haar nog een handje geven toen ze op het balkon stond te kijken. Na de optocht is het gezelschap de tent ingegaan. Daar was het zo druk dat zij doorgereden zijn naar De Doldraeiers in Zenderen. Dat hadden ze heel leuk aangekleed voor de jongens van de Raad van Elf want het podium leek net een heel groot klimrek. De beveiliging kon niet voorkomen dat de Dubbelkickers in



de tent wisten te klimmen en uiteindelijk werd de groep vriendelijk verzocht om op te donderen.

Een van vele onverwachte feestjes was de verjaardag van prins Robin Klaas in Vasse. Hij is jarig in december en als verrassing zijn alle hoogheden in vol ornaat naar zijn huis gelopen. De jarige deed in zijn pyjama totaal overrompeld de deur open en had zomaar een huis vol steken. Frans vertelt over dit onverwachte bezoek: "Een prachtige herinnering en voorbeeld van carnavaleske saamhorigheid, deze gezelligheid in onze groep hoogheden."

De eigen Kiekersdag was zeer intens maar geweldig om mee te maken. Zoveel mensen gesproken, voor iedereen een beetje tijd. Zoveel mensen hebben moeite

gedaan voor ons en de vereniging. Zoals gezegd de straat was prachtig versierd en de optocht was zóó mooi.

Rosenmontag zijn ze via de 'toetertent' bij de Spekscheeters uiteindelijk weer in Tubbergen op het Power Hour beland. Hier had de Raad het lumineuze idee de stamtafel van 'De Kroeg', voorheen Fox, permanent te lenen en deze onder goedkeurend oog van de bewaking midden in de feesttent te zetten. Vervolgens zijn alle hoogheden van gemeente Tubbergen boven op de tafel gaan feesten, als een VIP-deck.

"Een prachtige herinnering en voorbeeld van carnavaleske saamhorigheid!"

Op Dweil Dinsdag zijn ze onder andere helemaal afgereisd naar Breckelenkamp en hebben zij gezellig geborreld bij loonbedrijf Wassink waar Frans werkzaam is. Bram Schepers heeft daar twee flessen wijn leeg getrokken en is uiteindelijk geheel in stijl in de hondenmand in slaap gevallen. En toen we eenmaal 's avonds de bok gingen verbranden gingen de kaarsjes toch écht wel uit, aldus het trio.

Doe er uw voordeel mee

Woensdagochtend werden Frans en Thea wakker met het besef dat het nu echt voorbij was en vonden ze het op dat moment stiekem best wel lekker dat ze eventjes uit konden rusten in hun nieuwe gezamenlijke woning in Ootmarsum. Maar toen het eerste weekend na de carnaval aangebroken was, waren ze toch wel hevig teleurgesteld dat Jan Leus niet in alle vroegte hen op kwam halen om weer naar het volgende feestje te gaan.

En daar diende zich dan dat gevreesde zwarte gat aan.

En nu terugblikkend op deze geweldige periode en vooruit kijkend naar weer een nieuw carnavalsjaar met andere hoogheden hebben Frans, Thea en Koen hun draai wel weer gevonden in een andere rol binnen de vereniging.





Frans zegt dat je Dubbelkieker voor het leven bent. Hij is weer aangesloten bij de bouw van de wagens en zal de borden na de optocht opruimen.

Koen heeft de ambitie uitgesproken om lekker met de gala's mee te doen. Hij zal hoofd blijven van de bouwcommissie en is zoals altijd inzetbaar voor diverse hand- en spandiensten. Beide heren nemen uiteraard zitting in de Dubbelgarde met alle activiteiten van dien met als eerste verplichting als oud hoogheden de eieren te bakken tijdens de optocht.

“Een Dubbelkieker ben je voor het leven!”

De helpende hand

Om goed beslagen ten ijs te komen was het fijn dat we perfecte begeleiding kregen van Floor en Martijn Mensink. Zij waren er als officieuze begeleiders heel vaak bij. Daardoor kwamen wij overal goed voorbereid binnen en ook nog op tijd.

Met alle ervaringen van afgelopen carnavalsjaar willen Frans en Koen ook heel graag Wout Busscher noemen als

een échte TOP Dubbelkieker. Die kerel is echt maanden druk met allerlei zaken achter de schermen. Je staat er niet bij stil dat dat óók allemaal geregeld moet worden. Met recht een belangrijke stille kracht waar de vereniging op kan leunen. Daarnaast mag Erik Pannen ook een (fazanten)veer erin gestoken krijgen! Ondanks de moeilijkheden van 2 jaar Corona en alle commissieleden die hierdoor afgehaakt zijn, heeft hij, vaak samen met Martijn Mensink, de tomeloze inzet getoond om het feest compleet te maken.

Als afsluiter gooien de afzwaaiende hoogheden nog wat belangrijke levenslessen op tafel die zij hun opvolgers op het hart willen drukken. GENIET!!! Maak heel veel plezier, want deze geweldige tijd vliegt werkelijk voorbij voordat je er erg in hebt. En voor toekomstige hoogwaardigheidsbekleders; als ze je vragen? DOEN! Al ben je 80 jaar oud, dit is een ervaring voor het leven geweest voor ons.

Sleutelprins Frans, adjudant Koen en hofdame Thea, namens alle Dubbelkiekers bedankt!



Snertspecialist Eddy Weiss een groot succes

11-11-11



Iedereen kent de Twentsche delicatessa wel, een lekkere bak snert. Iemand wie hier zijn specialiteit van heeft gemaakt is Eddy Weiss. Met zijn bedrijf de 'Twentsche Snertspecialist' voorziet hij een groot deel van Twente van overheerlijke snert.

Dubbeldorp Harbrinkhoek/Mariaparochie

"Hoe begon de Twentsche Snertspecialist?" vroegen we. Hij vertelt ons over het overnemen van het stokje van iemand met jaren ervaring, Willibrord Bruggeman. "Van hem heb ik het geleerd. Toen de vraag naar mijn snert groeide, besloot ik het te gaan verkopen." Eddy heeft Robin Groener achter de hand voor als hij grote hoeveelheden moet maken.

"Wat maakt jouw snert zo speciaal?" Hij lacht en onthult het geheim: "Een ouderwets recept met verse ingrediënten. Mensen zeggen vaak dat het proeft zoals oma's soep vroeger."

Het hoogtepunt? "Een stukje in de Tubantia vorig jaar heeft zeker geholpen. Het opende deuren naar

boerderijwinkels en zelfs een uitnodiging van het AD om in een panel te zitten voor een smaaktest van erwtensoep," deelt hij trots.

"Maakt de Twentsche Snertspecialist het hele jaar door snert of is het seizoensgebonden?" Seizoensgebonden, vertelt Eddy ons. "Van eind september tot medio maart."

En de hamvraag: "Is snert geschikt voor de carnavalsperiode?" Eddy's antwoord is een volmondig "Ja!" De perfecte opkikker na een koude carnavalsoptocht. En voor wie niet genoeg heeft aan snert alleen, biedt hij roggebrood met katenspek of broodjes rookworst aan als begeleiding.

"Welk ingrediënt moet zeker worden toegevoegd voor een carnavalssnert?" We verwachtten een speciale twist, maar zijn antwoord was eenvoudig: "Erwten, haha."

En terwijl we vroegen naar toekomstplannen voor nieuwe smaken of producten, bleef hij trouw aan zijn roots: "Nee, alleen erwtensoep. Maar misschien een alternatief voor de niet-snertliefhebbers."



Benieuwd naar de overheerlijke snert van Eddy?

Bekijk zijn Facebook voor meer informatie.
@De Twentsche Snertspecialist

Data die je niet mag missen!

We all love carnaval, Carnaval vieren we samen, jong en oud. Hierbij de carnivals agenda van aankomend seizoen, samengesteld met liefde voor dat feest! We maken een selectie op basis van de feesten die voor een zo groot mogelijk publiek geschikt zijn. Fijn Carnaval!

Gala CV De Dubbelkiekers

📅 26 en 27 januari

🕒 19.30 uur

📍 Residentie Kampkuiper, Harbrinkhoek

Ook dit jaar zullen er weer 2 avonden een onvergetelijke galavoorstelling worden neergezet. Laat je meeslepen door de energie van de optredens en beleef een onvergetelijke Gala vol lachen, ludieke stukken en feesten.

Carnaval St. Alphonsusschool

📅 9 februari

🕒 08.30 uur

📍 St. Alphonsus, Mariaparochie

Ieder jaar komen de Prins en Adjudant op de basisschool om samen carnaval te vieren. Dit jaar zal dit even iets anders gaan. Alle kinderen van het Alphonsus hebben een persoonlijke uitnodiging gehad van de Prins en Adjudant. Dit jaar gaan we voor ons eigen kindergala! Ze mogen zich aanmelden om zelf een stukje waarin ze bijvoorbeeld acteren, dansen of zingen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Aanmelden kan via de juf of meester.

Kiekersdag CV De Dubbelkiekers

📅 10 februari

🕒 13.30 uur

📍 Het Dubbeldorp

Geniet eerst van mooie wagens, kostuums en de gezellige sfeer van de optocht door ons mooie dubbeldorp. Daarna gaan we met zijn allen naar Kampkuiper voor een gezellige middag met jong en oud. Info over kaartjes is te vinden op onze socials en website.

Dansgarde Concours

28 januari

13.30 uur

Fleringen

Kom deze middag onze minioren en junioren dansma-riekes aanmoedigen in Fleringen. Ze nemen hier deel aan een heuse danswedstrijd. Afgelopen jaren vier keer een eerste en één keer een tweede prijs in de wacht gesleept. De aanvang is om 13:00 uur.

Seniorencarnaval

📅 9 februari

🕒 13.30 uur

📍 Residentie Kampkuiper, Harbrinkhoek

Laat de festiviteiten beginnen, Senioren carnaval is in aantocht! Geniet van een gezellige middag vol muziek, dans en plezier.

Bokverbranden

📅 13 februari

🕒 20.00 uur

📍 Residentie Kampkuiper, Harbrinkhoek

Na een mooi carnivalsseizoen willen we natuurlijk ook een knallend eind. Op deze laatste dag zijn er nog verschillende feesten door de gemeente en gaan we met zijn allen nog een keer tot het gaatje. Als afsluiter wordt op traditionele wijze natuurlijk de bok verbrand. Alaaf!

We willen er natuurlijk met zijn allen een mooi jaar van maken en hopen dan ook met grote getalen bij alle evenementen aanwezig te kunnen zijn. Hou je agenda vrij en wees erbij, want dit wil je niet missen!

Ajt Vedan zonder gedoo 'A Je To'

Optocht & Reglement



Inschrijving:

- Kleine loopgroepen (Hieronder verstaan we een groep van 1 t/m 10 personen.)
- Grote loopgroepen (Hieronder verstaan we een loopgroep vanaf 11 personen.)

Schrijft u zich in bij de loopgroep maar neem je toch een wagen mee, dan wordt dit niet meegenomen in de jurering of de organisatie verplaatst u naar de categorie wagens. Een mogelijke kleine muziekwagen die uitsluitend bedoeld is voor muziek is toegestaan.

Basisschoolleerlingen

Deze categorie is uitsluitend bedoeld voor kinderen van de basisschool.

- 1 of 2 - lingen.
- Kleine wagens (Dit is een wagen korter dan 7,5 meter, inclusief dissel, exclusief het gemotoriseerd of ongemotoriseerd voertuig, tenzij het gemotoriseerde voertuig deel uitmaakt van het uitgebeelde thema, dan valt het onder de grote wagens.)
- Grote wagens: Dit is een wagen langer dan 7,5

meter, inclusief dissel, exclusief het gemotoriseerd of ongemotoriseerd voertuig.

Je kunt je inschrijven voor **één onderdeel**. De optochtcommissie bepaalt of een voorstelling wel of niet mag deelnemen. De uitbeelding mag in ieder geval niet aanstotelijk zijn. Bij geschil zal de jury samen met de optochtcommissie de classificatie bepalen.

Nummering

De deelnemende wagens en loopgroepen worden genummerd met voor elke categorie een eigen kleur. De deelnemers moeten, aan beide zijanten van hun voorstelling, op duidelijke wijze hun deelnamenummer voeren. De deelnamenummers worden uitgereikt op de verzamelplaats, de verzamelplaats is voor de huisartsenpost en zal duidelijk worden aangegeven.

Opstellen/ verzamelplaats

Alle deelnemers moeten zich om uiterlijk 13.00 verzamelen op of rondom de parkeerplaats naast de kerk. Dit wordt aangegeven. Houd tijdens de optocht een aantal meters afstand zodat het overzichtelijk blijft. Zo wordt geen deelnemer over het hoofd gezien.

Afmetingen

Lantaarnpalen, laaghangende takken, krappe bochten, geparkeerde auto's e.d. kunnen de ruimte langs de route beperken. Houd hier rekening mee bij het maken van de wagens. De route is ook te vinden op onze site onder het kopje Optocht -> Route, en in het Kiekersblad.

De jurering

De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs de route. De onafhankelijke jury beoordeelt onder andere op idee, presentatie en verzorging.

Richtlijnen

Om problemen voor, tijdens en na de optocht te voorkomen, heeft de optochtcommissie deze richtlijnen opgesteld. Dit reglement is te vinden op www.dedubbelkickers.nl. Tevens kan dit worden aangevraagd via optocht@dedubbelkickers.nl of bij Niek Weerink, aanspreekpunt voor de optochtcommissie: 06-17432463.

Na afloop van de optocht worden de prijzen uitgereikt in de residentie.



**Door uw inschrijving als deelnemer aan de optocht verklaart u zich akkoord met deze richtlijnen van de optochtcommissie. In alle gevallen waarin de richtlijnen niet voorzien, beslist de optochtcommissie.*

Let op:

- Deelnemers die zichtbaar gebruik maken van alcoholische drank tijdens de optocht worden uitgesloten van prijzen.
- Deelnemers die voortijdig de route verlaten worden uitgesloten van prijzen.
- De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de deelnemers en de deelnemende voertuigen.
- Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering en/of praalwagenverzekering.
- Geluidsniveau tijdens de optocht: men dient zich te houden aan de maximale voorgeschreven norm van 92,5 dB (A).

EXTRA PRIJZEN:

Aanmoedigingsprijs

Deze prijs is in het leven geroepen om deelname van de optocht te stimuleren. Deze prijs is voor originele, nieuwe of enthousiaste deelnemers/groepen.

Mooist versierde huis langs de route. De organisatie zal dit jaar wederom het mooist versierde huis langs de route belonen met een mooie prijs!

Route optocht 10 februari

Ook dit jaar wordt er weer een geweldige optocht georganiseerd!

LET OP, DE ROUTE gaat wederom niet langs de Kardinaal de Jongstraat i.v.m. de veiligheid toegang terrein Kampkuiper.

Almloseweg - Stobbengoor -
Slagenweg - Almloseweg - De
Iep - De Hazelaar - Wilgenhof
- Walboersweg - Dannenkampsweg
- Breemösstraat - Wilgenhof -
Haarbrinksweg - Kottestraat - Pastoor
Eshuisstraat - Frielinksstraat -
Almloseweg - Parkeerplaats MVV'29

Dit jaar zal de optocht niet eindigen bij onze residentie Kampkuiper maar bij de parkeerplaats van MVV'29.

Afgelopen jaren hebben we gemerkt dat er veel kinderen lopen rondom Kampkuiper. Om de veiligheid te vergroten, hebben we er voor gekozen dat de deelnemers en wagens eindigen bij MVV'29.

Graag willen wij alle omwonenden aan de optocht verzoeken de route zo veel mogelijk obstakelvrij te maken, zodat de stoet ongehinderd doorgang kan vinden!

Aan alle aanwonenden, alvast bedankt voor de medewerking.

Ook het reglement is op bepaalde punten aangepast.

We willen iedereen allen alvast veel plezier wensen tijdens de optocht! We hopen er dit jaar, wederom, een grandioos feest met elkaar van te maken!!

- de optochtcommissie





Wo i

oes
zoekt
Koem

"Bij de Sando
is het on

C.V. Altied skik

OP ASK VAN DE
dijverzo

MANEY VAN
WAPORON

Valpolsa





De Raad

Van links naar rechts:

bovenste rij: Jarno Busscher, Luuk oude Avenhuis, Erwin Oonk, Bart Boerrigter, Bram Schepers
2e rij: Dirk Loman, Barry Telgenhof oude Koehorst, Rudmer an de Stegge, Wout Busscher, Giel
Groothuis, Nolan Leus



van Elf

3e rij; Ben Westerhof, Thijs Busscher, Devi Masselink, Jordy Stroot, Wilco Letteboer
4e rij; Bat Busscher.

Niet aanwezig op de foto:

Jan Borggreve, Jos Smook, Nick Hofhuis, Erik Pannen



Nieuwe leden: Raad van Elf

Ook dit jaar heeft de Raad van Elf nieuwe leden weten te scoren!

Opocht / Feest in de tent

Vroegpieken / Als laatst naar huis

Geheime zender hits / Popmuziek

Sourz / Jägermeister

Prinsopkomst / Gala

Gebakken ei / Gebakken vis

Op de fiets / Met de Dubbelkickersbus

Bat Busscher

Waar bin ie dr een van? Vertel eens iets over jezelf!

Ik ben Bat Busscher, 23 jaar oud en ben woonachtig in Harbrinkhoek. In het dagelijks leven werk ik bij Roelofs wegenbouw in Den Ham, als werkvoorbereider/calculator. Mijn hobby's zijn voetballen, motorrijden en bier drinken met vrienden.

Hoe ben je benaderd en zei je direct 'ja'?

Ben twee jaar geleden voor het eerst benaderd door Jarno. Destijds heb ik niet direct ja gezegd, aangezien ik school nog niet had afgerond. Vorig jaar ben ik weer door Jarno benaderd en was er geen twijfel meer.

Welke bijdrage denk jij te kunnen leveren aan de sfeer en organisatie van carnavalsactiviteiten?

Aankomend jaar ga ik helpen bij het vinden van sponsoren en verder ga ik kijken waar ik mijn steentje bij kan dragen.

Wat is jouw favoriete carnavalsmoment tot nu toe en waar kijk je het meest naar uit dit carnavalsjaar? En waarom?

Mijn favoriete carnavalsmoment tot nu toe zijn de tentfeesten. In mijn eerste jaar als nieuw lid van de Raad van Elf kijk ik uit naar de gala's en natuurlijk Kiekersdag. Laten we er een machtig mooi jaar van maken en lekker drinken.



Wie wint er dit jaar het streepjesklassement en moet er volgend jaar in het Narrenpak? En waarom?

Ik denk dat ik zelf wel een goeie kans maak, aangezien ik na een avondje zuipen alles makkelijk van me af gooi en dan raak je nog wel eens wat kwijt. Maar ik ga m'n best doen dit te voorkomen natuurlijk.

Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten die aan het carnavalsprogramma kunnen worden toegevoegd?

Aangezien het carnavalsprogramma al redelijk vol is, zou ik een Oktoberfest aan het programma toe willen voegen. Een goeie voorbereiding op het carnavalsseizoen als je het mij vraagt.

Wie moet er zeker nog eens gevraagd worden voor Prins en waarom?

Ik heb echt geen idee. Maakt ook eigenlijk niet zoveel uit wie het wordt als die maar een goed feestje kan bouwen komt het wel goed.



Waar bin ie dr een van? Vertel eens iets over jezelf!

Erwin Oonk, 28 jaren levenservaring, verliefd op Busschers Aafke. Afkomstig uit Albergen, oud fanatieke-ling bij de Sjikke Bökke. Inmiddels geïmporteerd naar Haarbig en mooi aan 't inburgeren bij de Dubbelkickers. Opgegroeid met brommers, jaren gesleuteld aan auto's en vervolgens terecht gekomen in de water industrie. Sinds kort van baan gewisseld. Nu mag ik me bezighouden met het uitzetten en coördineren van diverse projecten bij een bedrijf in de regio. Tevens "parttime klusjesman" bij kinderdagverblijf Aard-lief, maar vooral fulltime levensgenieter.

Hoe ben je benaderd en zei je direct 'ja'?

Vrijdag 1 september, 07:39 uur telefoon van Jarno Busscher.. of ik niet bij de Raad van Elf zou willen?

Nou, dat lijkt me donders mooi! Of ik het niet nog even moest overleggen met de meid?

Nee joh, daar is geen overleg voor nodig! Als ik weiger, krijg ik ruzie.

Welke bijdrage denk jij te kunnen leveren aan de sfeer en organisatie van carnavalsactiviteiten?

Eén van de redenen waarom ik graag bij de Dubbelkickers wou, is omdat ik mijn steentje wil bijdragen in Harbrinkhoek. Welke commissie is mij om het even. Zolang het resultaat maar mooi is.

Wat is jouw favoriete carnavalsmoment tot nu toe en waar kijk je het meest naar uit dit carnavalsjaar? En waarom?

Ieder jaar heeft zo zijn momenten. Terugkijken op wat is geweest is mooi, maar mee helpen aan toekomstige "chaos" is nog mooier.

Wie wint er dit jaar het streepjesklassement en moet er volgend jaar in het Narrenpak? En waarom?

Ik hoop Nick Hofhuis. Wie een gat graaft voor een ander..

Heb je ideeën voor nieuwe activiteiten die aan het carnavalsprogramma kunnen worden toegevoegd?

Ideeën komen er vast. Eerst maar eens ervaren hoe het jaar verloopt.

Wie moet er zeker nog eens gevraagd worden voor Prins en waarom?

Mijn schoonvader, Jan Busscher. In het jaar dat Jan prins was (2012), ben ik Aafke pas na carnaval tegen het lijf gelopen. Helaas heb ik alleen wat van de BBQ naderhand meegemaakt.

Erwin Oonk



- Optocht / Feest in de tent
- Vroeg pieken / Als laatst naar huis
- Geheime zender hits / Popmuziek
- Sourz / Jägermeister
- Prinsopkomst / Gala
- Gebakken ei / Gebakken vis
- Op de fiets / Met de Dubbelkickersbus

Wij wensen de jongens heel veel succes!



Afzwaaiers: Raad van Elf

Mensen komen en mensen gaan... Dit jaar neemt de Raad van Elf afscheid van Cas Oude Avenhuis en Böhme (ook wel bekend als Jeroen Egbrink). Wij waren benieuwd naar hun hoogte- en diepte punten.

Wat was je eerste jaar en wat weet je daar nog van?

Cas: "Mijn eerste jaar was 2013 met Prins Perry Kuiphuis en Adjudant Hans Egberink. Hoogtepunt was zeker de Kiekersdag. Bijzonder om dit vanaf de Raad van Elf kant mee te maken in, op dat moment, de nieuwe residentie."

Böhme: "Het eerste jaar was 2011 onder leiding van Prins Walter en Adjudant Martin. Met vele hoogtepunten onder andere het 11-jarig jubileum. Alles in een eerste jaar is nieuw dus alles is een hoogtepunt!"

Wat was het hoogtepunt in je Raad van Elf carrière?

Cas: "Er zijn meerdere hoogtepunten! Elk jaar was weer een feest! Om er even twee te noemen: Een sleuteljaar dat altijd een hoogtepunt is. Zo deden we in 2015 met de Prinsenvagen mee met de verlichte optocht en gingen we voor het eerst naar Duitsland. Daarnaast was het meedoen met de gala's met een delegatie van de Raad van Elf altijd mooi, met als hoogtepunt ons eigen (voor velen onverwachte) Dansmariekes-stuk."

Böhme: "Moeilijk om er één tussen uit te pakken. Zoveel hoogtepunten heb ik meegemaakt."

Wat ga je het meeste missen?

Cas: "De saamhorigheid en het carnavalsweekend (of week). Van donderdag tot woensdag vol gas! Opbouwen, versieren, feest vieren en 's ochtends gewoon weer met elkaar weer opruimen. Geweldige slopende dagen!"

Böhme: "Nou ik ga alle feestjes wel missen natuurlijk. Als het even kan, probeer natuurlijk wel een aantal feestjes mee te pakken!"

Hoe ga je alle uren die je normaal gesproken aan de Raad van Elf festiviteiten besteedde opvullen?

Cas: "Met twee kinderen is een deel al snel gevuld. Daarnaast zal ik nog regelmatig een feestje meepakken!"

Böhme: "Dat is zo weer opgevuld hoor: FC Twente, voetbal, wintersport. Hobby's genoeg."

Hoogtepunten? het zijn er te veel!





Welke Dubbelkickersactiviteiten ga je zeker nog elk jaar te vinden zijn en waarom?

Cas: "Prinsbekendmaking, gala en de Kiekersdag uiteraard wel. Waarschijnlijk zal hier elk jaar wel wat bij komen."

Böhme: "Nou dat is uiteraard de Kiekersdag!"

Wil je verder nog iets kwijt... ?

Cas: "Ik wil iedereen bedanken voor de mooie jaren binnen de Raad van Elf! Carnaval is meer dan feest vieren en dat is wat deze vereniging elk jaar weer laat zien!"

Böhme: "Mocht je gevraagd worden voor de Raad van Elf gewoon doen! Verder allen een goed Carnaval toegewenst!"

In hoeverre blijf je nog betrokken binnen de vereniging?

Cas: "Als lid en bezoeker blijf ik altijd betrokken."

Ik heb al die jaren ook in de optochtcommissie en (helaas tijdens corona) in de Sleutelcommissie gezeten. Ik ben nu gestopt met de Raad van Elf omdat ik vind dat je dan bij het gros aanwezig hoort te zijn. Na zoveel jaar denk ik dat er genoeg anderen zijn die dit nu makkelijker doen dan ik. Uiteraard ben ik altijd bereid te helpen."

Böhme: "Ik blijf proberen zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij de festiviteiten die georganiseerd worden door de Dubbelkickers. Als er hulp nodig is kunnen ze altijd bellen."

**Belofte maakt schuld hè jongens,
dit zullen wij onthouden!**





Welman units

verkoop/verhuur tijdelijke huisvesting

www.welmanunits.nl



wij wensen jou een
rete mooie carnaval

effective waxing without bullsh*t

glure.
PRO WAX THERAPY

BASICCOSMETICS



BOUWKONSULT
CALCULATIE | ADVIES | DETACHERING

BOUWKONSULT.NL



KEIZERS

INSTALLATIETECHNIEK



Combi Glas

glashandel & zetbedrijf



Combi Glas
'n Mös 10
7678 WC Geesteren

0546 - 632012
www.combiglas.com

Snij jezelf niet in de
vingers ...

Kies voor:

- de juiste prijs
- vakmanschap
- service

van Combi Glas!

JABE
RECLAME

**LEUKER
WORDT
ITNIET**

Fijne Carnaval!



INFO@LUCASIT.NL | WWW.LUCASIT.NL
TEL. 0546 - 442322 | ALBERGEN



BRONBEMALING

OUDE WESSELINK

Geesteren Tel. 06-13131676



DÉ MOOISTE MEUBELS



GROTE AFDELING
RELAXFAUTEUILS

hétwooncentrum

Almelo-Apeldoorn-Zevenaar

Dé mooiste meubels

Almelo, Woonboulevard 38 | 085 - 071 70 91 | www.wooncentrum.net



Voor elkaar.



Autogroep Twente

Wij zijn het garagebedrijf voor de regio Twente. Met vestigingen in Almelo, Hengelo en Enschede is er altijd een vestiging in de buurt. Met Hyundai hebben we een sterk merk in huis dat uitblinkt qua innovatie en duurzaamheid. Behalve Hyundai kun je bij ons ook terecht voor jong gebruikte auto's van alle merken.

Onze klanten staan altijd voorop. Onze producten zijn van ondergeschikt belang. We realiseren ons dat onze klanten geen auto kopen omdat ze een auto willen. Onze klanten willen zorgeloos en zelfstandig van A naar B. Een auto is slechts een manier om aan die behoefte invulling te geven. Wij willen vooroplopen bij nieuwe ontwikkelingen. Denk aan initiatieven zoals private lease, carsharing en elektrisch rijden.

Ongeacht het merk van jouw auto, kun je bij ons terecht voor:

- **Onderhoud en reparatie**
- **Schadeherstel**
- **Autohuur**
- **Private lease**
- **Zakelijke lease**
- **Autoverzekering**

Je bent van harte welkom bij één van onze vestigingen:

Vestiging Almelo

Almloseweg 175 | 7615 NA Harbrinkhoek/Almelo
T. 0546 - 86 13 38

Vestiging Hengelo

Holtersweg 101 | 7556 BS Hengelo
T. 074 - 242 44 00

Vestiging Enschede

Buuserstraat 230 | 7544 RG Enschede
T. 053 - 475 45 55



VOSKAMP



INDUSTRIEDEUREN

**UW GELUID DRAADLOOS
DOOR HET HELE HUIS**



KE: Kuipers Electronics
TV-Video-HiFi-DVD-Huishoudelijke apparatuur

Oranjestraat 17-19 | 0546 - 81 66 02 | info@kuiperselectronics.nl | kuiperselectronics.nl



Autobedrijf Ten Velde

Harbrinkhoek T. 0546 - 622147

BRXOD

MET SPELEN

Medisch
Pedicure Lieke
Schoolveldstraat 5
Harbrinkhoek

Elke stap telt – Zorg goed voor uw voeten

Medisch pedicure Lieke is aangesloten bij Provoet en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor medisch pedicures.

Als medisch pedicure ben ik breed opgeleid om alle mogelijke risicovoeten te behandelen. Deze kunnen o.a. ontstaan zijn ten gevolge van diabetes, reuma, spasticiteit, ouderdom of verwaarlozing. Ook heb ik de aantekening medisch pedicure oncologie.

Verder heb ik uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van specialistische voetverzorging. Hierbij moet u denken aan nagelreparaties, nagelbeugeltechniek en orthesiologie. Als medisch pedicure werk ik volgens vastgestelde richtlijnen en weet ik wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandelend) arts of podotherapeut.

Medisch pedicure Lieke verwelkomt u nu op meerdere dagen voor uw voetverzorging!

Verwen uw voeten; zij dragen u een leven lang.



✉ info@medischpedicurelieke.nl
☎ 06 20 23 97 91
🌐 www.medischpedicurelieke.nl

Medisch Pedicure Lieke
Geerdink is aangesloten bij
Provoet en staat
geregistreerd in het
kwaliteitsregister voor
pedicures.



ProVOET
Landelijke Organisatie voor de
Voetverzorging / Pedicure

PROCERT
ZICHT OP KWALITEIT



Altijd verzekerd van een goed advies.



We houden wel van een feestje ...

Elke dag ervaren wij het bij ons als een feest om u te mogen adviseren. Of het nu gaat om bankzaken, de juiste verzekering, een nieuwe woning of het zoeken naar een ontspannende vakantie. Ons kleurrijke team staat voor u klaar. De koffie ook!

Welkom aan De Krön 3 in Harbrinkhoek



VELDSINK BUSSCHER

*De nieuwe samenwerking met VELDSINK
is een feestje waard!*



RegioBank
Zelfstandig Adviseur

**reisburo
Busscher**
zonder zorgen op reis!

**WITTEWONING
MAKELAARS**