

CARNAVALSVERENIGING VOOR HARBRINKHOEK EN MARIAPAROCHIE

DE DUBBELKIEKERS

15^e Jaargang 2015



Inhoud

Van de redactie	3
Voorwoord Burgemeester	4
Van de voorzitter	5
Sleutelprins en Adjudant 2015	12
Proclamatie	16
Monteurssleutel	20
Aftreden Prins Erik II en Adjudant Klaas Jan	22
De sleutel regeert	24
Minioeren Dansmariekies	26
Junioren Dansmariekies	28
Senioren Dansmariekies	30
De Crew	38
Opkomst Sleutelprins	40
Fotocollage	44
Toekomstdromen Collin en Lianne	48
Raad van Elf	50
Jury Kiekersdag	54
Prins Sven & Prinses Nienke	56
Data die U niet mag missen	57
The Hangover	58
M.T.B.H.	59
Sleutelhoogheden on tour	64
Dubbelboazzers	76
Dubbelgarde	78
Dorpsraad	79
Wout Oude Avenhuis	88
Vrijwilligersdag 2.0	90
Programma Kiekersdag 2015	92
Wisselsleutel en Dubbelgarde	93
Weten waar Petrus de sleutel had	100
Reglement optocht	101
Route optocht	102
Sponsoroverzicht	103

Colofon

Het 'Dubbelkickersblad' van de carnavalsvereniging De Dubbelkickers verschijnt 1 keer per jaar.

Oplage: 1.300 stuks

Wordt verspreid in Harbrinkhoek, Mariaparochie en buitengebied en een gedeelte van de Markgraven (basisschool leerlingen).

Redactieleden

Samara Westerhof (secretariaat)
Pastoor Eshuisstraat 12, 7615 PB Harbrinkhoek
E-mail: redactie@dedubbelkickers.nl

Sander Alberink (secretariaat)
Dannenkampsweg 29, 7615 NK Harbrinkhoek
E-mail: redactie@dedubbelkickers.nl

Jos Smook
Mathilde Elferink
Henny Oude Geerdink
Marja Brandwacht
Miranda Boerrigter
Edwin Kroeze
Jos Galgenbeld (foto's)

Advertenties en sponsoring

Sander Alberink (hoofd sponsorcommissie)
Dannenkampsweg 29, 7615 NK Harbrinkhoek
Tel: 06-51068896
E-mail: sponsorcommissie@dedubbelkickers.nl

Martin Oude Avenhuis (voorzitter vereniging)
Stobbengoor 15, 7614 LM Mariaparochie
Tel: 0546 - 872192

Regiobank: NL36RBRB0791915824
Rabobank: NL15RABO0151457816

Hoffotograaf

Jos Galgenbeld en Janneke Brillhuis

Vormgeving en opmaak

Weidevogel Reclameproducties, Jos van het Reve

Opmaak advertenties

Erwin Booijsink

Druk

Weiss Copy & Computer Service

Van de redactie

Beste carnavalsvrienden,

We staan aan het begin van een nieuw carnavalseizoen. En wat voor één!! Want De Dubbelkickers zijn dit jaar het Sleuteldorp van de Gemeente Tubbergen. Dat belooft dus een seizoen te worden met veel hoogtepunten. We zullen in dit blad terugblikken, maar zeker ook vooruitkijken. Want dat we met SlöttelPrins Jeroen I en Adjudant Edwin en de hofdames Marjan en Wendy feest kunnen vieren dat weten we wel.

Nadat we vorig jaar zijn begonnen het Dubbelkickersblad geheel in kleur uit te geven hebben we dit jaar getracht dit een vervolg te geven. Nog mooier en nog beter. Daarom hebben we de redactie uitgebreid met Marja Brandwacht en Miranda Boerrigter. Dames bedankt voor jullie bijdrage dit jaar en veel schrijfplezier in de komende jaren gewenst.

Op 11 januari zijn alle hoogheden uit de Gemeente Tubbergen onder aanvoering van Sleutelprins Jeroen en Adjudant Edwin op pad geweest om foto's te maken met de bestickerde bus die er ieder jaar weer geweldig uitziet dankzij onze sponsors. De Sleutelcommissie is het hele jaar al bezig om samen met Residentie 'Kampkuiper' een groot succes te maken van het te houden gemeentegala op zaterdag 17 januari, in de grote tent bij Residentie 'Kampkuiper'. Het belooft een spektakel te worden kunnen we jullie zeggen. Tevens zullen we op zaterdagmorgen 31 januari met zijn allen naar het gemeentehuis gaan, om daar de Gemeentesleutel in ontvangst te mogen nemen.

Onze hoffotograaf Jos Galgenbeld heeft weer menig mooie prent geschoten, dat zult u verder in het Dubbelkickersblad zelf aanschouwen. Zo enthousiast als hij dit allemaal voor ons doet... Hadden we dat maar eerder gedaan. Ook zal er weer een nieuw hofkoor ten tonele verschijnen dit jaar, om jullie te voorzien van de nodige muzikale intermezzo's. De dames van de Dubbelgarde zijn ook in een prachtig nieuw jasje gestoken. Met hulp van Marjan Oonk, die zich hiervoor heeft ingezet. Dank voor deze geweldige hulp. De Raad van Elf is intact gebleven, dus hebben ze gedacht op een andere manier de aandacht te pakken. Zie daar, een ander pak. Mooi blauw-wit is heus wel mooi laten we maar zeggen.

Op vrijdag 14 november 2014 hebben we afscheid genomen van Prins Erik II, zijn Adjudant Klaas Jan en de hofdames Astrid en Carmen. Wat hebben jullie de vereniging geweldig voorgedragen! Overal waar we aanwezig waren hebben we laten zien wat een mooie vereniging C.V. De Dubbelkickers toch is, haha.

Hopelijk krijgt de 'praat-sta-feest-beuk-brek-tafel' een mooi plekje....

Het hoogtepunt van deze avond was natuurlijk het benoemen van de Sleutelprins en zijn gevolg. Voor de één was het een verrassing, voor de ander wat minder, maar het enthousiasme was er niet minder om zodra bekend werd dat Sleutelprins Jeroen I en Adjudant Edwin met de hofdames Marjan en Wendy het podium mochten betreden. Wat hebben we een feest gevierd met zijn allen. Eerst in onze Residentie en later, tot in de kleine uurtjes, bij onze nieuwbakken Sleutelprins Jeroen.

Al met al is er alweer hard gewerkt door menigeen om de vereniging bloeiend te houden. Alleen zo kunnen we er weer een geweldig carnavalseizoen van maken. We hopen u te mogen begroeten op één van onze vele activiteiten dit Sleuteljaar. Deze hebben we op pagina 57 voor u op een rijtje gezet. We heten u van harte welkom!

Rest ons niets ander dan u allen een onvergetelijk carnavalsfeest te wensen en zien u dan ook graag tijdens één van onze feesten.

Alaaf, alaaf, alaaf!

Met vriendelijke groeten,
Samara Westerhof en Sander Alberink





Beste Carnavalsliefhebbers



De zon schijnt stevig door de ramen van mijn kamer, de bladeren aan de bomen hebben nog hun frisse groene kleur, de mensen lopen nog zonder jas buiten. In deze sfeer schrijf ik een stukje voor uw carnavalskrant. Voor mij is dat lastig omdat ik er nog helemaal niet mee bezig ben. Voor u daarentegen is de voorbereiding op carnaval in volle gang. De feesttent, de routes voor de optochten, de buuts voor de gala-avonden, de praalwagens, het zijn allemaal aspecten die het carnaval tot zo'n fantastisch feest maken. Dat is niet alleen omdat het resultaat straks ongetwijfeld bijzonder mooi is maar vooral omdat de tijd ervoor zorgt dat mensen dicht bij elkaar komen. Vriendschappen ontstaan, de sterke kant van mensen komt naar boven en je weet precies wat je van mensen kunt verwachten. Al deze inspanningen leiden tot een prachtig feest dat wij als college weer graag met u meevieren.

Ik wens u dan ook allen een mooie voorbereiding toe en een prachtig carnavalsfeest. Alaaf

*Mervyn Stegers
Burgemeester Tubbergen*



Van de voorzitter

Beste Sleuteldorpbewoners,

Ja, dit carnavalsjaar is ons Dubbeldorp het 'Sleuteldorp'. Dit betekent dat we als Harbrinkhoek-Mariaparochie een sleutelrol hebben binnen de gemeente Tubbergen gedurende de carnavalsperiode. Harbrinkhoek-Mariaparochie regeert deze periode over de gemeente dus dat moet goed komen. Hoogtepunten zijn het gemeentegala in onze Residentie op zaterdag 17 januari en de gemeentelijke sleuteluitreiking aan onze hoogheden op zaterdag 31 januari.

Een sleutel is een voorwerp waarmee men iets kan openen of sluiten. Dit kan zowel letterlijk als figuurlijk: 'de boel op slot zetten' of 'een opening creëren'.

De laatste optie heeft mijn grote voorkeur en mijn motto is dan ook: 'de deur voor iedereen openzetten'.

Een open, eerlijke houding naar alles en iedereen brengt ons mensen tot elkaar en samen zijn we één! Alleen zijn we één druppel en samen vormen we de oceaan.

Samen valt er veel te creëren en niets is vooraf onmogelijk. Iets lijkt onmogelijk totdat het gedaan is!

Dit sleuteljaar levert dus ook sleutelhoogheden en dat zijn personen die al vaker voor een verkiezing werden genoemd en helemaal dit jaar. De sleutelhoogheden zijn Jeroen Oude Hendriksman, Edwin Busscher en de hofdames Marjan en Wendy.

Het was een geweldige opkomst vrijdag de 14e met dank aan de hoogheden uit Deurningen.

Zij kwamen als eersten door het doek en gaven hiermee Jeroen de kans, nadat hij de avond gepresenteerd had, zich vliegensvlug om te kleden voor de opkomst.

Ik heb er alle vertrouwen in dat deze nieuwe hoogheden ons dit sleuteljaar op een geweldige manier gaan vertegenwoordigen. Vanzelfsprekend zullen we hen indien nodig en mogelijk met raad en daad bij staan.

En 'last but not least' natuurlijk het feit dat we met elkaar weer heel veel plezier mogen beleven zoals voorgaande jaren!

Voor dit sleuteljaar is er een speciale sleutelcommissie in het leven geroepen onder leiding van Jos Smook. Ze zijn al zeer vroeg met de invulling van dit sleuteljaar begonnen wat veel tijd in beslag heeft genomen en uiteraard nog steeds neemt. Ik dank hen hartelijk hiervoor en wens ze veel succes met de laatste loodjes.

Verder zijn er zowel binnen als buiten de vereniging weer vele vrijwilligers drukdoende om het een succesvol carnavalsjaar te maken, dank allen!

Ook een speciaal woord van dank aan al onze sponsors die wederom het carnaval voor het zoveelste jaar mogelijk maken, een geweldige steun in de rug!

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan....

Vandaar dat we op een passende wijze afscheid moesten nemen van onze hoogheden Erik, Klaas Jan met de hofdames Astrid en Carmen.

We hebben enorm genoten van jullie enthousiasme en hebben met elkaar op een geweldige manier carnaval gevierd! Jullie hebben ons Dubbeldorp prima vertegenwoordigd waarvoor nogmaals hartelijke dank.

We hebben tevens afscheid genomen van Hugo Olthof en Henk Groothuis die jaren actief zijn geweest in de galacommissie. Heren, nogmaals bedankt.

Ook hebben we, met dank voor hun inzet, afscheid moeten nemen van de Dansmariekies Marit Nordermeule en Maud Busscher.

Bij dezen wil ik ons erelid Jan Oude Hendriksman veel sterkte toewensen omdat de gezondheid de laatste tijd te wensen overliet. We wensen hem alle goeds en hopen dat hij nog een mooie tijd tegemoet mag gaan samen met zijn vrouw.

Rest mij nog u allen een geweldige carnavalsstijd toe te wensen in goede gezondheid en passende vreugde. Hopelijk tot ziens op een van onze gala's, te weten 24 en 25 januari of onze Kiekersdag op zaterdag 14 februari.

3x Alaaf en een hartelijke groet,

*Martin Oude Avenhuis
Voorzitter CV 'De Dubbelkiekers'*





U een feest. Wij van de partij.

Wij verzorgen uw feest tot in de puntjes. Van catering tot concept en thema. Als u zorgt voor de mensen zorgen wij voor de perfecte ambiance.



Veelzijdig & Gastvrij



Kampkuiper Catering - Almeloseweg 113 - 7615 NA Harbrinkhoek - (0546) 866 920 - info@kampkuiper.nl



www.wcs-online.nl

Verkoop en bedrukken bedrijfs-, promotie- en sportkleding

Verkoop en reparatie laptops en computers

Handels- en familiedrukwerk

Walboersweg 32 - 7615 PW Harbrinkhoek - Tel. (0546) 873366 - Mob. 06-22497841

Website: www.wcs-online.nl - E-mail: info@wcs-online.nl



AANNEMERSBEDRIJF

HOEK & Zn. B.V.

NOBELSTRAAT 8
7651 DC TUBBERGEN
Tel. (0546) 62 21 82

Traditioneel de beste

www.aannemersbedrijf-hoek.nl



BASIC COSMETICS

PROFESSIONALS VOOR OPLEIDINGSINSTITUTEN

DE KRÓN 11 7615 PZ HARBRINKHOEK ☎ 0546 549010 WWW.BASICCOSMETICS.NL



TWEEWIELERS
JOS OVERMEER

GEESTEREN TEL. 0546 - 631270

Dealer van: Gazelle - RIH - Batavus - Loekie - Sensa - Sparta.



Ootmarsumsestraat 300, Almelo
t: 0546-861310, e: jos@josgalgenbeld.nl



BRONBEMALING
OUDE WESSELINK

Geesteren Tel. 06-13131676

Kinderdagverblijf



De Kikkerpoel

Walboersweg 7b
7615NL Harbrinkhoek
0546 570737

www.dekikkerpoel.nl





Welkom bij Onze Supermarkt

Harbrinkhoek



Welkom bij Onze Supermarkt

Harbrinkhoek

L & S specials B.V .

Aanpassingen bedrijfswagens

Kampenstraat 10 - 7575 EK - Oldenzaal - Tel: (0541) 532203 - Fax: (0541) 530626

Henri Goossen
Whiskyproeverijen

www.goossenwhisky.com



**VLOERENBEDRIJF
NIJHUIS**

BETON-
MONOLITHVLOEREN

Telefoon: 0546-863745
Mobiel: 0653138169

Timmerhuis
ONROEREND GOED *info*



Timmerhuis Onroerend Goed
Weitemansweg 55
7608 RG Almelo

Tel: 0546 862622
Mob: 06 21 53 11 39



Info@timmerhuis.info

Sleutelprins Jeroen Oude Hendriksman en Adjudant Edwin Busscher een paar apart

Of hij ook geweldig onder de indruk is van de koereiger die onlangs is gesignaleerd in Twente? Hij kijkt me meewarig aan en je ziet hem bij zichzelf denken; "Waar gaat dit over?" De openingsvraag in het interview met Sleutelprins Jeroen Oude Hendriksman is er een die hem uit de tent moet lokken. Hij geeft aan dat hij op het gebied van de natuur een cultuurbaar is. Hetgeen dan weer een oprecht antwoord is van de man die aangeeft dat dit waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat hij heel z'n leven al druk is. Vroeger druk met het straten en met zijn werkzaamheden in de beheersstichting van MVV'29. Nu met zijn eigen bedrijf Total-Rent, met zijn werk bij Heisterkamp, met zijn gezin en al die activiteiten maken dat hij voor het moois in de natuur niet echt van heeft kunnen genieten. De signalering van de koereiger in Twente is Sleutelprins Jeroen ontgaan. Het zij hem vergeven.

Jeroen Oude Hendriksman zal als Sleutelprins samen met Adjudant Edwin Busscher, die hij een wereldvriend noemt en de hofdames Marjan en Wendy kleur geven aan het carnavalsgebeuren in de gemeente Tubbergen. Samen met de kinderen Oude Hendriksman, Demi en Dani en de kinderen Busscher, Bat en Pam. De kleur is roze, laat daar geen misverstand over bestaan. Echte mannen kunnen roze aan.

Jeroen Oude Hendriksman en Edwin Busscher. Edwin is bedrijfsleider/hoofd inkoop bij Lansink Wegenbouw in Saasveld. Jaren geleden zijn ze samen aan het straten geweest, ze voetballen al jaren samen en gaan met hun gezinnen al jaren samen op vakantie. Vroeger was Frankrijk favoriet maar langzaam maar zeker neemt Spanje dit over. De Costa Brava zal in 2015 voor het tweede achtereenvolgende jaar bezocht worden door de families Oude Hendriksman en Busscher. Ze spelen al jaren Mexicaantje en roulette als ze bij elkaar op visite zijn en drinken een gezellig pilsje. Kortom het ideale duo. De Prins houdt van zijn jukebox, een Ami uit 1957, en de Adjudant van pijltjes gooien. "Ik voel me bijzonder vereerd dat ik voor deze functie gevraagd werd en zie het als een soort van bekroning in mijn Dubbelkiekers-bestaan. Met steun van de Raad van Elf en iedereen die zich betrokken voelt bij De Dubbelkiekers, maken we er een fantastisch jaar van!"



Twentsche Eigenheimers

Met deze carnavalsvereniging is het allemaal begonnen in Harbrinkhoek en Mariaparochie. "Hier liggen onze wortels", verklaart Jeroen. "Als jochie had ik in die jaren een kleurplaat gemaakt, een clown deels met potlood deels met stift ingekleurd. Ik won een prijs. Een prachtige beker en daarom bewaar ik aan die Eigenheimersperiode goede herinneringen. Ook kwamen ze later met de Pottuffels, maar dat werd niet echt een succes. We kenden toen helaas in Harbrinkhoek en Mariaparochie een periode zonder carnavalsvereniging."

Extra druk

Het feit dat De Dubbelkiekers voor de twee keer in hun bestaan de Sleutelprins van de gemeente Tubbergen mogen leveren betekent geen extra druk voor Prins Jeroen en Adjudant Edwin. Ze houden het motto van oud-Prins Erik Engbers van vorig jaar in het oog "Blijf jezelf en geniet". Hooguit de extra taken en verantwoordelijkheden die dit met zich meebrengt. Ze zijn zich daar bewust van. Jeroen en Edwin zijn beide pioniers bij De Dubbelkiekers. Kartrekkers van het eerste uur. Al ruim 15 jaar lopen ze mee en hebben hun sporen dus wel verdiend. De eerste twee jaren was er nog geen Prins en moesten ze met vallen en opstaan de fundering van de huidige carnavalsvereniging De Dubbelkiekers leggen. Edwin Busscher had het lef om ja te zeggen tegen de functie van eerste Prins van De Dubbelkiekers in 2003. Samen met Adjudant Raymond Hofsté verrichtten ze baanbrekend werk. Inmiddels staat de fundering als een huis. Maar wat was het worstelen in den beginne. Op bezoek bij de sleuteloverhandiging in Tubbergen. Een cadeautje voor de Sleutelprins? Moest dat dan? Het werd een kwartiertje voor het begin van de festiviteiten nog even snel gekocht. Bij het Spekhesten-gebeuren in Vasse een toespraak door de Adjudant? Moest dat dan? Kortom het gehele carnavalsgebeuren is doordrenkt met tradities, en vaste gewoonten. Als vertegenwoordigers van een pas opgerichte vereniging moest men zich dat helemaal eigen maken. En dat is meer dan gelukt. "De Dubbelkiekers zijn er voor jong en oud. Betrokkenheid bij carnaval brengt mensen samen en waar mensen samen zijn is het vaak gezellig" zegt Sleutelprins Jeroen.



Brazilië

De voorbereidingen van de functie van Sleutelprins en Adjudant vonden natuurlijk in Harbrinkhoek en Mariaparochie plaats, maar ook werd tijdens de afgelopen WK-periode Brazilië aangedaan. Carnaval bruist in Tubbergen, maar zeker ook in wat misschien wel de bakermat is van het carnaval, Brazilië. Jeroen en Edwin deden daar een soort van snuffelstage. Ze keken naar de wedstrijd van Nederland tegen Spanje (5-1) en zagen vervolgens Nederland van Mexico (2-1) winnen. De gemoeidelijke sfeer, de bruisende Copacabana, de ontmoetingen met andere prominente Nederlanders, waaronder minister Edith Schippers, en het televisiekijken van een wedstrijd van Brazilië bij locals achter hun huis, waar ze feestelijk onthaald werden met een biertje, heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten bij Jeroen en Edwin. In de rust gingen ze snel even naar de supermarkt om hun gastgevers ook te trakteren op een biertje. Ze hebben er Facebook vrienden aan overgehouden. En een bult inspiratie.

De bijzondere band met Roze

Roze stamt uit het tijdperk dat Prins Henk Groothuis aan het bewind stond, samen met Adjudant Erik Busscher. Hoogheden die het uiterste vergden van de Raad van Elf en bestuur van de carnavalsvereniging. Als je niet meeging naar een activiteit of eerder naar huis ging was je een mietje ofwel een pissenicht. T-shirts werden er gedrukt, de term pissenicht bleef hangen en ging een eigen leven leiden. "Echte mannen dragen roze en we wilden ons heel kwetsbaar opstellen en ik moet zeggen, het slaat aan de kleur roze. Hofchauffeur Jan Leus kreeg op zijn 65e verjaardag een roze chauffeurspet, Onze supermarkt Brughuis heeft roze als hoofdkleur gekozen en het zal zeker in deze carnavalsperiode nog wel weer terugkomen".

Tubbergen bruist....

"Zeker dorp Tubbergen bruist, het centrum is veranderd en de authentieke sfeer is terug. Stenen bruisen echter niet en daarom moeten mensen dat doen. We willen ons als Sleutelprins en Adjudant samen met andere carnavalsverenigingen in de gemeente Tubbergen daar de komende periode hard voor maken. Tubbergen bruist is mede bepalend voor het zoeken naar een goed doel. Dat goede doel komt naar voren tijdens de Sleuteluitreiking. Het zal iets zijn waarbij alle kernen goed in beeld komen, want zij bruisen met elkaar. We hebben elkaar nodig en die onderlinge verbondenheid met elkaar gaan we uitdragen. Elke kern in de gemeente bruist op zijn eigen manier. Als ik zie hoeveel daar allemaal tot stand kan komen met een tomeloze inzet van vrijwilligers dan is dat de kracht van de kernen in onze gemeente. In onze gemeenschap is men nu met de Almeloseweg bezig, voetpad wordt doorgetrokken



en er komen fietsstroken, maar ook daar willen we graag een echte dorpskern hebben. In onze proclamatie hebben we het staan en er wordt al werk van gemaakt. Kijk als Sleutelprins heb je natuurlijk wel invloed...."

Heisterkamp en Total-Rent

Twee bedrijven die de familie Oude Hendriksman erg aan het hart liggen. Jeroen verdient al jaren de kost bij Heisterkamp transport waar hij eerst de verkoop deed aan Scandinavië, Duitsland en Engeland en nu is hij commercieel manager. Total-Rent is door Jeroen en Marjan opgezet als een verhuurbedrijf (Ootmarsumseweg bij het pand van houthandel Kemperink, met als blikvangers de grote Sarah en Abraham). Je kan er terecht voor van alles op het gebied van speel- en zeskampactiviteiten, dakkofferverhuur en skiboxen. Acht jaar geleden begonnen als een avontuur en inmiddels is het Marjan, die de zaken daar behartigt.

Jeroen, een snelle reactie bij de volgende woorden:

MVV'29: Prachtige vereniging voor jong en oud.

Krekkers: Ook een geweldige club.

Alphonsusschool: Top school! (levert dit jaar maar liefst drie Prinsen, Robert van der Kuil in Tubbergen, René Hoek in Albergen en Jeroen als inmiddels bekende Sleutelprins).

Jong Nederland: Voor mij jeugdsentiment, met de junioren naar Eext in 1980.

Jan en Zwaan: School- en volksfeesten, de zondagmiddagen om nooit te vergeten. Eine geht nog....

Boterham met:kaas



Proclamatie

Wij, Prins Jeroen de eerste en Adjudant Edwin, feestvierders bie De Dubbelkickers van het eerste uur, tweede slottelPrins van De Dubbelkickers en eerste oud Prins van De Dubbelkickers, maakt te hoop met onze hofdames Marjan en Wendy der een geweldige carnavastied van.

Wij goat dit joar veur een carnaval veur leu van alle kaanten: Wij bint hoogheden, van de Voshaarsweg tot Leuvinksveld, van de Weversweg tot de Markgraven, van de Weitemanslanden tot en met de Almeloseweg, de Nieuwbouw oald en niej, van Dannenkaamp tut de Mooie Vrouwenweg en Wieder, Van de Mekkelenberg tut de Hunzeweg, Van oost tut west en van zud tut noord,

As Sleutelprins van Tubbig goam der ok veur zorgn dat Tubbig Tubbig blif en dat ut ammoal geet bruisn. Doar komp gen Steradenttablet an te pas.

Wij proclameert het volgende:

Ten eerste dat de Spollberg ummeunig mooi is wodden, we goat der noe nog ne wasserette bie bouwn. Keal keal wat zeet die keender der oet at ze doar bint west ...

Ten tweede dat de noe eindelijk an de Almeloseweg, veur 't voetbalveld de zaak woddt herinricht. Vleier Jan hef der genog ofhaarkt en wij wet nog wa ne goein herinrichter oet Soasel

Ten derde dat wij afgeloopn zommer genog inspriatie hebt opdoan an de Copa Cabana in Brazilië um het carnaval in de heel gemeente Tubbig ummeunig te loatn bruis'n. Wie het rokje past trekke het aan zum ma zegg'n.

Ten veerde dat het tied wuddt dat De Dubbelkickers de beschikking kriegt owwer ne nette boeten Residentie

Ten vijfde dat De Dubbelkickers zich as ware Tubbige ambassadeurs goat gedreagn en de greens opzeukt en owwer hen goat...

Ten zesde dat met de gemeenteslattel in haan wij deur'n losdoot die veur anne dicht blieft

Ten zevende dat der ok in Haarbich weer aanleunwoningen en ne Primarkt komt, oale leu wilt gern leunen en vrolleu nich meer beunen.

Ten achtste dat der rap weer ne Hofnar mut komm'n en dan bedoel wij gen ne sigaar.

Ten negende dat we der alle an zult doon um ut ledenbestaand van De Dubbelkickers bowen de vierhonderd te maakn.

Ten tiende dat at ze de bibliotheken dicht doot in Geestern en Albearg dit netze vol lewaai oproap as bie de sloeting in Haarbich nameluk: niks

Ten elfde dat het met oe aller bereikbaarheid in dizze carnavaltied better geet dan in de grensstrekk'n van onze gemeente indachtig het feit dat Echte kearls rose an kunt en oonsn lijfsprok is "Met de stroat vriej, en 'n slattel in de haand, trekt wie de optocht, duur Kiekerslaand!"

Heisterkamp
VAN NATURE VOL KARAKTER

Heisterkamp Dranken BV T 0541 29 18 30 dranken@heisterkamp.com
Heisterkamp Wijnkopers BV T 0541 29 22 22 wijnkopers@heisterkamp.com
Eerste Stegge 2, 7631 AE Ootmarsum Postbus 63, 7630 AB Ootmarsum
F 0541 29 20 24 www.heisterkamp.com

De juiste ambiance!

Bruiloften
Bedrijfsfeesten
Lunch & diner
Zakelijke bijeenkomsten
Catering

RoadhoeS
TUBBERGEN

www.oaleroadhoes.nl
Telefoon 0546-622775

NIJLAND VOEGWERKEN

Wilgenhof 39

7651 RE Harbrinkhoek

Tel: 06 - 250 23 759

Fax: 0546 - 870 341

Ook dit jaar wenst
VuurwerkKanjier.nl
U een knallend carnaval!!!

HG HUZINK
Bouwmaterialen Sier - bestratingen



Innovatief in deurtechniek

- OVERHEADDEUREN
- SECTIONAALDEUREN
- BRANDWERENDE DEUREN
- SNELROLDEUREN
- STROKENGORDIJNEN
- ROLDEUREN EN ROLHEKKEN
- ENTREEPUIEN
- DRAAIDEURAUTOMATEN
- SERVICE
- ONDERHOUD

Kijk voor meer informatie op www.voskampdeurtechniek.nl of bel 0546 - 572500

VOSKAMP
DEURTECHNIEK

Welman
Calculatie



Wij rekenen op een geweldige carnaval!

Daarnaast rekenen we ook voor u! Zijn uw bouwplannen financieel haalbaar? Wij berekenen het, zodat u weet waar u aan toe bent.

Bouwkosten in beeld, dat geeft een gerust gevoel! Bel voor meer informatie naar 0546-764048.

BEGROTINGEN | RAMINGEN | BOUWKOSTENBEGELEIDING

WENSINK

sinds
2001

VANDAAG, VOOR MORGEN.

deJong & Laan



BORGGREVE
SCHILDERS

Nu wintertarief van € 34,50 per uur

(exclusief BTW en materiaal)

Schilderwerk

Nieuwbouw, onderhoud, binnen en buiten

Spuiten

Wanden, plafond, deuren, radiatoren, etc.

Beglazing

Alle soorten beglazing

Behang

Glasweefsel en alle overige behangwerkzaamheden

Klein timmerwerk

Houtrotreparaties etc.

Onderhoudsplan

Meerjarige onderhoudsplan voor uw woning/pand

Wij bieden u graag een vrijblijvende offerte aan!

Deze aanbieding geldt van december t/m maart

Tel.nr.: 0546-621270

E-mail: info@borggreve-schilders.nl

Internet: www.borggreve-schilders.nl



Autobedrijf Ten Velde

Harbrinkhoek T. 0546-622147

Sleutel, sleutel... ehmmmm monteursleutel....

Denkend aan sleutels komen we ook uit op een monteursleutel.

De monteursleutel of ... komen we toch nog een andere sleutel tegen in dit verhaal?

We gaan heel veel jaren terug in de tijd, naar het begin van de zomer in 1977. Het weer is sober voor de tijd van het jaar maar vol goede moed begint Frans aan zijn werk (red. Autogarage Ten Velde). Na veel sleutelen, zwoegen en bikkelen is de basis gemaakt om als zelfstandige autogarage te draaien en ook rond te komen. Vol trots wordt er terug gekeken op bijzondere en mooie tijden in de garage. Maar, er wordt ook vooruit gekeken; naar de toekomst, hoe gaat die eruit zien met de ontwikkelingen in de auto industrie maar ook binnen het gezin van Frans, zal er een opvolger komen om de garage over te nemen?

De opvolger komt er! Zoon Ramon begint al op jonge leeftijd een liefde voor auto's te ontwikkelen, dit breidde zich uit met sleutelen aan auto's als hobby. Hij kiest voor de monteuropleiding en nadat Ramon zelf de papieren heeft gehaald, voor automonteur en bij verschillende garages aan het werk is geweest, om ervaringen op te doen, is hij nu samen met zijn vader mede eigenaar. Om in de toekomst de "sleutel" van het bedrijf over te nemen.

Voor Ramon is het een droom dat er later één of misschien wel beide zoons de garage overnemen. Voor nu ziet het er al gunstig uit, Senn speelt de hele dag al met "auto's" dus wie weet? Bij de jongste telg Brett is het nog te vroeg om hier iets over te zeggen....



TIBBE

Da's genieten op z'n twents

HOTEL | RESTAURANT | PARTY CENTRUM
ALMELOSEWEG 214 • 7614 LC MARIA-PAROCHIE •
TELEFOON 0546 8615 20 • WWW.TIBBEINFO.NL



AGI Verlichting
Almelo
De specialist in LED

Grintweg 6 | 7604 PV Almelo
T: 0546-811372 | F: 0546-817717 | E: info@agi-verlichting.nl





'I gotta feeling'

'I gotta feeling,

that tonight's gonna be a good night,

that tonight's gonna be a good night,

that tonight's gonna be a good good night'

Wie kent het nummer niet? Deze kraker (red. The Black Eyed Peas) was de opkomsttune van Prins Erik II en Adjudant Klaas Jan. Het werd een regeringsperiode naar de inhoud van dit lied.

Want 'tonight is going to be a good night' werd niet een nacht maar een gehele carnavalsperiode.

Daar zit ik dan aan de keukentafel bij de familie Engbers, voorzien van heerlijke koffie en koek voor een interview met dit viertal. Prins Erik II (alleen nog niet aanwezig) hofdame Astrid, Adjudant Klaas Jan (nog even de middelste telg Engbers het begrip massa aan het uitleggen) en hofdame Carmen. Erik is wat later want hij moest nog even wat doen, as ever ... maar daar komt de frisgekapte Erik al binnen. Het interview kan beginnen.

Op mijn vraag of een van hen een hoogtepunt van de afgelopen periode kan benoemen blijft het stil. Nee, dat kunnen ze niet. Nee? Was het dan toch niet zo'n succes? Dit blijkt geheel anders te liggen.

Het blijkt een aaneenschakeling van hoogtepunten te zijn geweest. Alles was mooi, alles op zijn eigen manier.

De meeste mazzel vinden ze zelf toch wel het weer tijdens de optochten. Het was wel eens koud maar toch iedere optocht weer een machtig mooi zonnetje erbij. Wat was dat genieten daar bovenop die wagen. Al die mensen langs de kant, een uitzinnige Raad van Elf bij op de wagen, maar ook al die deelnemers, echt top! De gekregen winterjassen waren ook fijn ruim dus er is geen kou geleden.

Het gemeentegala was de eerste officiële bijeenkomst. Erik: "Wel apart, je hebt dan toch zomaar opeens een andere rol. Er wordt toch op je gelet en wat van je verwacht maar het ging geweldig! Vooral na die ene kleine verspreking in de lijfspreuk (geniet-driet ligt dicht bij elkaar) ging het dak eraf! En zo is het eigenlijk de gehele carnavalsperiode gebleven. Bij iedere gelegenheid werd er een feestje gebouwd met elkaar."

Het viertal heeft bijna alle gala's in de gemeente gezien. Astrid: "Mede doordat de carnavalsperiode wat langer was (red. 6 weken) was er de mogelijkheid om veel te doen."

Ze hebben 1 gala buiten de gemeentegrenzen bezocht. Het gala van Deurningen, geboorteplaats van Erik, moest

natuurlijk bezocht worden. Het was een supermooie avond maar er bleef wel wat achter in Deurningen... de scepter, "Mien knuppel". Oepsie. Wat is nu een Prins zonder scepter? Hij werd natuurlijk enkele uren later aangeboden via marktplaats maar Erik, handige Erik, kan-ik-zelf-wa-maak'n Erik, nodigde de

bouwcommissie uit om samen met hem "nieuwe knuppels" te maken. En dan natuurlijk niet alleen voor zichzelf maar voor de gehele Raad van Elf. En zo geschiedde. Tijdens het Dubbelkickersgala was iedereen in de verenigingsbak voorzien van een "knuppel"!

Het optreden van de OJCV uit Deurningen op dit gala was natuurlijk fabuleus. Velen van jullie hebben nog even aan de heren mogen ruiken tijdens de Prinsbekendmaking op 14 november jl. en zoals jullie hebben gemerkt die heren die kunt machtig mooi proat'n. En Erik, Erik kreeg niet alleen zijn scepter terug.....

Klaas Jan: "Met die bouwcommissie hebben we niet alleen die "knuppels" gefabriceerd maar natuurlijk ook onze eigen stagedive-tafel. Machtig mooi werk is dat joh, dat stagediven." Ook de dames knikken hierbij instemmend. Ja, dat klopt, we zagen dit viertal vaak OP de tafel staan en er ook minstens zo vaak van af-diven. Klaas Jan vult aan: "Iedereen denkt altied van die Raad van Elf dat is een mooi feestclubje maar achter de coulissen regelen ze van alles. Ze hebben echt veel meer taken dan dat het publiek kan zien. Daar hebben we echt elke keer weer van opgekeken. Ze zijn er altijd en doen zoveel meer dan feestvieren! Ze zijn echt overal voor te porren. Spontaan een bezoek brengen aan de Residentie in Langeveen werd bijvoorbeeld een machtig mooi feest!"

Buiten al dit feestgedruis hebben ze ook erg genoten van onder andere het ziekenbezoek, bezoek aan de Eeshof, het boog zetten door de buurt, de optocht in eigen dorp waar familie, vrienden, collega's en al die andere deelnemers zo druk mee zijn geweest. Astrid: "Soms had ik wel het gevoel ook mensen tekort te hebben gedaan, heb bijvoorbeeld mijn eigen familie nauwelijks gesproken tijdens de Kiekersdag." Ook de voorbereiding, al die dingen in het geheim, de voorbesprekingen bij Henny, het pak kopen, de foto's bij Jos Galgenbeld waren allemaal speciaal. Eigenlijk kende dit carnaval geen dieptepunten voor dit Prinsenvaar.

Het vervoer was altijd TOP geregeld, de hofchauffeur heeft voor het eerst 150 km/uur gereden. Hé, Jan Leus 150 km/uur gereden zult u denken? Erik: "Ja, Kees was pleite" (red. Kees is de bruine labrador van de familie Engbers). Wat bleek, hij was een beetje buiten de dorpsgrenzen gaan spazieren en was naar het dierenasiel in Almelo gebracht. Maar ja, de optocht wacht niet, als hij begint, begint hij... dus met 150 km/uur op Langeveen an... net op tijd...

Klaas Jan: "Je wordt wel een beetje geleefd maar de tijd vliegt voorbij en belangrijk is om dicht bij de mensen te blijven staan, gewoon normaal doen, je hebt heel veel om van te genieten!"

Dit willen zij dan ook meegeven aan Prins Jeroen en Adjudant Edwin en hun hofdames: Lach, leef en geniet in disse mooie Carnavalstied!!!





De sleutel regeert!

Geachte lezers, na 2006 zijn De Dubbelkiekers weer aan de beurt om de Sleutelprins te leveren, en omdat ik de vorige was, vroeg de redactie mijn ervaringen nog eens te noteren. Onder het motto; Wat kan "onze" Sleutelprins allemaal verwachten? Ik kan u vertellen dat is heel veel, maak de agenda maar leeg want in de carnavalstijd, die dit jaar relatief kort is, is de Sleutelprins minimaal 25 keer onder de pannen in ongeveer drie weken tijd. Dat betekent dat hij sommige dagen meerdere afspraken zal hebben, ik hoop dat de Sleutelprins een goede secretaresse heeft in de vorm van een topAdjutant.

Samen zullen ze met hun partners er eens heel goed voor moeten gaan zitten. Wie doet wat wanneer en wie is de verbindingspersoon met de Raad van Elf. Is er een goed draaiboek voorhanden en wie beheert dit draaiboek en is dit draaiboek up to date? Dat is iets wat nu (herfstvakantie) zal moeten spelen, zijn deze zaken goed geregeld dan gaat de Sleutelprins een onvergetelijke tijd tegemoet.

In 2006 waren De Dubbelkiekers niet zo bedreven in draaiboeken en dergelijke, samen met Roy en Elise heb ik er wat

vanaf moeten improviseren, dat weet eigenlijk bijna niemand, maar zo was het in de prehistorie van De Dubbelkiekers.

Wat de Sleutelprins in ieder geval gaat doen is het zien van vele gala's, bij elke vereniging is hij van de partij als de primus inter pares, de eerste onder de gelijken, zodat hij goed voorbereid een ieder van repliek kan dienen tijdens de sleuteloverdracht in Tubbergen. Hier moet hij koste wat kost niet met de mond vol tanden staan.

Op de gala's hoor je veel over de andere Prinsen, neem je notitieboekje mee Adjutant! Dat zijn dus al vele afspraken, dan ga je als Sleutelprins ook goed kijken of iedereen in je eigen dorp goed bezig is met het maken van wagens of het vormen van loopgroepen, want jouw eigen optocht moet toch iets extra's hebben! Dus werkbezoeken in alle wijken is "noodzaak", ik heb de ervaring dat dit de carnvallers echt stimuleert.

Dan ga je als Sleutelprins eens bedenken wat jouw jaar extra speciaal moet gaan maken. Wij hadden in ons regeringsjaar een echte carnavalsmis met Cantabilé en doedelzak in de kerk.

Pastor Linh die de praalwagen nog eens zegende, dat heeft geholpen kan ik u vertellen want elke optocht was het mooi weer! Dat kost weer de nodige voorbereidingen en tijd, maar de meerwaarde is enorm.

Jij bent de baas en draaf maar door, de vereniging hobbelt er wel achteraan, maar jij initieert! Dat kost tijd, maar elke keer als ik in ons plakboek kijk van 2006, bij al die foto's die Elise gelukkig gemaakt heeft, zie ik van alles de impact terug en lopen de rillingen je weer over de rug.

Dan als hoogtepunt het eigen Gemeentegala toen bij de oude Kampkuiper, minimaal 8 à 10 mensen zijn hier heel druk mee geweest binnen de vereniging, laat deze mensen hun ding doen, en loop ze niet voor de voeten. De avond zelf ben jij de hoofdrolspeler, het huidige gala spint nog garen bij het werk van toen. Hier ben jij de echte gastheer voor al de gasten uit de andere dorpen, hou het hoofd erbij en zeg geen dingen die tegen jouw gebruik kunnen worden tijdens andere gala's.

De sleuteloverdracht is ook iets unieks, voel je burge-meester en schrijf een zo actueel mogelijke speech waar je een ieder zo veel mogelijk het gras voor de voeten weg kunt maaien.

Zorg dat je tijdens de receptie adrem kunt reageren op de cadeaus van de andere verenigingen en laat hierbij meerdere

mensen meedenken uit de vereniging. Aan het eind van de receptie heb jij uiteindelijk het laatste woord!

Je doet ook tijdens het sleuteljaar aan meerdere optochten mee, laat overal je gezicht zien en hoe meer er van de vereniging mee zijn, hoe indrukwekkender jouw komst!

Zorg voor een programma dat je aankunt, blijf overleggen met je verbindingspersoon en maak deze persoon belangrijk. Wil jij iets speciaals, dan zorgt de verbindingspersoon er maar voor dat dit geregeld wordt, jij bent de spil in een superintense tijd van drie weken. Altijd het belang van ons Dubbeldorp voorop, met De Dubbelkiekers in het midden van de belangstelling.

Nu zult u denken wat een drama, maar nee hoor echt niet, elke activiteit zit nog in mijn herinnering, en ik kijk terug op iets unieks uit mijn leven. Het heeft mij verrijkt en in mijn huidige bestaan als whiskyteacher kom ik Jan en Alleman tegen en mijn ervaringen uit het sleuteljaar neem ik hierin nadrukkelijk mee.

Ik wens "onze" Sleutelprins ook deze ervaring toe.

Alaaf Alaaf en Alaaf.

Henri Goossen Sleutelprins der Dubbelkiekers 2006.





Hallo Dubbelkiekers,

Dit jaar bestaat de minioren Dansmariekes uit een groep van 9 enthousiaste meiden. Afgelopen september zijn we begonnen met het oefenen van ons nieuwe dans, onder begeleiding van Sharon Krake, Angelique Kuiphuis en Melanie Bisschop. We laten onze dans zien tijdens het dansgardeconcours in Fleringen en bij onze eigen gala's. Vorig jaar zijn we eerste geworden met het dansgardeconcours en we hopen dat dat ons dit carnavalsseizoen weer gaat lukken! We zullen ons nu even in het kort gaan voorstellen aan jullie:

Carmen Kienhuis

Mijn naam is Carmen Kienhuis en ik ben 10 jaar. Ik zit in groep 7 en mijn hobby's zijn dansen, zingen en volleyballen. Ik zit al 3 jaar bij de Dansmariekes en vind het nog steeds super leuk!!! En carnaval is gewoon te gek!!!

Emma Kuiphuis

Hallo, ik heet Emma Kuiphuis. Ik ben 10 jaar en woon samen met mijn vader Perry, mijn moeder Angelique en mijn 2 broertjes Sem en Jip aan de Mekkelenbergweg.

Ik zit in groep 6a van de St. Alphonsusschool, bij juf Harriet. Mijn hobby's zijn dansen, volleyballen, tennissen en cupcakes bakken. Dit jaar doe ik voor het 2e jaar mee met de minioren. We zijn weer druk aan het oefenen voor de nieuwe dans van dit jaar. Hopelijk winnen we dan weer met het dansgala in Fleringen.

Indy Wesselink

Hallo, Mijn naam is Indy Wesselink, ben 9 jaar en zit in groep 6A. Mijn hobby's zijn volleybal, dansen en zingen. Verder vind ik het dansen bij de Dansmariekes erg leuk. Allemaal een fijne carnaval!

Groetjes Indy

Myrthe Bruns

Hallo allemaal, ik ben Myrthe, ben 10 jaar en zit in groep 7. Al vanaf groep 5 zit ik bij de Dansmariekes omdat ik dansen heel heeeeeeel erg leuk vind. We zijn met z'n allen al 2 keer kampioen geweest van het dansmarieke concours in Fleringen. Dat is super leuk met gezellig publiek en veel licht. Een beetje zenuwachtig ben ik wel voor de tijd maar als iedereen dan heel enthousiast is ben ik heel blij dat ik weer heb meegedaan. Op school optreden vind ik bijna nog leuker!! En ook op de Prinsenwagen staan is ook heel leuk. We hebben dan heel mooi uitzicht en de muziek staat lekker hard. Iedereen is vrolijk en blij met carnaval. Ik wilde dat het altijd zo was.....maar een aantal dagen in het jaar lekker gek doen is al heel mooi.

Nienke Welman

Hoi allemaal, ik ben Nienke Welman. Ik ben 9 jaar en dit is mijn derde jaar bij de Minikiekers. Ik zit in groep 6 van de St. Alphonsusschool. Ik ben bij de Dansmariekes gegaan omdat ik dansen echt super leuk vind! Mijn andere hobby's zijn streetdance en volleyballen. Carnaval vieren vind ik ook erg leuk, iedereen ziet er mooi uit en er wordt vrolijke muziek gedraaid. Ook heb ik zin in

het dansgardeconcours. We hebben vorig jaar voor de tweede keer de eerste prijs gewonnen. We gaan weer ons goed ons best doen dit jaar want eigenlijk willen we dit jaar ook weer winnen!
Groetjes Nienke

Loes Weghorst

Ik ben Loes Weghorst en ik ben 9 jaar. Ik zit in groep 6b van de Alphonsusschool. Mijn hobby's zijn dansen, pony rijden, volleybal en voetbal.

Dit jaar zit ik voor het eerst bij de minioren Dansmariekes en dat vind ik helemaal gaaf. Lekker dansen en gek doen met vriendinnen vind ik helemaal leuk.

Floor Geitenbeek

Ik ben Floor Geitenbeek en ik ben 9 jaar. Ik zit in groep 6 van de Alphonsus school mijn hobby's zijn skeeleren en dansen. Ik doe elk jaar mee met de Carnaval want dat is voor mij 1 groot feest! En dansen doe ik graag dus dat ik bij de Dansmariekes ben vind ik helemaal gaaf!!!

Anouk Smook

Mijn naam is Anouk Smook, ik ben 9 jaar oud en zit in groep 5a van de St. Alphonsusschool in Harbrinkhoek.

Mijn hobby's zijn paardrijden, volleybal, en buiten spelen met mijn vriendinnetjes.

Ik vind het erg leuk om bij de Dansmariekes te zijn, want dan mag je dansen, wat ook mijn hobby is.

Carnaval is een mooi feest want dan mag je lekker gek doen zoals polonaise en gooien met confetti.

De Kiekersdag in Harbrinkhoek vind ik altijd erg gezellig, eerst kijken naar de optocht en daarna naar de Kampkuiper om te spelen met mijn vriendinnetjes.

Groetjes Anouk



2003: Prins Edwin I & Adjudant Raymond

Lijspreuk: "n goeie Dubbelkieker maakt de weg vrij veur 'n steengood carnavalsfeest"

Hoogtepunt: Dat Adjudant Raymond met de hofauto, ter waarde van € 300,- zijn eigen auto, ter waarde van € 10.000,- in elkaar reed en er bij ging staan lachen.

Anne Westerhof

Hallo allemaal,

Ik ben Anne Westerhof, 8 jaar oud en zit in groep 4 van de Sint Alphonsusschool. Mijn hobby's zijn dansen en voetbal.

Ik vind het supercool bij de Dansmariekes want ik hou ontzettend van dansen maar ook van carnaval vieren. Ik kijk erg uit naar het dansgardeconcours in Fleringen.

Hoop jullie allemaal te zien tijdens ons optreden!!

Doei doei groetjes Anne

Wij hopen dat we jullie allemaal zien tijdens het gala van De Dubbelkiekers, het dansgardeconcours in Fleringen of op onze eigen Kiekersdag.

Alaaaaaf!!

Groetjes de Minioren Dansmariekes.



Hallo Carnavals vrienden,

Dit jaar heeft onze junioren groep zich met twee enthousiaste dames versterkt en dansen wij met acht dames. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Maud Busscher. Maud bedankt voor je inzet van de afgelopen jaren.

Inmiddels zijn de voorbereidingen weer in volle gang. Direct na de zomervakantie werd de muziek gemixt met behulp van Wout Oude Avenhuis en werd de dans voorbereid.

Elke dinsdagmiddag komen we in de Blokhut bij elkaar om onze nieuwe dans te oefenen.

Iedereen is erg enthousiast en we hebben super veel plezier!

Op 1 februari 2015 nemen wij ook dit jaar weer deel aan het Dansgardeconcours in Fleringen.

Wij hopen net als vorig jaar op de nodige support van onze Prins & Adjudant en hun hofdames, Raad van Elf, ouders, familie etc.

Daar wij dit jaar Sleuteldorp zijn oefenen wij op de maandagavond ook nog voor een gezamenlijke garde dans, deze is o.a. te bewonderen tijdens het Gemeente Gala. We gaan er met z'n allen weer een mooi en spetterend carnavalsjaar van maken!!

De dames willen zichzelf graag even voorstellen:

Demi Oude Hendriksman

Ik ben 13 jaar, woon in Harbrinkhoek met mijn ouders en broertje Dani. Mijn vader is Prins Jeroen. Ik zit op het Canisius in Almelo. Mijn hobby's zijn uitgaan, dansen en volleyballen.

Puck Addink

Ik ben 14 jaar, woon in Mariaparochie samen met mijn ouders en grote zus Bo. Ik voetbal bij PH Almelo in A1. Ik vind het elk jaar super om samen met mijn vriendinnen te dansen voor De Dubbelkickers. Wendy en Marjan leren ons elk jaar een te gekke dans!

Anne Dierink

Ik ben 14 jaar, woon in Harbrinkhoek met mijn ouders en twee broertjes. Ik zit op het Canisius in Almelo. Mijn hobby's zijn dansen en turnen.

Pam Busscher

Ik ben 12 jaar, woon in Harbrinkhoek met mijn broer Bat en mijn ouders. Mijn vader was de eerste Prins van De Dubbelkickers en is dit jaar Adjudant. Mijn hobby is dansen en ik volleybal bij de Krekkers.

Demi Slooff

Ik ben 11 jaar, woon in Almelo samen met mijn ouders, zusje en hondje. Ook ik ben dit jaar overgegaan van de minioren naar de junioren. Mijn hobby's zijn dansen en zingen.

Pien Weghorst

Ik ben 11 jaar, woon in Harbrinkhoek samen met mijn ouders en zusje. Ik ben dit jaar voor het eerst bij de Dansmariekes. Mijn hobby's zijn volleybal, dansen en paardrijden.

Laura Neppelenbroek

Ik ben 14 jaar, woon in Harbrinkhoek samen met mijn broer en ouders. Ik zit op het Canisius in Tubbergen. Mijn hobby's zijn voetballen en dansen.

Tess Kleinlugtenbelt

Ik ben 11 jaar, woon in Almelo samen met mijn ouders en zus. Ik ben dit jaar overgegaan van de minioren naar de junioren. Mijn hobby's zijn dansen en zwemmen



2004: Prins Hugo I & Adjudant Barry

*Lijspreuk: "Met ('n) good glas gaat wij zonder schade de carnaval deur"
Hoogtepunt: Vanaf de Prinsopkomst tot na het bokverbranden was het voor ons één groot hoogtepunt, anders zouden we andere feesten tekort doen.*

Begeleiding

Wendy Busscher en Marjan Oude Hendriksman

Haar en make-up

Wendy Busscher en Alice Addink

Wij hebben weer erg veel zin in het komende carnavalsseizoen en kunnen niet wachten tot het echt losbarst. Alaaaaaaf!!!

Groetjes de junioren Dansmariekes.



Hallo Dubbelkiekers!

Graag willen we ons ook dit jaar voorstellen. We zijn dit jaar met 6 senioren: Eline Haarhuis, Birgit Hannink, Melanie Bisschop, Sharon Krake, Merle Elferink en Christel Meijer.

Vanaf september 2014 zijn we weer fanatiek begonnen met dansen onder leiding van Rosan Lamtink en Sophie Egberink.

Het thema van dit jaar is een grote verrassing en verklappen we nog niet. Nieuwsgierig geworden? Tijdens het dansconкурс (red. 1 februari 2015) in Fleringen kun je ons komen bewonderen en natuurlijk aanmoedigen.

Wij oefenen elke maandagavond bij onze Residentie Kampkuiper en zijn heel blij dat we hier elke week weer terecht kunnen. En omdat het een sleuteljaar is dansen we naast onze eigen showdans ook een gardedans. Dat betekent elke maandag 3 uur achter elkaar oefenen!! Het leven van een Dansmarieke gaat niet over rozen.... Bloed, zweet en tranen maar we hebben het er graag voor over!!

Helaas heeft Marit Nordemeule besloten om te stoppen bij de senioren Dansmariekes. We willen haar heel erg bedanken voor haar inzet en gezelligheid van de afgelopen jaren. Hieronder stellen alle dames zich nog even kort aan jullie voor:

Christel Meijer

Ik ben Christel Meijer en ik ben 18 jaar oud. Ik studeer voor kapster aan het ROC in Almelo. Ik zit nu al een aantal jaren bij de Dansmariekes. Elk jaar is het weer leuk om mee te dansen en een nieuwe dans te leren, onze leidsters zijn Sophie Egberink en Rosan Lamtink. We oefenen elke maandagavond.

Birgit Hannink

Mijn naam is Birgit Hannink, ik ben 21 jaar en werk sinds kort als verpleegkundige in een verpleeghuis. Dit jaar is het mijn 9e jaar dat ik een Dansmarieke ben. We zijn al weer een lange tijd aan het oefenen en het is altijd gezellig met de andere dames. Ik kijk net als andere jaren weer naar de Carnavalstijd uit!

Eline Haarhuis

Hoi hoi. Ik ben Eline Haarhuis en ik ben 21 jaren jong. Ik werk al 5 jaar met veel plezier als kapster bij kapsalon Tiziano Coiffures. Dit is mijn 9e jaar dat ik bij de Dansmariekes zit. Ondanks dat er voor ons veel tijd in gaat zitten blijf ik er plezier in hebben. We hebben het hartstikke leuk met de dames en maken er elk jaar weer een feestje van. Ook woon ik inmiddels lekker dicht bij de Residentie!

Melanie Bisschop

Mijn naam is Melanie Bisschop, ik ben 20 jaar en zit in het laatste jaar van de opleiding Facilitair Leidinggevende. Ik zit al 9 jaar bij de Dansmariekes en doe dit nog steeds met veel plezier. Vanaf september zijn we elke week weer druk bezig met het oefenen van onze dans die we gaan uitvoeren tijdens onze eigen gala's en bij het dansconкурс in Fleringen. Ik kijk erg naar dit carnavalsjaar uit, vooral omdat we dit jaar Sleuteldorp zijn!

Merle Elferink

Mijn naam is Merle Elferink, ik ben 17 jaar en studeer voor verzorgende IG. Dit wordt mijn 5e jaar als Dansmarieke en nog altijd met veel plezier. Het is elk jaar weer erg gezellig met z'n allen. Ik heb er weer veel zin in!

Sharon Krake

Ik ben Sharon Krake, 21 jaar. Ik ben kapster bij Smelt kappers en zit nu 5 jaar bij de Dansmariekes. Het is elk jaar weer leuk om een nieuwe dans te leren. Dit jaar leren Sophie



2005: Prins Henk I & Adjudant Erik

Lijspreuk: "Met dit ijzersterk duo hout wie ons as Dubbelkiekers het carnaval duur"

Hoogtepunt: Dat we de stap gezet hebben om leden te werven voor de vereniging. Het begin hiervan was geweldig. En dat wij, samen met de hofdames de omgang met de Raad van Elf als geweldig hebben ervaren.

Egberink en Rosan Lamtink ons de dans. Ik doe nu ook sinds 2 jaar de minioren Dansmariekes samen met Melanie Bisschop en Angelië Kuiphuis. Een dans leren aan de minioren is erg leuk. Ik hoop dat ik nog heel lang wat voor de vereniging kan betekenen.

Jullie weten weer wie we zijn. Wij hopen dat we jullie allemaal zien tijdens het komende carnaval. Een grote opkomst zou erg mooi zijn aangezien we Sleuteldorp zijn!! Alaaaaaf!!!!
Vrolijke groetjes van de senioren Dansmariekes!!



HEISTERKAMP

**WENST SLEUTELPRINS
JEROEN I EN ADJUDANT
EDWIN EEN ONMEUNIG
MOOI CARNAVAL!**



 **Heisterkamp**
TRANSPORTATION SOLUTIONS

TRUCKING • TRUCK RENTAL & LEASING • TRAILER RENTAL & LEASING
TRUCK & TRAILER SERVICE • BREAKDOWN SERVICE • USED TRUCKS • COMMERCIAL VEHICLES

WWW.HEISTERKAMP.EU

BEST IN PROFESSIONAL BARWARE

BAR

PROFESSIONAL



De Krön 11, 7615 PZ Harbrinkhoek, The Netherlands, T +31 (0) 546 549 015
www.barprofessional.nl, info@barprofessional.nl

KEUKENS.BADKAMERS.INTERIEUR



Op zoek naar een nieuwe keuken, een fraaie badkamer of een mooie kast? Bij Hofhuis Keukens & Meubels bent u aan het juiste adres. In ons bedrijf in Harbrinkhoek, gelegen in de prachtige regio Twente, vindt u precies wat u zoekt. Exclusief en altijd van de beste kwaliteit. Al onze producten maken we namelijk in eigen huis. En dat doen we in de stijl, de kleur en de maat die u wenst. Bij ons staat het vakmanschap nog voorop. Ambachtelijk werken is onze specialiteit. Wel zo prettig als u meer wilt dan producten waarvan er twaalf in een dozijn gaan.

Welke keuken of badkamer of welk interieur u ook kiest, wij zorgen ervoor dat deze in uw huis past. Letterlijk en figuurlijk. Of het nu gaat om een keuken, een badkamer of inbouwapparatuur, u krijgt de persoonlijke aandacht die u verdient.

We heten u graag welkom in onze showroom aan De Kron 7 in Harbrinkhoek. De koffie zetten we zodra u binnenkomt.

 **HOFHUIS**
KEUKENS & MEUBELEN
Vit eigen bedrijf

CTT
INTERMODAAL TRANSPORT

CTT
INTERMODAAL TRANSPORT



ARENDS
houten-emballage bv



Houten verpakkingen:

- Kisten
- Pallets
- Kratten
- Aftimmeren bedrijfswagens
- Enz.

Voor zowel industrieel als particulier gebruik!
Zie www.arendshout.nl voor meer informatie

Arends Houten Emballage B.V.
Parmentierweg 12
7602 PW Almelo

T: 0546-868566
E: info@arendshout.nl



Je leukste vakantie is ons werk!

VakantieXperts Busscher

[t] 0546-633717

[e] busscher@vx.nl

U vindt VakantieXperts Busscher, WitteWoning Makelaars en Regiobank onder één dak bij:

Alles onder één dak!

A B

Assurantiekantoor W. Busscher

aan de Almeloseweg 175A/B in Harbrinkhoek en op www.a-wb.nl!



Wij zijn uw bank. RegioBank

Assurantiekantoor W. Busscher B.V.
Almeloseweg 175 a
7615 NA Harbrinkhoek
T 0546 - 86 58 27
E info@a-wb.nl
I www.a-wb.nl

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder pensioen.



WitteWoning Makelaars

Voor 0,5 % courtage krijgt u:

1. Waardebepaling en verkoopstrategie
2. Fotoreportage en etalagepresentatie
3. Plaatsing op internet
4. Te koop bord
5. Woningfolders
6. Coördinatie advertenties
7. Onderhandelen in overleg met u
8. De koopakte
9. Contact met notaris
10. After sales

De voordeligste makelaars van Nederland!

(T) 0546 - 86 58 27 / (F) 0546 - 87 12 75
tubbergen@wittewoningmakelaars.nl



Multimedia Center

Onbezorgd computeren begint hier!

Dealer van oa asus, samsung, apple, hp en canon.



Meervoudig "Beste Computerwinkel van Nederland"

Woonboulevard Almelo www.multimediacenter.nl tel : 0546-540999



VAN DEN BOSCH & FIKKERT

DRUKKERS SINDS 1932

De Crew

Hallo Carnavalsvierders,

Het leek ons leuk om dit jaar ook de danscrew weer eens aan jullie voor te stellen. De danscrew bestaat uit 12 enthousiaste dames die zich elk jaar weer fanatiek in zetten, om er weer spetterende dansstukken van te maken. Aangezien we dit jaar Sleuteldorp zijn hebben we voor het eerst een nieuwe dans: de gardedans. De gardedans wordt door alle 3 de groepen Dansmariekes gezamenlijk gedanst. Wij zullen jullie nu voorstellen aan onze danscrew en erbij zetten wat iedereen doet of heeft gedaan:

Marjan Oude Hendriksman: Begeleiding van de junioren Dansmariekes

Wendy Busscher: Begeleiding van de junioren Dansmariekes en zorgt voor de officiële kleding van de Dansmariekes

Angelique Kuiphuis: Begeleiding minioren Dansmariekes

Dieuwertje Löwik: Begeleiding gardedans, oud-begeleidster senioren Dansmariekes

Sophie Egberink: Begeleiding senioren Dansmariekes

Rosan Lamtink: Begeleiding senioren Dansmariekes en is oud-dansmarieke

Sharon Krake: Begeleiding minioren Dansmariekes en is zelf senioren dansmarieke

Melanie Bisschop: Begeleiding minioren en is zelf senioren dansmarieke

Daphne Haeck: Ondersteunend crewlid en oud-begeleidster senioren Dansmariekes

Anne Sand: Ondersteunend crewlid en oud-begeleidster senioren Dansmariekes

Michelle Bisschop: Begeleidster gardedans, zorgt voor de visagie van de Dansmariekes en is zelf oud-dansmarieke

Ellen Alberink: Voorzitster danscrew, begeleiding van de gardedans en is oud-dansmarieke

Nu weten jullie allemaal (weer) wie wij zijn en wat wij voor de vereniging doen. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie altijd bij een van ons terecht.

Wij hopen jullie natuurlijk allemaal weer terug te zien op het dansmariekeconcours te Fleringen, onze eigen Dubbelkickersgala's en uiteraard op onze Kiekersdag. Alaaaf, Alaaaf, Alaaaf!!!!

Vrolijke groetjes van de Danscrew.



2006: Prins Henri I & Adjudant Roy

Lijfspreuk: "Met De Dubbelkickers die 'n slöttel beheert, bint het de Botterbreurs die Tubbig regeert"

Hoogtepunt: De sleuteluitreiking op het gemeentehuis in Tubbergen en het feest erna bij het Oale Roadhoes. We waren dat jaar Sleuteldorp. En uiteraard was de Kiekersdag om niet te vergeten.



Belangrijke informatie:

Mochten er nog meiden zijn in ons mooie dubbeldorp die zich ook willen aanmelden voor de Dansmariekes dan kan dat door een mail te sturen naar Ellen Alberink op ellen019@hotmail.com.

Er zijn momenteel nog steeds meiden aangemeld, deze staan op de wachtlijst. Wij kunnen niet aangeven wanneer er weer ruimte vrij komt.

Hierbij de wachtlijst die we tot nu toe hebben:

Naam	Aanmelddatum	Groep (dit jaar)
Hanne Engbers	08-03-2014	Minioren
Lotte Welman	08-03-2014	Minioren
Marleen Goossen	08-05-2014	Minioren
Pascalie Lucassen	05-09-2014	Minioren



Opkomst nieuwe Sleutelprins en zijn Adjudant



“Zijn naam werd al lang en vaak genoemd..... en toch was er twijfel”

terhand gevat om glas bier, linkerhand in 'n tuk, of eventueel voorzien van peuk en ook onze Dubbelgarde en Dansmarieksquad op volle oorlogssterkte is, begint de muziek te brullen en komt ook Kiekerskoning Jee van de Vee om de hoek kijken. Snel loopt hij richting DJ en staat hier verdacht met enige frommels papier te schuiven. Zou hij misschien toch zijn eigen opkomst regisseren? Zou kunnen natuurlijk, maar hij blijft er wel verdacht rustig onder.

Ondertussen, in buitenResidentie zaal Tibbe, komen de eerste gasten van het nieuwe duo wat onwennig binnen vallen. Ze zijn gebeld door het belpanel met de vraag, met gezwinde spoed, richting Haarbich te veuren voor een verrassing. Bij de deur krijgen ze een paar muntjes in de handen gedrukt waarmee ze hun eerste schrik weg kunnen drinken. Spoedig wordt hun duidelijk dat er meer lotgenoten zijn, die allemaal



Zelden zal een Prinsopkomst zoveel beroering hebben veroorzaakt als die van het seizoen 2014/2015. Een extra beladen opkomst ook vanwege het feit dat wij als Dubbelkiekers dit jaar de Sleutelprins mogen leveren. Een verantwoordelijkheid, die we uiteraard, voor de volle 100% op ons willen nemen.

Maar die verantwoordelijkheid vraagt wel om sterke schouders en een stevig onderstel. Dat vraagt om een duo met volume, met gewicht, een duo dat voorop gaat in de strijd en te allen tijde het hoofd koel houdt. Waarschijnlijk is de benoemingscommissie al jaren bezig geweest om dit duo klaar te stomen voor deze gigantische uitdaging. Een benoemingscommissie overigens, die al jaren in functie is, maar die nu toch heeft laten weten dat zo zoetjesaan tijd is voor fris bloed. Dit moest de kroon op hun werk worden.

Veel eerder ook dan andere jaren begon het speculeren. Zou de door iedereen verwachte kandidaat door het gordijn stappen of zou de commissie toch met het welbekende verrassende konijn uit de hoge hoed komen? De drie wijzen, zelf niet vies van een potje onderwaterpolitiek, deden volop mee aan dit spelletje door hier en daar visjes uit te gooien die door deze en gene gaarne werden binnengehengeld. Social media deed de rest en de verwarring was compleet.

Dus was het al vroeg op de avond gezellig in de geïmproviseerde 'festhalle' van onze Residentie. Gelukkig was het niet zo Siberisch koud, als andere jaren wel eens het geval was geweest, en konden de heathers op standje "low" blijven.

Op het moment dat de Raad van Elf zijn vertrouwde positie had ingenomen. Dat wil zeggen: staand aan statafel, rech-



een beetje glazig in de rondte kijken en zich afvragen wat deze avond zal brengen. Het belpanel, met onder andere de bekende BH'ers (red. Bekende Harbrinkhoeker) Hennie OG, Addy W. en Eddy W., heeft reserve batterijen voor de smartphones nodig om alle gasten richting carnavalstempel te krijgen.

Gelukkig zijn de meeste mensen bereikbaar en in de gelegenheid te komen waardoor bij Tibbe na enige tijd ook een kleintje Carnaval ontstaat. Kijk, zo moeten we het hebben, denkt hoofdorganisator Edwin Busscher om zich vervolgens snel naar zaal Kampkuiper te haasten.



Maar waarom eigenlijk?

Alles loopt gesmeerd bij Kampkuiper, steeds meer mensen steken hun hoofd achter het tentdoek en betreden de Arena. De Dwarskickers zijn ook weer aanwezig, dit jaar gehuld in eigen teamkleding, wat uiteraard een zeer professionele indruk maakt. Opvallend alleen is dat Leon Roeloffzen in een dames-shirtje loopt, vanwaar deze opvallende move? Gelukkig is er plek voor deze groep aangezien de Dwarskickers via Twitter een aantal tafeltjes gereserveerd hebben. Kijk, dat is nog eens meegaan met de tijd.

Dan breekt het moment aan dat de Dansmariekes los gaan. Junioren en Senioren geven gas en brengen het publiek in extase. Wat een conditie hebben deze meiden. Een gemiddelde Medelander had na een dergelijk optreden een half uur aan de zuurstof gemoeten, zo niet onze danspopjes. Soepeltjes wordt het optreden afgewerkt, waarna ze bedankt worden door spreekstalmeester Jeroen (nog steeds? Ja, hij maakt nog geen aanstalten om het pand te verlaten, zou hij dan toch niet.....).

Vervolgens geeft Jeroen het woord aan onze enige echte voorzitter Martin, die enige mensen bedankt die afscheid nemen van het actieve Carnavalsleven. Achtereenvolgens worden Hugo Olde Olthof (afscheid gala commissie), Maud Busscher (afscheid Dansmariekes) en Marit Nordemeule (afscheid Dansmariekes) in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

Nadat de tranen veroorzaakt door deze ontroerende momenten zijn opgedroogd nemen de Dubbelbloazzers de regie over en blazen het vernis van hun instrumenten in een poging het dak van de tent te blazen. Dit lukt, de zaal neemt hun enthousiasme over, waardoor de temperatuur in de tent spontaan enige graden stijgt, wat zich onmiddellijk vertaalt in een nog hogere vloeistofconsumptie.

Dan volgen de gebeurtenissen zich in snel tempo op. De inmiddels beruchte-beroemde-befaatde-bejubelde en verguisde tafel van Erik en Klaas Jan wordt de zaal ingedragen. Dit is het teken voor het afscheidsritueel. Erik, Klaas Jan, Astrid en Carmen springen boven op hun tafel en vieren een feest alsof ze net zijn opgekomen. Illustratief voor hun hele periode als Hoogheden van De Dubbelkickers. Zelfs bij hun afscheid nog razend enthousiast, wat een geweldige mensen zijn dit! De vlag van De Dubbelkickers wordt als een ware overwinningstrofee gezwaaid, en vanuit onze ooghoeken zien we nog steeds spreekstalmeester Jeroen op het podium staan. Als hij Prins zou worden zou hij toch allang weg moeten zijn?

Voorzitter Martin springt op de tafel en al snel daarna liggen de veren van Erik en Klaas Jan als dooie vogeltjes op de grond. Hiermee is hun "regeringsperiode" definitief afgesloten. Beide heren kunnen slecht afscheid nemen van het podium en moeten met lichte aandrang richting zaal worden gedirigeerd en nog steeds staat onze Jeroen vrolijk te zijn en vertoont geen enkel teken van stress.

Terwijl nu toch zo langzamerhand het tijdstip is gekomen voor de opkomst van de nieuwe Hoogheden. Sterker nog, hun silhouetten zijn al zichtbaar achter het doorzichtige doek!! Niet te geloven, is toch iedereen er ingetrapt???

Onder luid tromgeroffel van onze Dubbelbloazzers proberen onze nieuwe Hoogheden door het doek te breken. Dit kost best moeite, later blijkt waarom: enige lieden hebben geplastificeerd papier gebruikt als camouflagedoek, waardoor het geheel bijkans onbreekbaar wordt!

En dan.....dan lukt het, het doek scheurt open, de muziek zwelt aan, de spanning stijgt, iedereen dringt zich naar voren om.....huh? Er stappen een Prins en Adjudant op het podium die slechts een enkeling in de zaal kent. Iedereen kijkt elkaar aan: "ken ie den?" De verwarring is compleet: hier staan Prins Billy en Adjudant Gerard!!

Gerard, ook wel bekend als 'proatpoal', neemt het woord en vertelt dat hen door de benoemingscommissie is gevraagd om dit jaar de functie van sleutelduo op zich te nemen. Want: "Veurig joar hadd'n jullie ok a zo'n knooierd dan kunt wie het dit joar ok wa doon!!" "Verbazing alom, dit kan toch niet waar zijn! En dat is het natuurlijk ook niet, na nog ongeveer 10 minuten slap geluld te hebben, grijpt voorzitter Martin in en dirigeert beide heren onder dankzegging naar het achterste gedeelte van de tent. En net als iedereen denkt dat de avond als een nachtkaars uitgaat komen daar, van achter uit de tent, onze nieuwe Sleutelprins en zijn Adjudant aangereiden!! Staand achterop de bagagedrager van een roze fiets betreedt het nieuwe duo 'de festhalle'. En inderdaad: het is toch Sleutelprins



Jeroen oude Hendriksman met zijn Adjudant Edwin Busscher!!! Dit geweldige duo, door de wol geveerd in carnavalsland natuurlijk, mag dit jaar de gemeente Tubbergen op sleeptouw nemen. Niemand die er aan twijfelt of dit gaat lukken of niet. Het moet gezegd, beide heren zien er fantastisch uit. Hoofdkleur van hun outfit is het niet eerder vertoonde roze, zachtroze wel te verstaan. Dit, gecombineerd met pofmouwen, een köttelvanger, kniekousen en zilveren schoentjes maakt het tenue van onze Sleutelprins compleet. Bij Adjudant Edje zit alles wat strakker wat ongetwijfeld met zijn bouw te maken heeft. Ed heeft dan ook niet gekozen voor eerder genoemde köttelvanger, maar gaat op safe met een afkleddende zwarte pantalon maar ook hier maken de zilveren schoentjes weer het verschil. De dames Marjan en Wendy gaan uiteraard mee in deze gewaagde styling, zodat ook bij hun de kleur roze de boventoon voert. Prins Jeroen schreeuwt zich de longen uit zijn lijf tijdens de opkomstceremonie en het voorlezen van de Proclamatie. Adjudant Ed doet ook waar hij goed in is en houdt het geheel nauwlettend in de gaten. Ondertussen genieten Marjan en Wendy vooral van het moment. Want dat is magisch natuurlijk, zoveel mensen in de zaal en dan zo'n opkomst, magnifiek gewoon. Latere informatie van diep, heel diep bij de bron leert dat de dames op dit moment vooral herstellen van onderkoelingsverschijnselen, aangezien ze buiten tot op de string bloot zijn gegaan om hier de juiste outfit te kunnen aanmeten. Alles voor het goede doel zullen we maar zeggen.

Na het uitdelen van de medailles, die dit jaar het formaat kettingkast benaderen, kan het feest losbarsten. Prins, Adjudant en hofdames proberen iedereen even te spreken,

wat natuurlijk niet lukt met zo'n 300 gasten in de zaal. Is ook helemaal niet erg, iedereen is vooral blij voor hen. En hoewel enigszins verwacht is deze verkiezing niet meer dan terecht en vooral een geweldige keuze, zo is de algemene opinie.

Veel te snel wordt het vervolgens 02.00 uur en zo langzamerhand druipen steeds meer mensen af. De meesten waggelen huiswaarts en nemen hier de horizontale positie in maar er is ook een grote groep die er nog geen genoeg van heeft. Deze begeven zich naar casa Oude Hendriksman alwaar de kachel hoog staat, het bier koud is en de eieren vers. En veel, vooral veel, eieren worden er geconsumeerd. Althans dat probeert men.

Achteraf blijkt dat er nog dagen een vreemde, weeïge geur rondhangt in het bijzonder in de garage van onze Sleutelprins. Hofdame Marjan heeft dan al 5 keer de vloer opnieuw gedweild maar het wordt er qua geur in ieder geval niet beter op. Net op het moment dat onze Sleutelprins overweegt om toch maar een schoonmaakster in dienst te nemen besluit zoonlief Dani een potje te gaan darten. Hij trekt de dartzak aan de muur open en daar vallen nog een stuk of 5 half aangevreten eieren naar buiten.....mysterie opgelost.

Uiteindelijk wordt een eindtijd van 06.00 uur geklokt. Prins Jeroen, Adjudant Edwin en hun hofdames kunnen terugkijken op een meer dan geslaagde opkomst. Prins en Adjudant, in de volksmond ook wel bekend als Prins Tedje en Adjudant dikke Rat, gaan ongetwijfeld een geweldig carnavalsjaar tegemoet. Wij van de redactie wensen ze daarbij heel veel plezier!!!

PARTY OHNE ENDE!!!!



Wie trekt De SPAR omhoog?

GEEN GELUK...
WIE BINT VEUR DE HOOGHEDEN
PAS 'LEKKER' OAL D'GELUK!

NIXIS

WENTRE REBEL

35

ARK

35

WENTRE REBEL

35

35

35

35

35

35

NIEUWE WEBSHOP

➔ [kijk op www.lichtcentrumhengelo.nl](http://www.lichtcentrumhengelo.nl)



LICHTCENTRUM HENGELO

Pasmaatweg 36, Hengelo • Tel. (074) 247 00 98
info@lichtcentrumhengelo.nl
www.lichtcentrumhengelo.nl

MEER DAN 1500 M² VERLICHTING, LUXE KADO ARTIKELEN, SPIEGELS, MEUBELS EN KLEINMEUBELS

Wegenbouw
W//LANSINK BV
Saasveld



Loodijk 2
7597 NV Saasveld
Tel. 074 - 34 94 766
Mail lansink@lansink-wegenbouw.nl

AANNEMING VAN GROND-, WATER- EN WEGENBOUWERKEN

- Voor de aanleg van:
- Asfaltverhardingen
 - Bestratingen
 - Rioleringen
 - Grondwerken
 - Slijtlagen
 - Sportvelden
 - Waterwerken

www.lansink-wegenbouw.nl

RENT A PLANT, KANTOORBEPLANTING PUR SANG.

RENT A PLANT[®]

WWW.RENTAPLANT.NL

Virulyweg 8 | 7602 RG Almelo | T 088 - 180 1800 | F 088 - 180 1818 | www.rentaplant.nl | info@rentaplant.nl



GEUKE

DIAMANTBOOR- EN FREESBEDRIJF



GEUKE

DIAMANTBOOR- EN FREESBEDRIJF

auto's voor een betaalbare prijs

Hans **TEN VELDE**

Autoservice

Harbrinkhoek Tel. 06 413 718 86
www.hanstenvelde.nl



Rabobank
Noord Twente
wenst u

een plezierige
carnavalstijd!

rabobank.nl/noordtwente

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.



Rabobank

Toekomstdromen van Collin en Lisanne

Collin en Lisanne geven beiden te kennen dat ze in de toekomst graag deel willen uitmaken van De Dubbelkiekers. Collin als lid van de Raad van Elf en Lisanne ziet zich wel als dansmarieke. Ook omdat ze met de meiden van groep 8 een dansje hadden ingestudeerd van Timber.

Collin[13] is de zoon van Harold en Marjan Meyer en Lisanne[12] dochter van Jeroen en Daniëlle Leus. Beiden wonen ze op de Markgraven. Collin aan de Wittem 13 en Lisanne aan de Brink 7.

Beiden doen aan sport, Collin voetbalt bij MvV '29 en Lisanne volleybalt bij de Kreckers. Ook speelt ze graag op haar dwarsfluit.

Ze zijn het afgelopen carnavalsjaar gekozen als SchoolPrins en SchoolPrinses door de leerkrachten van groep 8.

Collin is ervan overtuigd dat hij gekozen is omdat hij populair is. Juf Anne belde bij Lisanne met de mededeling dat ze als SchoolPrinses was gekozen. Haar broertje Thijmen, stond van vreugde te springen op de bank.

Beiden hebben ze er flink van genoten.

Uiteraard waren de voortuinen versierd met vlaggetjes en een bord door hun klasgenootjes. Door het slechte weer was bij Lisanne

de tekst uitgelopen. Natuurlijk is dit weer goed gekomen.

De optocht op de wagen door ons Dubbeldorp was, net als bij Sven en Nienke, het hoogtepunt van het carnaval. Collin vertelt dat hij vooral de flugelshotjes naar het publiek gooien onmenig gaaf vond. Veel polonaises gelopen tijdens de gala's, met als rustpuntje elders buiten de zaal veel chips en snoep eten en cola drinken.

Na de enthousiaste verhalen hebben aangehoord, zijn we ervan overtuigd dat we deze twee over een aantal jaren terug zien. Misschien wel als Prins Collin en hofdame Lisanne.



Uw totaal-installateur voor:

Installatietechniek
Elektrotechniek & Beveiliging
Daktechniek
Service & Onderhoud

Bel gerust voor meer informatie of maak een vrijblijvende afspraak.



Bleskolsingel 5 Almelo Telefoon (0546) – 48 88 88 www.lowik.nl

De stoere mannen van de Raad van Elf



Ben Westerhof

Bijnaam: Bennnn!
Leeftijd: 41 jaar
Werk: Hovenier bij Sight Landscaping
Mooiste carnavalsfeest: "Het jaar 2005 met Prins Henk en Adjutant Erik!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Het eier bakk'n in 2005 bij Prins Henk thuis na afloop van de Kiekersdag."

Chiel Oude Vrielink

Bijnaam: Bolle, Papi, Promille
Leeftijd: 22 jaar
Werk: Timmerman bij bouwbedrijf B&K
Mooiste carnavalsfeest: "Alle feesten zijn mooi, maar onze eigen Kiekersdag is het mooiste!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Dat we na de after-party van het gala in Fleringen, de bus hadden gemist. Op zich niets mis mee, gebeurt wel vaker, maar we waren Martijn Mensink kwijt. Wat bleek een dag later, dat hij in de ijzige kou een strooiwagen had aangehouden om hem thuis af te laten zetten."

Jeroen Egberink

Bijnaam: Böhme
Leeftijd: 27 jaar
Werk: Lenferink Auto's in Almelo
Mooiste carnavalsfeest: "Er zijn vele mooie feesten maar de Kiekersdag staat voorop, gevolgd door de eigen gala's!"
Mooiste carnavalsherinnering: "De Prinsopkomst in het jaar dat mijn vader Adjutant werd."

Cas Oude Avenhuis

Bijnaam: Pablo, De Juut
Leeftijd: 22 jaar
Werk: Werkzaam bij de politie
Mooiste carnavalsfeest: "Onze eigen Kiekersdag!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Op Rosenmontag in Ootmarsum met de band Ohne Gewähr en vervolgens het spontane bezoek in Langeveen."

Wout Busscher

Bijnaam: Boesjer Wood
Leeftijd: 24 jaar
Werk: Transportplanner Scandinavië bij HST Enschede
Mooiste carnavalsfeest: "Absoluut de Kiekersdag!! Vanaf de optocht tot 's avonds in de kleine uurtjes...!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Afgelopen jaar met Erik II en Klaas-Jan, zo gek als een deur. Overal en altijd groot feest en ze stonden overal bovenop of hingen wel ergens in!"

Jan Borggreve

Bijnaam: De Roep
Leeftijd: 39 jaar
Werk: Accountant bij Kroese Wevers
Mooiste carnavalsfeest: "De verlichte optocht en de Kiekersdag."
Mooiste carnavalsherinnering: "De deelname aan de verlichte optocht met onze Prinsenwagen en de voorinspectie van de aankoop van onze allereerste grote Prinsenwagen in België. Vijf minuten duurde de inspectie, de rest van de dag in de kroeg in Maasstricht!"

Ramon Ten Velde

Bijnaam: Te Fielde
Leeftijd: 32 jaar
Werk: Eigenaar van Autobedrijf ten Velde
Mooiste carnavalsfeest: "Mijn eerste jaar dat ik deel uitmaakte van de Raad van Elf."
Mooiste carnavalsherinnering: "Te veel om op te noemen, overal waar we heen gaan of zijn maken we er een mooi feest van."

Jarno Busscher

Bijnaam: Busker
Leeftijd: 23 jaar
Werk: Hovenier. Op dit moment bij Bomech als monteur, om de winterse periode te overbruggen.
Mooiste carnavalsfeest: "Carnaval in Haarbig, ofwel onze eigen Kiekersdag!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Het eerste jaar dat ik bij de Raad van Elf zat."

Nolan Leus

Bijnaam: Rolo
Leeftijd: 23 jaar
Werk: JP van den Bent Stichting. Begeleider van jongeren met een verstandelijke beperking. Tevens één dag in de week werkzaam bij L&S Specials.
Mooiste carnavalsfeest: "Toch elk jaar de Kiekersdag! Wat een feest!"
Mooiste carnavalsherinnering: "De actie voor 'Lieke wil leven'. Geweldig hoe het dorp zich inzet voor belangrijke zaken/ goede doelen!"

Sander Alberink

Bijnaam: Pandi
Leeftijd: 29 jaar
Werk: Bedrijfsleider in de horeca bij Lutke Hulscher
Mooiste carnavalsfeest: "Uiteraard onze eigen gala's en de Kiekersdag. Hoewel de verlichte optocht en Rosenmontag ook mooie dagen zijn!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Het afgelopen jaar en zeker ook om te zien hoe de vereniging van niets is gegroeid naar daar waar we nu staan!"

Huib Elferink

Bijnaam: Lex
Leeftijd: 40 jaar
Werk: Chef werkplaats bij Timmerfabriek Groothuis
Mooiste carnavalsfeest: "Alle carnavalsfeesten zijn geweldig!! Elk jaar is weer een gebeurtenis op zich!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Dat ik een foto van de Dansmariekes kreeg in de string (die ze van mij hadden gekregen, haha)!"

en nog elf >>>

>>> en nog elf



Jos Smook

Bijnaam: Groot'n lang'n
Leeftijd: 47 jaar
Werk: Centrale planner bij Twente Milieu
Mooiste carnavalsfeest: "Alle mokerslagen die elk jaar weer met zich meebrengt!"
Mooiste carnavalsherinnering: Frikandellen bakken bij Lex na Rosenmontag op maandagavond.



Koen Oude Vrielink

Bijnaam: Vrielman
Leeftijd: 28 jaar
Werk: Hovenier bij Farwick Groenspecialisten.
Mooiste carnavalsfeest: "Langeveen uit!! Altijd lastig!"
Mooiste carnavalsherinnering: "De eerste optocht die ik reed op de trekker in Albergen..."



Roy Goossen

Bijnaam: De Bee
Leeftijd: 37 jaar
Werk: Bouwvakker of beveiliging
Mooiste carnavalsfeest: "Het allereerste carnavalsfeest van De Dubbelkickers!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Het jaar dat ik Adjudant was van mijn broer Henri. Dit jaar waren we ook net als dit jaar Sleuteldorp van de Gemeente Tubbergen!"



Jurgen Broenink

Bijnaam: Broenink
Leeftijd: 37 jaar
Werk: Chauffeur bij DeliXL, groothandel voor horeca, instanties en bedrijven.
Mooiste carnavalsfeest: "Het allereerste feest wat we jaren terug organiseerden. De opkomst was vele malen groter dan we gedacht hadden!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Te veel om op te noemen. Alles wat nieuw is, is natuurlijk mooi in het begin. Dat is onze eerste Adjudant zijn eigen auto in puin reed en er bij ging staan lachen was er natuurlijk één om niet te vergeten!"



Martijn Egberink

Bijnaam: Nutsy
Leeftijd: 25 jaar
Werk: School, HBO-Bouwkunde. In de vrije tijd bij Groothuis Timmerfabriek.
Mooiste carnavalsfeest: "Onze eigen Kiekersdag!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Niet iets speciaals, ik vind alles bij de carnaval mooi."



Barry Telgenhof Oude Koehorst

Bijnaam: Tokkie
Leeftijd: 41 jaar
Werk: Teamleider verkoop Eriks Servicecenter Almelo
Mooiste carnavalsfeest: "Te veel mooie feesten meegemaakt om er één te benoemen!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Te veel mooie dingen meegemaakt om een keuze te maken, als ik er één noem doe ik de rest te kort!"



Rob Scholten

Bijnaam: Boer
Leeftijd: 25 jaar
Werk: Foktechnisch medewerker bij Genes Diffusion in Ommen.
Mooiste carnavalsfeest: "Dat is natuurlijk onze eigen Kiekersdag!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Het jaar 2013-2014 met Prins Erik II en Adjudant Klaas-Jan!! Wat waren die kearls gek!"



Wout Oude Avenhuis

Bijnaam: Herrie Schopper
Leeftijd: 27 jaar
Werk: eigenaar van Avenhuis System Engineering
Mooiste carnavalsfeest: "De verlichte optocht in Tubbergen!"
Mooiste carnavalsherinnering: "De allereerste optocht waarin werd meegereden met een grote trailer van Heisterkamp, waarop ruimte was voor ruim 75 man."



Luuk Oude Avenhuis

Bijnaam: Avenhuis
Leeftijd: 24 jaar
Werk: salesmanager / webbeheerder bij Lichtcentrum Hengelo en docent Rekenen en Ondernemen op het ROC van Twente in Almelo, afdeling handel.
Mooiste carnavalsfeest: "Onze eigen gala's en de Kiekersdag natuurlijk, en Rosenmontag is ook altijd een topfeestje!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Het spontaan maken van de spring- en dans- tafel bij oud Prins Erik II."



Frans Braakhuis

Bijnaam: Braakie
Leeftijd: 45 jaar
Werk: Medewerker bij een agrarisch loonbedrijf
Mooiste carnavalsfeest: "Langeveen uit!! Altijd lastig."
Mooiste carnavalsherinnering: "De eerste keer dat we in op Rosenmontag in Ootmarsum kennis maakten met Ohne Gewähr!"



Martijn Mensink

Bijnaam: Mensink
Leeftijd: 22 jaar
Werk: Medewerker autoschadeherstelbedrijf Mensink in Tubbergen.
Mooiste carnavalsfeest: "Alle feesten zijn mooi, maar onze eigen Kiekersdag springt er natuurlijk wel boven uit!"
Mooiste carnavalsherinnering: "Alle feesten zijn wel mooi dus niet iets speciefs."



Jureren is ook een vak

Zoals ieder jaar, ook dit jaar weer een commissie nader belicht. Dit jaar is dat de optochtjury. Wie zijn zij, wat doen ze? Hoe gaat dat eigenlijk? De jury van CV De Dubbelkiekers bestaat op dit moment uit zes personen. Te weten Anita Oude Geerdink, Jorieke ter Haar-Schuttevaar, Anouk Scholten, Jeroen Kamp, Sten Hulshof en Alphons oude Avenhuis. Zij zijn allen geen lid van de vereniging en als zodanig onafhankelijk in hun beoordeling. De beoordeling doen zij aan de hand van een lijst met daarop verschillende criteria. Er wordt gelet op originaliteit, actualiteit, techniek, kleurgebruik en vorm en compositie. Daarnaast worden de “lopers-loopgroepen” beoordeeld op passende kleding, uiterlijk en interactie met het publiek.

Alphons oude Avenhuis

We beginnen ons interview met het hoofd van de jury.

Alphons, geboren aan de Delmaweg te Geesteren. In zijn jeugdige jaren leerde hij Ine kennen via Jong Nederland. Een vereniging waar ze zich jaren actief voor hebben ingezet. Na een aantal jaren verkering zijn ze in Mariaparochie komen wonen. Hun beide zoons, Joost en Wout, hebben het ouderlijk huis inmiddels verlaten. In het dagelijks leven is Alphons leerkracht aan het Canisius te Tubbergen, hij verzorgt hier de technieklessen in de onderbouw. Volgens hem: “In het mooiste lokaal van de school, lokaal B010! Het is fantastisch om te zien en ervaren dat leerlingen meer kunnen en willen dan alleen computeren. De mooiste werkstukken komen voorbij!” Zijn extra lesbevoegdheden, voor handenarbeid en tekenen, sluiten mooi aan bij zijn hobby schilderen. Dit brengt hem steeds weer in contact met allerlei mensen en verenigingen. Alphons vindt het fantastisch om met al deze mensen te mogen samenwerken en is via deze weg ook bij De Dubbelkiekers betrokken geraakt.

Nu, na meer dan 11 jaar in Geesteren bij de Papsleef'n te hebben gejureerd, mag hij deel uitmaken van dit zestalig jurygezelschap. “Geweldig om tijdens de optocht te zien hoe creatief ons Dubbeldorp wel niet is! Een driewerf Alaaf en op naar een mooi sleuteljaar!”

Anita Oude Geerdink

Getrouwd met Henny en moeder van drie zoons. In het dagelijks leven staat ze met heel veel plezier een aantal dagen van de week in groep 1A van de St. Alphonsusschool. Na 18 jaar in Mariaparochie gewoond te hebben wonen zij nu alweer 8 jaar in Albergen. Anita geeft aan dat hun sociale leven zich nog grotendeels afspeelt in het Dubbeldorp. Ook de jongens gaan met hun vrienden uit ‘Haarbich’ naar de feesten in Albergen en Harbrinkhoek.

Carnaval begint in huize Oude Geerdink al vroeg in het grootste geheim. De Drie Wijzen kiezen een Prins en samen met



De jury vlnr.: Alphons oude Avenhuis, Jeroen Kamp, Sten Hulshof, Anouk Scholten en Jorieke ter Haar-Schuttevaar. Anita Oude Geerdink ontbreekt op de foto

Adjutant en hofdames wordt er al heel wat jaren vergaderd boven in de schuur, ruim voordat het carnaval begonnen is. Er wordt, met grote gezelligheid, heel wat werk verzet. De laatste jaren werden de auto's van het nieuwe Prinsenpaar al snel herkend door de zonen van, dus werden zij ook betrokken in het complot. Dit jaar voor het laatst want Henny gaat stoppen met deze commissie. Dit jaar jureert Anita voor de derde keer. Zij vindt de carnavalsoptocht meer dan een optocht alleen: “Het is het uitdenken en uitvoeren van een gezamenlijk thema. Gezelligheid, verbonden en saamhorigheid speelt allemaal mee en is o zo belangrijk in deze tijd. Als je die optocht ziet dan is dat top. Iedereen heeft plezier en bij Kampkuiper lijkt het een grote familie! Als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen dan doe ik dat graag.”

Anita vindt het super dat er voor de jonge kinderen een rustige plek is om carnaval te vieren. “Vroeger heb ik uren met Sjoerd in de gang bij de Spar gestaan. Hij vond het eng tussen al die grote hossende mensen. Nu heeft hij er geen last meer van...”

Zij hoopt dit jaar weer een mooie optocht te mogen jureren en met deze groep mensen gaat dat zeker lukken. Alaaf!!

Jorieke ter Haar-Schuttevaar

Jorieke is opgegroeid aan de Slagendwarsweg in Almelo (Weiteman). Ze is getrouwd met Chiel ter Haar die zij heeft mogen ontmoeten tijdens de carnaval!! Samen hebben ze een dochter van 4 jaar: Xanthe. In het dagelijks leven werkt Jorieke bij KPN contact in Enschede en volgt zij de deeltijdopleiding leerkracht basisonderwijs.

Als ontspanning mag Jorieke graag wandelen, klootschieten en puzzels van Jan van Haasteren maken.

Jorieke heeft al meerdere functies bekleedt binnen C.V. De Dubbelkiekers. Van Dansmarieke naar begeleiding van de Dansmariekes naar organisatie Gemeentegala 2005 naar optochtjury. Dit jaar wordt de derde keer dat zij de optocht mag jureren. Jorieke geeft aan dat: “de creativiteit, het enthousiasme en variatie is erg leuk om te beoordelen. Hoe komen mensen toch op zulke leuke ideeën? Doordat het zo leuk is kijk ik er dit jaar ook zeker weer naar uit!”

Jorieke heeft nog een belangrijke boodschap voor alle deelnemers: “succes met de voorbereidingen, de optochten en maak vooral heel veel lol!”

Anouk Scholten

Anouk woont in Harbrinkhoek en is 23 jaren. Ze heeft haar werk mooi dichtbij, fysiotherapie Langeveld is haar dagelijkse werkstation. Haar favoriete sport is volleybal. Ze volleybalt bij onze plaatselijke trots de Kreckers. Ieder weekend is zij in de Haambrink te vinden. Dit jaar wordt haar tweede juryervaring.

Ze heeft zelf ook meerdere keren meegelopen in de optocht van ons Dubbeldorp en vindt het daarom extra leuk om nu deze te beoordelen. Volgens Anouk is het aller-leukste aan het jurylid zijn: “dat de deelnemers zo enthousiast zijn en het publiek hiermee ‘besmetten’! Ook verbaas ik me ieder jaar weer over de originaliteit!”

Jeroen Kamp

Jeroen woont sinds enkele weken in Almelo samen met zijn vriendin Carlijn Timmerhuis. Zijn werk is te vinden in Vriezenveen. Raab Karcher is zijn werkgever. Hij is in de weekenden te vinden bij onze andere plaatselijke trots: MVV '29. Hij voetbalt met veel plezier in het 5e elftal. Ook hij is sinds enkele jaren betrokken bij het jureren van de optocht.

Jeroen verbaasd zich over al het moois wat hij al voorbij heeft zien komen in de optocht. Maar het allermooiste vindt hij: “de gezelligheid er om heen, iedereen kent elkaar of leert elkaar kennen. Allemaal even enthousiast!”

Sten Hulshof

Deze jongeman woont in Mariaparochie samen met zijn ouders, Alfons en Annet en zijn zussen Pien en Merle. Anne is zijn vriendin. Sten heeft een bijzonder beroep, hij is restauratie timmerman. Echt het oude timmermanschap. Zijn mooiste werkopdracht tot nu toe was het opknappen van een kerkgebouw in Deventer.

In zijn vrije tijd is hij duivenmelker waarmee hij regelmatig een prijsje behaalt. Verder houdt hij van vissen, een balletje trappen bij MVV '29 en stappen met zijn kameraden. Ook helpt hij regelmatig thuis bij zijn vriendin met de paarden. De familie Engbers is een fanatiek span-men-familie.

Ook hij jureert dit jaar voor de derde keer en vindt vooral de teksten op de wagens iedere keer weer een verrassing! “Iedereen weer heel veel succes met het bedenken hiervan, ik laat me verrassen!!!”



De jongste hoogheden van de Alphonsusschool hebben er een feestje van gemaakt!

Sven [7] zoon van Paul en Gini Oude Vrielink woont aan de Wilgenhof 19 in Harbrinkhoek. Nienke [7] dochter van Arnoud en Karin Botter woonachtig aan de Elzenhof 8 in Harbrinkhoek. Sven vindt in zijn vrije tijd lezen heel erg leuk en hij voetbalt in F4 bij MVV'29. Nienke heeft als hobby volleyballen.

Wanneer je als Prins en Prinses gekozen wilt worden tijdens het carnaval op de Alphonsusschool mag je een mail sturen naar je juf of meester. Zij kiezen dan uit de aanmeldingen de Hoogheden. Dit geldt zowel voor de onder- als de bovenbouw.

Nienke is volgens haar gekozen omdat ze best wel goed kan dansen. En op de vraag of ze dat even wil showen wordt op de tablet driftig gezocht naar het nummer van Vrouwkes. Samen geven ze een geweldige dans act weg. Glunderend nemen ze dan ook ons applaus in ontvangst.

Sven is door zijn ouders met het smoesje, omdat hij toch best wel goed lezen kan en dat ze daarom even met juffrouw gaan praten, naar school gelokt. Daar aangekomen werd hem verteld dat hij als de nieuwe Prins van de onderbouw is gekozen. Uiteraard was hij dolblij. "Op school was iedereen blij voor mij en sommigen ook een beetje jaloers".

Natuurlijk is er bij hun beiden een bord geplaatst in de tuin door familie en burens wat ze erg stoer vonden. Nienke zegt het afgelopen carnavalsjaar vooral leuk gevonden te hebben omdat oom Erik en tante Astrid de echte Prins en Hofdame waren. Zij kwamen haar dan ook in vol ornaat feliciteren. Sven vindt de optocht in Albergen altijd leuk omdat hij deze bij "kleine oma" gaat kijken. Maar de optocht in ons Dubbeldorp en dan op de grote wagen vonden ze het hoogtepunt van carnaval.

Volgens hen is juf Erna vaak het leukst verkleed op school. Voorlopig gaat Sven verkleed als clown en Nienke wil graag iets aan met veel glitter en glamour.

Later als ze groot zijn willen ze graag als de echte Prins en als een echte Hofdame optreden. Dus gaan ze op zoek naar een knappe Prins en lieve Hofdame.



Prins Erik II en Adjudant Klaas Jan met de SchoolPrinses Collin en Sven, en SchoolPrinsessen Nienke en Lisanne

Data die u niet mag missen

ZATERDAG 24 JANUARI: BONTE AVOND CV De Dubbelkiekers
Op zaterdag 24 januari is de eerste van twee te houden gala's. Prins Jeroen, Adjudant Edwin de hofdames en zijn gevolg zullen hierbij uiteraard aanwezig zijn. Vele plaatselijke vrijwilligers zullen ten tonele verschijnen. Het gala vangt aan om 19.30 uur. Na afloop is er een grandioze after-party.

ZONDAG 25 JANUARI: BONTE MIDDAG CV De Dubbelkiekers
Op zondag 25 januari is de tweede van twee te houden gala's. Prins Jeroen, Adjudant Edwin de hofdames en zijn gevolg zullen hierbij uiteraard aanwezig zijn. Vele plaatselijke vrijwilligers zullen ten tonele verschijnen. Het gala vangt aan om 16.00 uur. Na afloop is er een grandioze after-party.

ZATERDAG 31 JANUARI: SLEUTELUITREIKING GEMEENTEHUIS
Uit handen van de burgemeester wordt deze ochtend om 11.11 uur de gemeentelijke sleutel overhandigd aan Sleutelprins Jeroen en zijn gevolg.

ZONDAG 1 FEBRUARI: DANSMARIEKECONCOURS
Kom deze middag onze minioren, junioren en senioren Dansmariekes aanmoedigen in Fleringen. Ze nemen hier deel aan een heuse danswedstrijd.

VRIJDAG 6 FEBRUARI: OUDERENCARNAVAL
Een voorstelling voor alle ouderen en alleenstaanden. Deze middag zal aanvangen om 13.30 uur en vindt plaats in zaal Tibbe.

VRIJDAG 13 FEBRUARI: SCHOOLCARNAVAL
De Prins en Adjudant gaan met zijn gevolg deze ochtend een bezoekje brengen aan de St. Alphonsusschool. Er zal dan bekend gemaakt worden wie de schoolPrins en schoolPrinses wordt. Dit zal aanvangen om 09.00 uur.

ZATERDAG 14 FEBRUARI: KIEKERSDAG 2014
Optocht. Volgens traditie start om 13.30 de optocht vanaf het kerkplein. Een bonte stoet praalwagens, loopgroepen en eenlingen zal voorbij trekken door ons Dubbeldorp. Om na afloop in Residentie Kamkuiper non-stop carnaval te vieren.

DINSDAG 17 FEBRUARI: DWEILMIDDAG Residentie KAMPKUIPER
In onze eigen Residentie zal er een dweildag plaatsvinden met medewerking van de band Ohne Gewähr.

DINSDAG 17 FEBRUARI: BOKVERBRANDEN
Het afsluitingsfeest van de carnavalsperiode voor alle genodigden in onze eigen Residentie vanaf 20.00 uur. Rond 23.11 zal traditioneel de bok worden verbrand.

WOENSDAG 18 FEBRUARI: ASWOENSDAG
Sleutelprins Jeroen, Adjudant Edwin, hofdames Marjan en Wendy en zijn gevolg zullen om 19.00 in de kerk de dienst bijwonen en het bijbehorende askruisje halen. De echte afsluiting.



THE HANGOVER

Dubbelkickers Sleuteldorp! Wat inhoudt; nog meer feestjes, met als consequentie meer drank, met als bittere nasmaak meer katers!!! AARGHHH... dus dit jaar ANTI-KATER tips.

The good old hangover tips:

- Een goed begin is het halve werk. Zorg voor een goede bodem.
- Aspirine voor het slapen gaan en bij wakker worden.
- Glas melk/water voor het slapen gaan drinken.
- Vette hap.
- Vinger in de keel.
- Rust, reinheid, regelmaat.
- Begin waar je mee geëindigd bent.

Mochten deze tips niet helpen dan hebben we nog tips waarvan de werking niet bewezen is:

- Zoutbad. Met zeezout, geen keukenzout!
- Seks hebben.
- De endorfine die vrij komen laten je kater gevoel tijdelijk verdwijnen. Mocht de kater erg groot zijn is meerdere keren seks dus noodzakelijk voor het gewenste effect.
- Blote voet op de grond. Voet koud maar je wereld staat stil.
- Blijf van je buurvrouw af! Helpt in ieder geval het voorkomen van de hoofdpijn die je krijgt door de pak slaag van je vrouw/buurman als je deze tip niet opvolgt.
- Rauw ei. Mocht het niet helpen tegen je kater helpt de salmonella die je er van krijgt je kater vergeten.

En wat we als laatste tip willen mee geven: drink om de kater geen druppel minder!!!
Alaaf, en een fijn sleuteljaar gewenst.

PROOST

EENZAAMHEID
MAAKT
MEER KAPOT
DAN JE
MET DRANK
KUNT VERDRIJVEN

Loesje

GENIET
NOOIT
MET MATE

Loesje



2007: Prins Silvo I & Adjudant Mark
Lijfspreuk: "Tussen alle bedrijvigheid deur, viert wij carnaval want dat
geet noe veur"
Hoogtepunt: Een van de vele hoogtepunten was het overhandigen van de
cadeaus tijdens de sleuteluitreiking in Tubbergen. De Prins en Adjudant
van Fleringen (Laurens Kreuwel en Ben Loohuis stonden met de mond
vol tanden toen wij ze 3 liter appelkorn overhandigden. En even later
een traktor gaven, dit omdat hun tractor voor de carnavalswaggen in
Albergen was gaan staan.

CARNAVAL
DIT JAAR
GA IK
DRONKEN

Loesje



M.T.B.H, de sleutel tot gezelligheid?

Wat hebben Richard Oerbekke, Eddie Reinerink, Erik Bakhuis, Herman Scholten, Hans Wesselink, Edwin Masselink, Marcel oude Nijhuis en Henny Oude Geerdink met elkaar gemeen? Hun gezamenlijke voorliefde voor mooie vrouwen? Ongetwijfeld. Hun betrokkenheid bij MVV'29? Zeer zeker. Maar ook hun hobby, het beoefenen van de mooie mountainbikesport. Ze hebben zelfs een echte website; mtbharbrinkhoek.nl.



Op deze website omschrijven ze zichzelf als volgt: door 7 oud-voetballers en 1 oud-wielrenner met allerlei ouderdomsverschijnselen en blessureleed is in maart 2010 M.T.B.H. opgericht, dit staat voor Mountainbike Harbrinkhoek. Door weer en wind wordt er elke zondagmorgen steevast een rondje door het fraaie Twentse landschap gefietst. Tijdens de wintermaanden wordt er bijna wekelijks deelgenomen aan een tourtocht. Ondanks de competitieve inzet staat gezelligheid en plezier voorop!

Het lijkt een gelikt stukje pr van deze mannen. En dat is het ook. Webmaster Bart Wesselink heeft de site gemaakt en vooral invulling gegeven aan de verschillende thema's. Wat begon als een vervanging van het voetballen op de zondagmorgen is momenteel verheven tot cult. Fietscultuur.

De voorpret begint meestal al op zaterdagmiddag. Via de groepsapp worden we ingelicht wie wel of niet mee kan, feest heeft of juist wil investeren in zijn huwelijk. Elke zondagochtend om 09.00 uur verzamelen we aan de Pastoor Eshuisstraat, waar Hans Wesselink de koffie al bruin heeft. Aan de keukentafel wordt het meest heftige nieuws van de afgelopen week snel gewisseld. De kinderen Wesselink zetten de televisie dan al

iets harder want anders verstaan ze er echt niets meer van. Dan naar buiten de mtb op. Meestal links af rondje Vasse en een enkele keer, als Erik Bakhuis niet bij de les is, rondje bedrijventerrein Almelo. Alles heeft zijn charme. Halverwege een korte pauze, kont tegen de fiets of een bankje in het meest gunstige geval. Niet te lang en zo worden er al gauw 40 tot 50 kilometers weggetrapt. Eddie Reinerink maakt de foto's. De laatste halte is bij één van de mannen thuis. Twentse tapas: Kaas, worst, chipito's voor Oude Geerdink, balletje gehakt, broodje bakleverworst, spaghetti, erwtensoep, je kunt het zo gek niet bedenken of de mannen eten het op. En natuurlijk hoort daar een koude rakker bij. Meestal uit de koelkast gehaald en vervoerd in het fraaie door Edwin Masselink gemaakte ronde draagkratje. Uiteraard voorzien van stickers van FC Twente behalve bij die van de maker zelf en Marcel Oude Nijhuis; zij hebben stickers van 020 erop. Ook goed. Dat een en ander zeer gezellig is staat buiten kijf. Aan activiteiten geen gebrek. De stamppotrit van MVV'29, de midzomerrit, ook vanaf de Voltreffer, worden voorbereid. Er wordt deelgenomen aan het Freundschaftstreffen met zustervereniging Gratia Plena. Het weekendje weg vindt plaats, kortom deze heren vermaken zich opperbest.



AUTOGROEP TWENTE IS DE HYUNDAI DEALER VOOR GEHEEL OOST NEDERLAND!



Voor ALLE merken bieden wij:

- Verkoop nieuw/gebruikt
- Onderhoud
- Schadeherstel
- Lease
- Private lease
- Gratis vervangend vervoer



MEULENKAMP

TWEEWIELERS-BORNERBROEK

Buitengewoon fietsplezier!

Tusveld 5 • 7627 NV Bornerbroek • Tel. 074-3841696
www.meulenkamptweewielers.nl

Lenferink AUTO'S

1500 personen- en bedrijfswagens

Specialist in alle merken!

Showroom
16.000m2 autoplezier.
Altijd de scherpste prijs tegen de beste garantie!
Gunstige financieringsvoorwaarden!

Reparatie & Onderhoud:
Onze werkplaats is aangesloten bij Bosch Car Service.

Lenferink Auto's wenst de Dubbelkiekers een prachtig sleuteljaar toe!!

Plesmanweg 11 Almelo | WWW.LENFERINK.NL | T. 0546 - 639 639

AUGUST GROOTELAAR SCHILDERWERKEN



T 06-135 69 134
Wilgenhof 45 | 7615 RE Harbrinkhoek



Ootmarsumseweg 34
7665 SB Albergen
T. 0546 53 91 36
I. www.kemperink-bv.nl

OERBEKKE

onderhoud / renovatie

HARBRINKHOEK TEL. 0546-868548 www.oerbekke.nl

JONG
EN OUD
ALLEMAAL
NAAR...

CAFÉ
ZAAL
STEGGINK

GEESTEREN DORPSSTRAAT 31 0546 - 631206



Café
NOBBENHUIS
catering
L A N G E V E E N

Volop ideeën voor uw woning en tuin

**Groot Assortiment
Bouwmaterialen
en Sierbestrating**

De Pannenloods
Voor al uw:
Bouwmaterialen
En Sierbestrating

Heel veel nieuwe
Kleuren en trends

Snelle levering • Deskundig advies • Kwaliteitsassortiment

"De Pannenloods"
BOUW-
MATERIALEN
& SIERBESTRATING

Oostmarsumweg 42 Albergum Tel. 0546-441385 www.depannenloods.nl
Openingstijden ma. t/m vr. 7.00 - 18.00 uur en op zaterdag van 07.00 - 12.00 uur

Schade?
24 uur per dag bereikbaar!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
LESSCHER
AUTOSCHADE
Schadespecialist

FOCWA
EUROGARANTIEDIENST

Almeloseweg 192 • Mariaparochie • Tel. 0546-861 208
www.lesscherautoschade.nl

MENSINK
AUTOSCHADE HERSTEL B.V.



Sleutelhoogheden on tour!

Donderdag 5 juni kregen de broers Dennis en Vincent Slettenhaar een last-minute aanbieding van de Oranjecamping. Ze bellen elkaar en besluiten te gaan, maar het zou mooi zijn als er nog meer mee zouden gaan. Er waren immers al voor twee wedstrijden vier kaarten geregeld via "Ons Oranje". Vincent belde de volgende dag zijn dart-maatje Edwin Busscher, omdat hij al eens aangegeven had om wel naar het WK in Brazilië te willen. Edwin dacht er niet lang over na. Dat kon ook niet want diezelfde donderdag moest er voor 16.00 uur besloten zijn. Edwin belde meteen met Jeroen Oude Hendriksman, maar hij zat op zijn werk in overleg en kon zijn telefoon niet aannemen. Het duurde een tijdje voordat ze contact met elkaar hadden. Na vele belletjes was er dan eindelijk om 15.30 uur contact. Jeroen moest binnen een half uur beslissen of hij over zes dagen mee zou gaan voor een week naar het WK in Brazilië. De keuze was gauw gemaakt. Ja ik goa met!! Later die avond is Edwin aan het appen met Berry Mullink. Zijn laatste app was: Ik ga naar Brazilië, waarop Berry binnen enkele seconden reageerde met: Ik goa met! Zo geschiedde...

De dinsdag voor vertrek zijn we met z'n vijven bij elkaar geweest om één en ander te overleggen en om kennis te maken. Dat was nodig want iedereen kende wel iemand, maar iedereen kende niet iedereen.... Het klikte meteen en het was nog lang gezellig die avond! Donderdagmorgen 06.36 uur zouden we op de trein stappen naar Schiphol, ware het niet dat Vincent er ineens achter kwam dat hij de wedstrijdkaarten thuis had laten liggen...

Onder het mom van "een kleinigheid hou je altijd" zijn we een half uur later in de trein gestapt naar Schiphol. Om 11.05 uur vlogen we naar Madrid. Hier was de overstap naar Salvador, de stad waar de wedstrijd Nederland - Spanje gespeeld zou worden. Vanuit Madrid zouden we om 23.55 uur doorvliegen en dus was er voldoende tijd om Madrid te verkennen. Wat doe je dan? Dan pak je de metro en stap je uit op station Bernabéu. Dè voetbaltempel van Real Madrid! Het voetbalstadion met plek voor ruim 81.000 mensen was enorm en indrukwekkend. Het was een mooie ervaring die we mooi mee konden pakken op onze WK reis.

Na een vlucht van ruim 9,5 uur landen we volgens planning om 04.05 uur plaatselijke tijd in de "ochtend" op de wedstrijddag in Salvador. Edwin kreeg meteen een microfoon onder zijn neus van Radio 1. Een interview live op de radio. Een half uur later was het weer raak en stonden Edwin, Vincent en Berry de mannen van Radio 1 en 2 te woord. Daarna naar de camping in Salvador. De oranje gekleurde camping leverde al mooie plaatjes op. Toen we hoorden dat de Spaanse voetbalploeg een hotel aan het strand had moesten we daar natuurlijk even kijken. Helaas niets te zien in het streng beveiligde kamp. Waren ze al bang voor de Oranje helden...?

Om 09.00 uur vertrek naar het Oranjeplein. Daar aangekomen was het één groot feest. Wat een ervaring!!! Hoogtepunt voor ons was de klompdans van Edwin met een Spanjaard op het Oranjeplein. Diezelfde avond werd het op SBS6 in Hart van Nederland uitgezonden. De wedstrijd zou om 16.00 uur aanvangen en om 13.00 uur was de start van de Oranjemars richting het voetbalstadion Arena Fontenova. Door de straten van Salvador een stoet van duizenden zingende Oranjefans.





Ook in onze stoet vele Spanjaarden, Brazilianen en andere nationaliteiten en dat maakte het extra leuk. Langs de route duizenden toeschouwers die allemaal met ons mee zongen en feestten. Het leek wel carnaval. Eenmaal bij het stadion gingen we op zoek naar onze plek en genieten van wat er allemaal zou komen. En er kwam heel wat. Het werd maar liefst 5-1!! En wij waren bij deze legendarische wedstrijd. De sfeer rondom de wedstrijd was zeer goed en ook na afloop bleef het nog lang onrustig in het oranje gekleurde Salvador.

Vervolgens gingen we met de metro naar de bussen en werden we om 20.30 uur afgezet op het vliegveld. We moesten om 20.50 uur vliegen. Als VIP's werden we overal langs geleid om de vlucht te halen. Na 2,5 uur vliegen kwamen we om 23.30 uur aan op de luchthaven in Sao Paulo. Daar twee taxi's geregeld, omdat we met vijf personen waren. We spraken een prijs af om vervolgens aan een niet geplande maar, avontuurlijke rit te beginnen. 110 km en 1 uur en 30 min. rijden.... Moe, maar voldaan namen we plaats op de achterbank. Na een uur gedommeld te hebben op de achterbank dachten we er wel zo ongeveer te zijn. Niets was minder waar. Na een blik op de navigatie zagen we dat we nog 190 km moesten rijden....

We dwongen de taxi's te stoppen. Dit voorval hebben we nog vaker meegemaakt. Inmiddels hadden we ruim 100 km noordwaarts gereden, terwijl we zuidwaarts moesten. Enigszins gefrustreerd kwamen we om 04.30 uur dan toch aan op de camping. Na 49 uur geen bed gezien te hebben was het fijn om even de ogen dicht te doen. Het was inmiddels 05.30 uur geweest.

De volgende morgen was het rond 08.00 uur opstaan voor het ontbijt en een zeer relaxte ochtend. Rond 11.30 uur belandden we in een barretje aan het strand. In de zon op het terras, genoten van een koud biertje en de voorbijgangers

werden met een grote glimlach herdacht....Wat was het een dag gisteren, heerlijk!!

Na de lunch stond er een voetbalwedstrijdje gepland. Om onze ledenmaten te sparen hebben we gezamenlijk besloten om niet mee te doen. Wel hebben we even staan kijken en aldaar werd Berry op de schouder getikt en de persoon in kwestie vroeg: "Mag ik je wat vragen?" Natuurlijk en even later hadden we met elkaar een interview gegeven voor De Telegraaf. Een dag later stonden we met foto en al in de digitale zondag uitgave van deze 020-krant. Rond 15.00 uur hadden we een plekje op het terras op de camping gevonden en onze computerspecialist Dennis had de samenvatting met commentaar van Jack van Gelder op zijn scherm van zijn laptop getoverd. 's Avonds rond 20.00 uur kwam minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de Oranjecamping officieel openen. Natuurlijk even met haar op de foto en deze werd op diverse websites geplaatst. 's Avonds was er groot feest en vierden we de overwinning op Spanje nogmaals tot in de kleine uurtjes...

De volgende morgen vertrokken we om 06.30 uur met een luxe bus voor een tweedaagse excursie. We vertrokken richting Paraty (gebied aan zee ten westen van Rio de Janeiro). In Paraty staan bij eb de straten droog en bij vloed staat het water in de straten. Zelf noemen ze het "klein Venetië". Hier lag een bootje voor ons klaar om een tocht te varen. Na wat rondgedobberd te hebben gooiden we de boot uiteindelijk voor anker voor een bounty strand. Hier hebben we wat gezwommen, gesnorkeld en gevoetbald. Op de terugweg voeren we langs diverse mooie eilanden met grote huizen, met als hoogtepunt het eiland met kasteel en diverse grote jachten van de president van de FIAT. Eenmaal weer aan wal zijn we naar een kroegje gegaan om onder het genot van een biertje de wedstrijd Engeland - Italië

te kijken. Rond 17.00 uur vertrokken we naar onze overnachtingsplaats aan de rand van Rio. We zouden de nacht doorbrengen op de camping van De Belgen. We hebben nog even een biertje gedronken op het strand om vervolgens naar bed te gaan. Voordat we gingen slapen gebeurde er iets vreemds. Rond 01.30 uur kwam een ambulance aanrijden. Deze stopte en de broeders pakte een brancard en liepen heel rustig naar de boulevard. Na een tijdje zagen we dat er "iemand" op de brancard werd gelegd. Heel vreemd, want wij stonden daar inmiddels ruim een uur en hadden niets gezien of gehoord en toch lag er echt iemand op de brancard. Toen we later hoorden dat het om een lijk ging die aan de rand van de boulevard lag, begrepen we het. Wel apart hoor, we maken de gekste dingen mee op deze WK-reis.

De volgende morgen in de bus richting het immense beeld van Jezus Christus. Het beeld is 38 meter hoog en staat op de 710 meter hoge berg Corcovado, uitkijkend over de stad Rio de Janeiro. Eenmaal op de top van de berg en aan de voet van Jezus werden vele foto's gemaakt. Het was een indrukwekkende beleving met als bijkomstigheid dat het op de berg wat bewolkt was en hierdoor Jezus veel in de wolken was. Hierna vertrokken we richting de Copacabana. Aangekomen op het vier kilometer lange strand kwamen we ogen en oren te kort. Wat ze erover zeggen is waar! Wat is het daar mooi zeg!! We zochten een plekje en gaven onze ogen goed de kost. Hier konden wel een paar dagen zitten. Wat een mooie natuur... Na een snelle pizza en wat biertjes vertrok de bus rond 17.00 uur weer richting de Oranjecamping.

Op onze laatste dag op de camping hebben we 's middags tijdens de lunch de wedstrijd België - Algerije gekeken. Hier werd het idee geboren om de volgende wedstrijd Brazilië - Mexico in een kroegje met Brazilianen te gaan kijken. We liepen langs een tuin waar veel Brazilianen zaten en ook hadden we daar wat oranje shirts gespot. We werden met open armen ontvangen. Binnen enkele seconden hadden we een biertje in de hand en een stoel onder de kont. Zeer gastvrij die mensen. Na de wedstrijd hebben we verder kennis gemaakt en het was



nog lang gezellig. Eenmaal terug op de camping besloten we 's avonds verstandig te zijn, behalve Jeroen, om rond 22.30 uur naar bed te gaan. Eindelijk een redelijke nacht pakken. Jeroen bleef zitten tot 02.30 uur om vervolgens om 03.00 uur in de bus te stappen. De reis ging naar het vliegveld van Sao Paulo, waar we om 07.10 uur opstegen met een echte Oranje charter in de richting van Porto Alegre. Volgens planning landen we om 08.55 uur en gingen we snel in de bus naar het centrum, om aan te sluiten in de Oranjemars die richting het stadion ging. Dit was een enorme happening. Duizenden voetbalsupporters uit verschillende landen, voornamelijk in het oranje gekleed, liepen mee. Wat opviel, was dat er veel mooie schone Braziliaanse dames meeliepen. Hierdoor werden we meerdere malen afgeleid maar toch kwamen ook wij ruim op tijd aan bij Estádio Beira-Rio. Daar op zoek naar onze plek, weer mooi achter het doel, we waren er helemaal klaar voor. Het "Hup Holland Hup" galmde door het stadion. De Brazilianen zongen zo goed en zo kwaad met ons mee en ook zij steunden Oranje. Volgens hen is Oranje het Brazilië van Europa. In een spannende wedstrijd won Oranje met 3-2. We hebben wederom een topwedstrijd gezien. Wat een gaaf WK!!! Na de wedstrijd ontstond er nog een spontaan feestje in het trappenhuis van het stadion. Het gezang was zo hard en duurde lang. Iedereen die Nederland goed gezind is zong uit volle borst mee. Kippenvell!!! Na dit geweldige feest stapten we in de bus richting vliegveld. Om 19.55 uur vlogen we weer richting Soa Paulo. Rond 00.00 uur weer terug op de camping, om voor de laatste keer een after-party te vieren. Onze laatste avond hebben we goed doorgezakt en de overwinning op Australië is dan ook ruimschoots gevierd. De volgende morgen ontbijten, tas in pakken en naar het vliegveld om onze laatste vlucht te maken. Rond 11.00 uur Nederlandse tijd, na een vlucht van ruim 10 uur, waren we terug op Schiphol. Vanaf Schiphol met de trein richting Almelo. Om 15.00 uur stonden de thuisblijvers op het station in Almelo ons op te wachten met een big-smile. Met een geweldige ervaring en beleving in de tas gingen we voldaan naar huis. Zo kwam een einde aan onze Braziliëtrip. Wij, Dennis, Vincent, Jeroen, Edwin en Berry hebben een fantastische tijd gehad en nieuwe vriendschappen zijn geboren!!!



AUTOBEDRIJF

JAN ALBERINK

HET ADRES VOOR EEN
NIEUWE OF GEBRUIKTE AUTO
Tevens alle reparaties, groot of klein

Hunzeweg 8
Tubbergen
Tel: 0546-622154
Bgg.0546-863718



Groothuis Wonen is helemaal thuis in de ontwikkeling en bouw van woningen. Wij combineren kennis en ervaring met de hoge kwaliteitseisen van deze tijd. Het liefst kijken we verder vooruit. Wij bouwen voor de toekomst. Groothuis Wonen biedt zakelijke opdrachtgevers een goed doordacht totaalconcept. We hebben een eigen ontwikkelafdeling, hanteren een innovatief bouwsysteem en bieden keuzevrijheid in het ontwerp. Met als resultaat een optimale klantgerichte oplossing. **MAAK DE TOEKOMST**

 **groothuis** | TBI Ootmarsumseweg 12, Harbrinkhoek
T 0546-48 00 00, www.groothuis.nl



Verkoop/Verhuur tijdelijke huisvesting

www.welmanunits.nl

Welman Units is een bedrijf dat gespecialiseerd is in:
INKOOP, VERKOOP en VERHUUR van nieuwe en gebruikte verplaatsbare gebouwen zoals:..

- Kantoor-, woon-, schaft-, directie en sanitair-units.
- Noodwinkels, noodscholen, bouwketen, bouwagens, bouwtoiletten.
- Opslag containers, zee containers, enz.

Met voor dit werk speciaal uitgeruste vrachtwagens, worden de units naar de nieuwe locatie gebracht en met behulp van onze vakmensen opgesteld. De indeling en kleur kunnen geheel naar uw wens geleverd worden.

Deze units zijn voor vele doeleinden geschikt, o.a. voor scholen, kantoor ruimten, bewoning, kinderdagverblijven, club huizen, enz.

Sterke punten die van toepassing op onze units zijn:

- Snel en comfortabel onderdak
- Onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden
- Concurrerende prijzen
- Praktisch overal inzetbaar

AUTOBEDRIJF VAN BUUL
www.autobedrijfvanbuul.nl

LESKER
TEKENBURO

Wij begeleiden u van A tot Z bij uw bouwplannen!

telefoon: 06 55 39 35 70 | internet: www.lesker-bt.nl | email: info@lesker-bt.nl

ontwerpen voorbereiden begeleiden

Fysiotherapie
Mariaparochie-Harbrinkhoek

Behandelmogelijkheden: Manuele -, Fysio - en Cranio Sacrale therapie
Medische fitness

De Krön 4b
7615 PZ Harbrinkhoek Tel nr 0546 490675

E-mail: info@fysiotherapiemariaparochie.nl
www.fysiotherapiemariaparochie.nl

KAMPHUIS

KAMPHUISSLOOPWERKEN.NL

SILVO WIGGER
BOUW

► Harbrinkhoek T 06 46186989

Let's Party

Salon
Lentferink

HAARMODE

harbrinkhoek 0546 - 868724
geesteren 0546 - 631315

B&K
BOUWBEDRIJF

- * Nieuwbouw
- * Renovatie
- * Verbouw
- * Onderhoud

Albergen Tel. 0546 - 44 25 12

Ondek Het Culinaire genieten

Ten Velde
uw poelier

Poelier Ten Velde, Eskerplein 19 7603 WH Almelo Tel: 0546 - 492939



Voor al uw feesten en evenementen op locatie www.cafeopwielen.nl



info: Gebr. Welman, Mooie Vrouwenweg 36 te Almelo tel. 0627325260



**Medisch
Centrum**
Mariaparochie





OERBEKKE
Timmerwerken

- Nieuwbouw
- Verbouw
- Onderhoud
- Renovatie

Richard Oerbekke 06 - 51 53 83 83



Weitemansweg 36 - Vriezenveen - Tel. 0546-861233
Site: www.westerhof-bouw.nl



Oosterveldsingel 49 | 7558 PJ Hengelo (OV)
T: +31 (0)74 3770177 | F: + 31 (0)74 3770170 | www.pakfood.nl

**ONTWIKKELEN, BOUWEN
EN ONDERHOUDEN**



Koopmans Bouwgroep ontwikkelt, bouwt en onderhoudt woningbouwprojecten en commercieel vastgoed met een duidelijke meerwaarde voor eigenaren en gebruikers. Daarvoor worden creatieve en innovatieve oplossingen geboden aan opdrachtgevers. We hechten veel waarde aan klantgerichtheid, innovatiekracht, sterke samenwerking en duurzaamheid. Of het nu om wonen, werken, leren of winkelen gaat: Koopmans Bouwgroep biedt opdrachtgevers een totaalpakket aan professionele dienstverlening. **MAAK DE TOEKOMST**





Dubbelbloazzers: Daar zit muziek in



De Dubbelbloazzers is de blaaskapel van Harbrinkhoek en Mariaparochie. Een leuke, vrolijke en gezellige club, vol muzikaliteit. Ontstaan vanuit de muziekvereniging de Eendracht, is de kapel de laatste jaren volledig op eigen benen komen te staan.

Zo zijn alle instrumenten, maar ook de kleding door de Bloazzers zelf aangeschaft. Inmiddels is er een vaste groep van ongeveer 12 personen die regelmatig samen komen om te repeteren. Daarnaast zijn er nog een aantal losse krachten, die waar nodig bij kunnen springen. De repetities vinden meestal plaats in de blokhut, als dat niet mogelijk is, wordt er uitgeweken naar onze Residentie de Kampkuiper.

inzetten om Sleutelprins Jeroen en Adjudant Edwin tijdens het komende carnaval muzikaal te ondersteunen.

Wij hopen u graag te zien (luisteren) tijdens een van onze optredens!! Alaaf!!

De afgelopen jaren hebben we geprobeerd ons op muzikaal gebied steeds te verbeteren. Elk jaar worden er nieuwe nummers aangeschaft en ingestudeerd. Ook aan de entertainment wordt meer en meer aandacht besteed. Op dit moment hebben we een mooie vaste kern met muzikanten. We kunnen natuurlijk altijd extra muzikanten gebruiken dus wie zich geroepen voelt is van harte welkom! Vooral op de trompetten kunnen we nog wel versterking gebruiken. Binnen de club wordt hier ook hard aan gewerkt, getuige het feit dat 2 van ons lessen hebben genomen op de trompet.

Ook voor de Dubbelbloazzers is dit jaar een bijzonder jaar, vanwege het sleuteljaar van De Dubbelkiekers. Om dit kracht bij te zetten, zijn we vanaf dit jaar gekleed in nieuwe prachtige jassen voorzien van ons logo. Daarnaast is samenwerking gezocht met de kapel Tiedt zat uit Vasse, die ons zal ondersteunen bij de gemeentelijke sleuteluitreiking.

Het eerste optreden van dit jaar, tijdens de Prinsopkomst, is een groot succes gebleken. We zullen ons uiteraard volledig



2008: Prins Bennie I & Adjudant Gerard

Lijfspreuk: "Met mekaar veur mekaar!!!!"

Hoogtepunt: De invoering van de bus. We gingen het gehele carnavalseizoen op stap met de bestickerde bus van de firma Oude Wesseling (Inmiddels Ter Beek).



2009: Prins Peter I & Adjudant Norbert
Lijspreuk: "Geen gezeur, geen gevuur, wie bint zo gek als een deur!"
Hoogtepunt: De opkomst en De Dubbelkickersdag met als afsluiting Henk Wijngaard. Dat oons ma meedeed aan de optocht en verkleed was als Barbie!!



2010: Prins Erik I & Adjudant Guus
Lijspreuk: "Met Erik en Guus kom je deze carnaval gezond en veilig weer tuus"
Hoogtepunt: Uiteraard onze eigen Kiekersdag. Het boogzetten was geweldig en het Spekscheetersspeklappenrosenmontagmorgenundnachmittagspektakel in Vasse. Eigenlijk was het een aaneenschakeling van hoogtepunten.



2011: Prins Walter I & Adjudant Martin
Lijspreuk: "Disse Dubbelkickers stoat veur oe kloar, ie bint verzekerd van 'n geweldig jubileumjaar"
Hoogtepunt: Het werven van vele nieuwe leden, waarvoor we met de vereniging het dorp in zijn gegaan met de bus van de Dubbelgarde. En het maken van de CD was geweldig. En verder was het natuurlijk één groot hoogtepunt aangezien we ons 11-jarig jubileum vierden.



2012: Prins Jan I & Adjudant Henk
Lijspreuk: "Met oons twee op pad, krieg wij 't hele doarp plat!"
Hoogtepunt: Er waren vele hoogtepunten, Prinsbekendmaking 11-11-11 en aansluitend eieren eten bij de Prins (inmiddels nieuwe traditie geworden) en natuurlijk Kiekersdag. Ook op dinsdag de dwieldag was fantastisch, carnaval vieren met andere verenigingen, en stagediven vanaf de praattafel. Ook hebben wij met zijn vieren een bezoekje gebracht aan oud-hofchouffeur Jan Oude Hendriksman en zijn Santje, trots ouders van onze sleutelprins Jeroen. Wat we ook nooit zullen vergeten is het inhalen van Ricky en Wendy Engelbertink in het Olympisch stadion te Amsterdam. We hadden het goede doel aan hen geschonken, omdat ze mee gingen lopen voor A Sister's Hope. Deze stichting zet zich in voor onderzoek naar de genezing van borstkanker. We kunnen terug kijken op een prachtig regeerjaar bij een fantastische vereniging, De Dubbelkickers!!



DORPSRAAD Harbrinkhoek - Mariaparochie

Het doel van de dorpsraad is het in stand houden en het verbeteren van de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners van Harbrinkhoek – Mariaparochie. De dorpsraad vormt daarbij de verbinding tussen de inwoners en de gemeente.

Gelukkig zijn in ons Dubbeldorp veel verenigingen actief die hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid in onze kernen. Maar wat is nu de verbinding tussen de dorpsraad met De Dubbelkickers? Carnaval geeft plezier, verbindt en brengt vele dorpsgenoten samen. Samen tijdens de optocht de actualiteit op de hak nemen. Om deze verbinding te verbeelden is het logo van De Dubbelkickers op natuurlijke wijze als object opgenomen in De Speelberg. Nog een verbinding is dat dit jaar de wethouder de sleutel heeft ontvangen van de natuurlijke speelberg. De hoogheden van De Dubbelkickers zijn dit jaar de sleutelhouder van de gemeente Tubbergen. Wij wensen alle inwoners van Harbrinkhoek en Mariaparochie een geweldig Dubbelkickersdag!!



.....uw techniek
in goede handen.....

BRUSCHE
Elektrotechniek



al meer dan 55 jaar uw partner

Brusche Elektrotechniek:

- ✓ Elektrotechniek
- ✓ Domotica
- ✓ Industriële Automatisering
- ✓ Panelenbouw
- ✓ Duurzame technieken
- ✓ Service & Onderhoud
- ✓ Inspectie & Beheer



Brusche Elektrotechniek - Almelo
www.brusche.nl - tel. (0546) 863 227



De woonderij
van huis uit het beste

Woning - Projectstofferings

- PVC vloeren
- Tapijt
- Gordijnen
- Inbetweens
- Vouwgordijnen

Frank Exterkate - De lijsterbes 2 - Harbrinkhoek - Tel: 06-45376634



ter Beek Reizen



Uw reis in vertrouwde handen!

- Dagtochten
- Stedenreizen
- Vakantiereizen
- Groepsreizen op maat



Ter Beek Reizen, Uelserweg 35, 7651 KT Tubbergen
Tel. 0546 - 62 13 79 | www.terbeekreizen.nl

autoruitschade...

◆ particulier of bedrijf

◆ alle verzekeringsmaatschappijen

◆ scherpe tarieven

◆ kwaliteit en ervaring

◆ ◆ ◆ **olde olthof**
Ster in autoruiten



Telefoon: 0546-866977
Haarbrinksweg 103, Harbrinkhoek
www.sterinautoruiten.nl

GERBERT PAUS

ZONWERING • BEDRIJFS- EN GARAGEDEUREN

Klöße weg 11 • 7615 PK Harbrinkhoek

T 0546 441644 • M 06 50992027

FA. THEO GOOSSEN AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF

Almeloseweg 159
7615 NA Harbrinkhoek

Tel. 0546-866928
Fax 0546-869243

Autoglasservice • Uitdekken zonder spuiten
FLON4000 Teflonbehandeling van uw lak • Dashboard & bekleding reparatie
Inbouw parkeersensoren EasyPark • Inbouw Xenonverlichting Xtra-vision



management 4care



... wat hebben wij u te bieden in 2015....

- Een samenwerking tussen kinderfysiotherapie, logopedie en ergotherapie.
- Een samenwerking met de thuiszorg ZorgAccent in Albergen en Mariaparochie/Harbrinkhoek voor de thuiswonende ouderen.
- Specialisatie in handtherapie.
- Inlooppreekuur op dinsdag en donderdag van 7.00 tot 8.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 10.00 uur in de Haambrink door sportfysiotherapeut.
- Fitness op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur in de Haambrink onder leiding van fysiotherapeut.
- Specialisatie in schouder en aangesloten bij schouderennetwerk.
- Manuele therapie aangesloten bij rug netwerk.
- Inlooppreekuur in Albergen op locatie r.k.s.v. De Tukkers maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.
- Dry needling en acupunctuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Fysiotherapie Langeveld, Slagenweg 9, 7614 LS Mariaparochie.

Telefoon: 0546-860399, Website: www.elangeveld.nl, Email: info@elangeveld.nl

KE: KUIPERS ELECTRONICS

TV-Video-Hifi-DVD Huishoudelijke apparatuur

kuiperselectronics@home.nl

**OP DE SMAAK
DIE JE PAKT!**

Al vier eeuwen lang brouwen onze brouwers bier zo eigen als Grolsch. Een karakteristiek bier met een frisse smaak door pure ingrediënten en natuurzuiver water uit onze eigen bronnen. De beste gerstsoorten, persoonlijk geselecteerd door onze brouwers en vermout in onze eigen mouterij. Twee soorten hop zorgen voor onze eigen smaak en aroma. Een karakteristiek gist, een flinke dosis principes en het vakmanschap van onze brouwers maken het helemaal Grolsch.

Geen 16? Geen druppel

info@hvinstallaties.nl
06 - 150 448 00

HV INSTALLATIES BV

dakwerk |
badkamer |
elektra |
zinkwerk |

BOMECH

www.Gebr. Heinhuis.com
TRUCKS & EQUIPMENT

AutoRijkschool
FONS NIJLAND
Harbrinkhoek
0546-865796 / 06 -51216353
f.nijland@hetnet.nl

Voor een goede en betaalbare
Rijopleiding.
Ook automatisch lessen mogelijk!
Informeer naar prijzen en pakketten.

Café-Restaurant
Fraans Marie

eten • drinken • feesten

Albergen • T. 0546-441209 • www.fraansmarie.nl

bambino
Kinderopvang
0 - 13 jaar



Albergen • Harbrinkhoek • Mariaparochie • Langeveen • Reutum
www.kinderopvangbambino.nl

 **Hams**
Uitvaartverzorging

*Betrokkenheid, begrip en aandacht
voor uw persoonlijke wensen.*

✉ : Almeloseweg 208
7614 LC Mariaparochie
☎ : 0546 - 56 13 51

🌐 : www.hamsuitvaartverzorging.nl
@ : info@hamsuitvaartverzorging.nl

Internetcondoleance via:
www.condoleren.nu

Uitvaarttestament via:
www.uitvaarttestament.nu

www.vistaria- Schaap.nl



**Uw Visspecialist
Van het jaar
Beoordeeld met goud!**

- * De lekkerste Hollandse nieuwe, AD haringtest cijfer 8,5
- * Gerookte -,verse - en gebakken vis
- * Verse mosselen en verse sushi
- * Vismenu s om mee te nemen of bij ons op te eten

Ootmarsumsestraat 296, Almelo. Tel. 0546-864709 's maandags gesloten


**Ondernemers
TUBBERGEN ZUID**

WENTRUP BLOEMEN & PLANTEN	DE KLEIBAKKER BAKKERIJ	IN2HAIR HAARSTUDIO	SCHRAMEIJER MEUBELN
HAASEWINKEL OOGMODE OPTOMETRIE	HULSHOF KEURSLAGER	EXPERT TUBBERGEN	Heren & Damesalon HUUB
			SLIJTERIJ 'T RAEDHUYNS TUBBERGEN
			MADLIN KLEDINGREPARATIE
			NEW STYLE SHOES & FASHION

FC TWENTE

soccer
Tubbergen *inside*

▶ speedsoccer ▶ bumperz ▶ sportcafé ▶ feesten

Newtonstraat 20 7651 AN Tubbergen

www.soccerinside.nl



De keuken ruikt naar appelgebak, door een boel Iris en een beetje haar moeder gebakken. Het smaakt prima en ik zeg tegen Wout dat ik me net voel als de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). Enige weken ervoor was ik namelijk de BABS van hun burens, Luuk Oude Vrielink en Merle Baalhuis. Wout en Iris zouden ook zomaar kunnen gaan trouwen. Wout Oude Avenhuis en de liefde van zijn leven Iris Leussink. Hij geboren aan de Demmersweg, 27 mei 1987 in Mariaparochie en zij 17 oktober 1984 in Denekamp.

Dubbelkiekers, appelgebak, geluid, licht en techniek

Hij vindt haar spontaan, oprecht en zorgzaam en wat zij van hem vindt daar moet U nog naar raden want hij heeft haar nog niet ten huwelijk gevraagd.

Hij wacht nog op de juiste plek, de juiste woorden en de juiste locatie. Timing om het maar in een keer te zeggen. Wout en Iris wonen al weer vier jaar samen in de woning die voordien werd bewoond door wijlen Huub Elferink, de veel te jong overleden vrachtwagenchauffeur. Jannes Brouwerstraat 35 in Harbrinkhoek is hun adres en het is een twee onder 1 kapper met naast hen Marije Alberink, Jurgen Boon en de kleine Zimra. We zien Wout Oude Avenhuis al jaren voornamelijk achter de schermen bij De Dubbelkiekers. Wout is de man van licht, beeld en geluid. Wout is technicus. Tijd om zijn carrière en zijn relatie met De Dubbelkiekers eens nader te belichten. Prachtige woordspeling overigens..

In den beginne was er...

"Het was in het eerste jaar dat De Dubbelkiekers een eigen optocht hielden, het lijkt al weer een eeuw geleden. Degene die zou zorgen voor geluid op de wagen van De Dubbelkiekers kwam niet opdagen. Een uur voordat de optocht zou beginnen werd ik gebeld. Volgens mij was het op een grote trailer van Groothuis", zegt Wout Oude Avenhuis. "Het was in ieder geval het jaar dat onze huidige Adjudant Edwin Busscher, Prins was. Ik had boxen, een versterker en ik draaide toen op de wagen. Ik draaide daarvoor bij diverse kleine dingen van De Dubbelkiekers zodoende werd ik gevraagd. Het was een hele happening. Ik voelde me toen een klein jochie dat aan het draaien was. Er is in die tijd erg veel veranderd. Ik werd in de Raad van Elf opgenomen en het gevoel van het kleine jochie heb ik, zeker nu de hele raad danig verjongd is al lang niet meer..... Je maakt in de loop der jaren alles mee. Het eerste gala, de eerste optocht, de eerste echte Prinsopkomst. Muzikale en technische ondersteuning, dat is mijn ding.

Hoe het zo is gekomen...

Van jongs af aan was ik geïnteresseerd in alle techniek. Radio's uit elkaar halen, weer in elkaar zetten. Een drive-inn show beginnen en dan vooral geïnteresseerd zijn in de techniek erachter. Na de HAVO ging ik bewust naar het MBO. Audiovisuele en theater technicus ging ik studeren aan het ROC van Twente. Na die vier jaar deed ik weer een MBO opleiding en wel elektrotechnicus. Van jongs af aan wilde ik iets met licht en geluid doen. Ik zat aan de stroom en de vonk sloeg over zullen we maar zeggen. De stroom kwam ook een keer razend dichtbij toen pa in het huis aan de Demmersweg aan het boren was. Je kent dat wel stekkerdoos, verlengsnoer, verdeelblokje; Joost en ik hebben toen een spijker in een van de gaatjes van de stekkerdoos gedaan. Durf jij de spijker eruit te halen? We zouden het samen doen. We hielden elkaar vast, de kring was gesloten en we kregen me daar een optater. Alle stroom eraf. En ik heb een keer met een soldeerbout in een televisieapparaat gezeten. Warm, heel warm werd het toen.....

Tijdens mijn twee mbo studies heb ik stage gelopen bij RTV Oost, radio televisie en techniek. En ik was als elektrotechnicus werkzaam bij het Avonturenpark in Hellendoorn. Twee hele mooie stage- ervaringen.

Eigen baas...

Freelance technicus ben ik nu. Reparatie, verkoop, installatie, onderhoud, advies en opbouwen en afbreken van professionele licht geluid- en beeldsystemen. Ik ben in 2007 gestart met ASE Avenhuis System Engineering. Ik kwam toen net van de opleiding audiovisuele en theatertechniek af, ging elektrotechniek studeren en begon tevens voor mezelf. In 4 jaar heb ik me van part time bezig zijn met m'n werk er inmiddels een meer dan full timebaan van gemaakt. Ik hou me dus met veel zaken bezig. Van verkoop tot bijvoorbeeld het verzorgen van het geluid bij de onlangs gehouden Passiespelen in Hertme.

Meedenken met de productie, een ontwerp ervoor maken om vervolgens alles aan te sturen. Veel tijd en denkwerk, maar machtig mooi om te doen. Bij theater de Bond in Oldenzaal ben ik ook verbonden als assistent van de hoofdtechnicus en dat is ook mooi werk."

Woord reactie

Carnaval: Is voor mij feest voor en door de gemeenschap voor alle leeftijden. Een drukke periode. Ook mooi meedoen met de Dwarskickers, een fantastische club mensen.

Gewoon gala: Licht, geluid en beeld samen met Hans Velthuis, Ties Oude Geerdink en Jesse Busscher.

Gemeentegala: Aansturen maar.

Muziek op de Prinsenwagen: Raad van Elf.

Drop of chocolade: Ligt eraan welke chocolade als het maar puur is.

Frankrijk of Italië: Zweden de focus ligt meer op Scandinavië.

Volkswagen of Mercedes: Volkswagen, maar toch het liefst Volvo. Ik ben nog druk bezig met een oldtimer Volvo, maar heb net een Volkswagen Transporter gekocht.

Albergen of Geesteren? Geesteren, daar liggen de roots.

En daar ligt de gemeenschap Harbrinkhoek Mariaparochie mooi tussenin. En we hopen dat jullie nog lang in Haarbig blijven wonen. Wout en Iris, Iris en Wout en dat trouwen, dat komt wel.....





Vrijwilligersdag 2.0

Zoals elke vereniging kan ook De Dubbelkickers niet bestaan zonder het werk van de vele vrijwilligers. Als vereniging zijn we al deze mensen enorm dankbaar voor de werkzaamheden die hij of zij verricht.

Nadat we vorig jaar begonnen zijn met de herintrede van de vrijwilligersdag op initiatief van Residentie Kampkuiper, zou dat uiteraard afgelopen jaar weer op de agenda moeten komen te staan. Maar wanneer houd je nu zo'n feestdag? Daar hadden ze bij monde van Gerard en Philip Kampkuiper nog wel een idee voor. Juist, 111 dagen na het verbranden van de bok. Ofwel, 111 dagen na het einde van de carnavalsperiode. Gekozen werd dit jaar voor zondag 6 juli 2014...

Via alle commissiehoofden werden alle vrijwilligers weer opgetrommeld om er weer een geweldige dag van te maken. Dat ook het tweede jaar wederom een succes was, bleek wel aan de grote opkomst. Omstreeks 16.00 uur zijn we gestart met vrijwilligersdag 2.0. Nadat dit vorig jaar een initiatief was van Kampkuiper, werd dit jaar besloten om samen met de vereniging de krachten te bundelen en zo geschiedde. Ruim 100 enthousiaste en vooral dorstige vrijwilligers kwamen hier op af. Wat je ook doet voor de vereniging, iedereen is welkom... Nagenoeg iedereen was er ook. De Prins en Adjudant met hofdames, de Raad van Elf, de Dansmariekes, de Dubbelgarde,

De Dubbelbloazers, de Crew en iedere andere vrijwilliger in welke vorm dan ook. Of je nu hofchauffeur bent of verkeersregelaar, muntverkoper of fotograaf het maakt allemaal niet uit. Iedereen werd deze dag op deze manier in het zonnetje gezet.

We konden gezellig in de zaal of onder de luifel bij Residentie Kampkuiper genieten van een natje, wat uiteraard gretig aftrek vond, maar dat zal u niet verbazen. Rond de klok van 18.00 was het dan tijd om te starten met de BBQ. Voorzitter Martin Oude Avenhuis opende dan ook samen met ons aller Michon van de Residentie het buffet. Dit smaakte een ieder meer dan goed. Een dikke pluim voor de keuken. Na afloop van de BBQ kon je nog nagenieten van een lekker ouderwets glaeske 'advocaat met boer'njongs'. Ondanks dat het regende was het een enorm gezellige dag. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de muzikale omlijsting van DJ Ties OG. Dat zelfs Broes'n Frans meende te kunnen dansen hebben we allemaal mee mogen maken... Frans ging helemaal uit zijn dak, waarschijnlijk een paar goudgele rakkers teveel gehad, en het onvermijdelijke gebeurde. Zo door zijn enkel. Terwijl hij dacht



aan een breuk, dachten anderen aan het overmatige gerstenat als oorzaak. De volgende dag bleek al gauw dat dat laatste de oorzaak was, want gelukkig liep Frans weer als een jonge God.

Deze dag is ook een dag om weer terug te kijken door iedereen. Zo ook door de familie Kampkuiper.

Als je ze vraagt hoe ze het ervaren om nu te fungeren als Residentie, luidt het antwoord van Philip en Gerard in; "Donders mooi!! We zijn er voor de volle 100% ingestapt toen we benaderd zijn om Residentie te worden." En zo ontstond er in twee jaar tijd een goede wisselwerking tussen Kampkuiper (vooral van de goede en professionele aanpak) en De Dubbelkickers (ook een goede aanpak, maar zoals we bekend staan, t löp zoals 't löp, waarbij gezegd moet worden dat het ook steeds professioneler is).

Als we Gerard en Philip vragen waarom juist gekozen is voor 111 dagen na dato, zeggen ze dat dat ongeveer midden in de overbruggende periode richting de Prinsopkomst ligt en het is uiteraard een carnavalesk getal. Dat zelfs het personeel het leuk vindt deze dagen te werken blijkt wel uit Michons enthousiaste woorden:

"Hoewel het zwaar is vindt niemand het erg om te werken tijdens het carnaval, achter het schap vieren we ook wel feest en maken we het van dichtbij mee". Uiteraard is de Kiekersdag het hoogtepunt van het jaar maar de gala's met de bijbehorende after-party's staan ook dik omcirkeld in de agenda. "Wat een topfeesten!!", geeft Philip aan. Zo blijkt maar weer dat ze ook bij de firma Kampkuiper in onze Residentie het carnavalsvirus hebben opgelopen. Ze kijken alweer uit naar dit seizoen, de eerste feestjes waren in elk geval meer dan geslaagd. Vooral de dwelmiddag kijken ze naar uit. Iets nieuws in Harbrinkhoek... De bij velen bekende band Ohne Gewähr zal dan zijn opwachting komen maken. Namens De Dubbelkickers bedanken we de familie Kampkuiper nogmaals voor hun gastvrijheid deze dag!

Zo kwam er omstreeks 21.00 uur, en veel natjes en droogjes verder, een einde aan deze dag. Evenals het eerste jaar was vrijwilligersdag 2.0 was ook weer een geslaagde dag. We hopen hier in samenwerking met onze Residentie toch een jaarlijks vervolg aan te geven!!

Programma Kiekersdag 14 februari 2015

- 13.00 uur** Formeren optocht op en rond het kerkplein
- 13.30 uur** Start optocht (Aangevoerd door de hofauto)
- 15.00 uur** Einde Optocht
- Vanaf 15.00 uur** NON STOP CV FEEST!!!
M.m.v. Black Light Bij Residentie Kampkuiper!
- Met om 15.30 uur** Officiële binnenkomst Prins, Adjudant en de Raad van Elf
Deze worden binnen geblazen door onze eigen Dubbelbloazers
Hierbij openingswoord van de Prins en Adjudant!
- 15.30 tot en met 18.00 uur** Kindercarnaval met onder andere een knutselhoek,
gezellige muziek en ander leuk vermaak
bij Kampkuiper in de grote zaal
- 16.45 uur** Optreden Dansmariekes lagere school
- 17.00 uur** Optreden van onze eigen Minikiekers
- 17.15 uur** Prijsuitreiking!!!!
- 21.00 uur** Opnieuw opkomst Prins, Adjudant en de Raad van Elf
- 01.45 uur** Einde Kiekersdag!
- Bedankt allen en tot volgend jaar!**



2013: Prins Perry I & Adjudant Hans

Lijfspreuk: "Met disse beaijen wördt 't 'n carnaval van soez'n en weaijen
Hoogtepunten: Ondanks dat het een kort seizoen was hebben we veel beleefd. Vooral de gala's en optochten zijn ons bijgebleven. De bekendmaking, de opening van de Residentie, het ziekenbezoek, het boogzetten, de sleuteluitreiking, het dweilen en het bokverbranden waren allemaal hoogtepunten op zich. Dan natuurlijk de actie voor Lieke. Dat was iets heel bijzonders. Allereerst de overweldigende aandacht die dit goede doel kreeg. Niet alleen in het dorp maar ook ver daarbuiten. De aandacht van TV Oost en natuurlijk de veiling op de Kiekersdag die alle verwachtingen overtrof. Helaas lag Lieke tijdens de optocht in het ziekenhuis. Maar we zijn bij haar thuiskomst, net na de carnavalsperiode, in vol ornaat op bezoek geweest. Dat was echt indrukwekkend omdat Lieke blijkbaar erg uitgezien had naar ons bezoek.

Anekdote: "De Pin'n uit Reutum deden hun naam eer aan en hadden tijdens ons gala een tosti-ijzer bij zich om zelf tosti's te kunnen maken. Wij hebben toen op hun gala zelf meegenomen frikadellen zitten bakken aan tafel. Onze oud-Prins Jan Busscher had een grill bij zich en wij hebben bij Bays in de keuken nog extra frikadellen geregeld. Deze hebben we tijdens het gala aangeboden aan de Prins en Adjudant van de Pin'n."



2014: Prins Erik II & Adjudant Klaas-Jan

Lijfspreuk: "Lach Leef en Geniet in disse mooie carnavalsstied!"
Hoogtepunt: Als Prins Erik II en Adjudant Klaas-Jan wil ik zeggen dat we een prachtig jaar hebben gehad. We hebben met iedereen en dan echt met iedereen een prachtig feest gehad. Het gemeentegala in Fleringen was wel een hoogtepunt. Je werd hier naar binnen geschreeuwd door de aanwezige dubbelkiekers. Dit was een kippelmoment. Verder vond ik de saamhorigheid van iedereen super.

De Wisselsleutel

Kent u dat een wisselsleutel?

Kijkend in de Dikke van Dale kom je bij sleutel op de volgende omschrijving:

- 1 Werktuig dat door omdraaiing iets opent of sluit.
- 2 Werktuig dat op een sleutel lijkt.
- 3 Dat waardoor je iets in je bezit kunt krijgen, iets kunt ontcijferen.

Bij wissel kom je in de Dikke van Dale bij deze omschrijving:

- 1 Verandering; keer.
- 2 (sport)vervanging van een speler tijdens de wedstrijd.

Maar weet u nu wat een wisselsleutel is?

Navragend bij dezen en gene in Harbrinkhoek blijkt er in een bepaalde buurt (red. Kuiperpleintje) regelmatig gesproken te worden over de wisselsleutel. Tot heden is er nog geen gebruik van gemaakt, zegt men.

Deze wisselsleutel komt vaak ter sprake aan het einde van een zeer gezellige avond. In het bijzonder als de mannen nog even goed aan het napraten zijn en veel vrouwen al op een oor liggen. Het voorstel is dan om alle huissleutels, van alle aanwezige heren in een bak te doen waarna ieder, met gesloten ogen, een sleutel eruit kan halen waardoor er van huis gewisseld kan worden.... De WISSELSLEUTEL!!

R & R
 R & R Bouwwerken
 Stobbengoor 32
 7614 LK Mariaparochie
 Mob: 06 15489189



Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud
www.renbouwwerken.nl

kookstudio **kook RIJK** koken proeven genieten

Teambuilding
 Bedrijfsfeesten
 Verjaardagsfeesten
 Vrijgezellenfeesten

www.kookrijk.nl Mariaparochie

Luc@sit Albergen



Automatisering Cloud Computing Webdesign Telecom

www.lucasit.nl

HET WEEMSEL
 DIGITALE MARKETING



INTERNET MARKETING SOCIAL MEDIA GRAFISCHE VORMGEVING

WWW.HETWEEMSEL.NL



miets
 CAFE CAFETARIA

GROOTHUIS
 timmerfabriek



Demmersdwarweg 8
 7608 RA Almelo
www.groothuis-tifa.nl

Concept I, II, III en IV
 Duurzaam FSC/PEFC
 Actief in Passief Houtgarantplan
 BIM
 Lean
 Meer info? Bel 0546 86 02 61

Slagerij Hemmer



- * Volop barbequevlees
- * Kant en klaar maaltijden
- * Hapjes

Dorpsstraat 58 Geesteren
 Tel.: 0546 - 633 660

FRANK KAMPHUIS
 administratiekantoor

loohuis
 INSTALLATIETECHNIKEN



Geen zorgen door duurzame installaties op maat.

De energie van morgen

Loohuis Installatietechnieken B.V.
 Pastoor Boddestraat 18
 7666 LB Fleringen

T 0546 - 629 629
 E fleringen@loohuisgroep.nl
 I www.loohuisgroep.nl



Huls Afbouw

- Gipswanden
- Wandafwerking
- Stukadoeren

Frans Huls
Mooie Vrouwenweg 17
7603 PA Almelo



Tel: 0546-860443
Mobiel: 06-55512077



de Bloemenhoek



bloemenhoek
mariaparochie / oldenzaal

- Bloemen
- Planten
- Decoratie
- Lifestyle
- Bezorgen
- Rouw
- Trouw

Tubbergerweg 18A, 7603 NV Mariaparochie T 0546 - 49 08 66
Ootmarsumsestraat 31, 7572 AB Oldenzaal T 0541 - 51 70 80
www.debloemenhoek.eu info@debloemenhoek.eu

Heren & Damessalon

HUB

TUBBERGEN

Kom na de carnaval
werken aan je
conditie...



STUDIO-SPORT Tubbergen

*Fitness *Groepslessen *Squash *Revalidatie *Relax

www.studiosport-tubbergen.nl

KROESE WEVERS

Accountants en belastingadviseurs

kroesewevers.nl

Cafe MORSHUIS

Albergen

www.morshuis.nl
info@morshuis.nl
 0546- 441238

PAKHUIS TWENTE

UW DRANKSPECIALIST VOOR ZAKELIJK EN PARTICULIER!



Primera

Tubbergen



Postel Tentenverhuur
Wiekermatweg 10-12
7596 JA Rossum

Telefoon: 0541 62 55 72

Mobiel Gerrit: 06 53 66 71 95

Mobiel Sander: 06 53 81 85 32

Website: www.posteltentenverhuur.nl



Binnenkort
ook een
evenement?

Met onze kranten,
vlaggen, reclame
en banners bent
u binnen no-time
bekend!



News
Outside

kranten / vlaggenmasten / buitenreclame
gevelreclame / roll-up banners

www.newsoutside.nl



zitmaaiers - gazonmaaiers - bladblazers - heggescharen
motorzagen - tuingereedschappen - afrastering - laarzen
reparatie tuinmachines in eigen werkplaats

www.poppink-reutum.nl

Hinvertsweg 26 Albergen - Agelerweg 11 Reutum



De enige echte
uit Italië...

AL VANAF
€3975,-
EXCL. BTW

ITALIAN  EST. 1948
PIAGGIO APE
mobile



BEL VOOR MEER INFORMATIE NAAR
0546 866 977

OF GA NAAR
WWW.PIAGGIOAPEMOBILE.NL



Veldscholten & Molenaar
hoveniers

www.veldscholten-molenaar.com
06 22380313 - 06 18946303

Vasse

Denekamp

Café Zaal



Dorpestraat 36 7678 AW Geesteren Tel. 0546 - 632230



Weten waar Petrus de sleutel had

(Op de hoogte zijn van wat niet iedereen weet)

Wie wil dit nu niet? Velen onder ons wel, net als ik!

Zo wil het dat ik een aantal jaren geleden bewust geen alcohol heb gedronken op De Dubbelkickersdag. Diegenen die mij een beetje kennen weten dat ik na een avondje stappen, de volgende dag van geen toet'n of bloazen meer weet. Lastig dat zeker, maar soms ook wel makkelijk, haha. Ik vroeg me af of mannen ook ergens last van hebben na flink door te hebben gezakt en ben tot de conclusie gekomen dat bier wel enorm veel vrouwelijke hormonen moet bevatten.

Hier was ik dus niet van op de hoogte.

Op die bewuste Kiekersdag ben ik een aantal mannen gaan observeren en nadat deze een stuk of tien biertjes hadden gedronken heb ik geprobeerd om er een gesprek mee te voeren en wat denk je?

Mannen kunnen na wat alcoholische versnaperingen in de verste verte niet meer logisch nadenken. Ze hadden inhoudelijk niet verdomd veel meer te vertellen. Enkelen vertelden me dat ze na deze carnavalstijd weer aan de lijn gingen doen. Waren ervan overtuigd dat ze een aantal kilo's aankwamen. Ze dachten in het middelpunt van het universum [lees:Residentie] te staan. Ik zei nog tegen een kerel maak je niet druk om je kleding, geen hond die dat nog ziet. Maar hij kon onmogelijk toegeven dat ik gelijk had. Om het kwartier moesten de mannen naar het toilet, vaak gingen ze met een paar tegelijk en soms zelfs hand in hand.

Ik moest wel lachen om een appje wat iemand me liet lezen.

Hij schreef: "Hallo schat, ik ben gewond geraakt op mijn werk en Paula heeft me naar het ziekenhuis gebracht. Er is een kans dat ik mijn been kwijtraak." Waarop zijn vrouw had geantwoord: "Wie is Paula?"

Zijn emoties waren niet of nauwelijks beheersbaar geweest.

Verder onderzoek was dus klaarblijkelijk overbodig, waardoor ik dacht de volgende Kiekersdag zelf ook maar weer een aantal glazen bier te nuttigen met de wetenschap dat mannen zullen eindigen als ware vrouwen.



Reglement Optocht

Opgave

Deelnemers aan de optocht kunnen zich uitsluitend opgeven op de site van De Dubbelkickers: www.dedubbelkickers.nl. In het hoofdmenu klikt U op 'Optocht' en vervolgens in het submenu op 'opgaveformulier'.

In de volgende vijf categorieën zijn prijzen te winnen:

Grote wagens

Hieronder verstaan we een wagen (welke motorisch wordt voortbewogen) langer dan 6 meter, inclusief dissel, exclusief het gemotoriseerde voertuig.

Kleine wagens

Dit is een wagen korter dan 6 meter, inclusief dissel, exclusief het gemotoriseerde voertuig, tenzij het gemotoriseerde voertuig deel uitmaakt van het uitgebeelde thema. Dan valt het onder de grote wagens.

Loopgroepen

Hieronder verstaan we een groep vanaf 3 personen met eventueel een wagen of constructie welke wordt getrokken en/of geduw (door een groep).

Eén- en tweelingen

Alleen of met z'n tweeën lopend of gemotoriseerd en mogen voorzien zijn van een wagentje.

Basisschoolleerlingen

Deze categorie is uitsluitend bedoeld voor kinderen van de basisschool.

Je kunt je inschrijven **voor één onderdeel**. Mocht je een grote wagen hebben met daarachter een loopgroep, dan mag je zelf bepalen voor welk onderdeel je je inschrijft. Of voor één van de wagens, of voor de loopgroepen.

De optochtcommissie bepaalt of een voorstelling wel of niet mag deelnemen. De uitbeelding mag in ieder geval niet aanstotelijk zijn. Bij geschil zal de jury samen met de Kiekersdagcommissie de classificatie bepalen.

Nummering

De deelnemende wagens, groepen en eenlingen worden genummerd met voor elke categorie een eigen kleur. De deelnemers moeten, aan beide zijanten van hun voorstelling, op duidelijke wijze hun deelnamenummer voeren. De deelname-nummers worden uitgereikt op de verzamelplaats. Deze plaats zal duidelijk worden aangegeven.

Opstellen/ verzamelplaats

Alle deelnemers moeten zich een half uur voor aanvang van de optocht verzamelen op of rondom de parkeerplaats naast de kerk. Dit wordt aangegeven.

Houd tijdens de optocht een aantal meters afstand zodat het overzichtelijk blijft. Zo wordt geen deelnemer over het hoofd gezien.

Afmetingen

Lantaarnpalen, laaghangende takken, krappe bochten, geparkeerde auto's e.d. kunnen de ruimte langs de route beperken.

Houd hier rekening mee bij het maken van de wagens.

De route is te vinden op de site, www.dedubbelkickers.nl en in het Dubbelkickersblad.

De jurering

De optocht zal worden beoordeeld vanuit verschillende plaatsen langs de route. De onafhankelijke jury beoordeelt onder andere op idee, presentatie en verzorging.

Richtlijnen

Om problemen voor, tijdens en na de optocht te voorkomen, heeft de optochtcommissie deze richtlijnen opgesteld. Dit reglement is te vinden op www.dedubbelkickers.nl. Tevens kan dit worden aangevraagd via optocht@dedubbelkickers.nl of bij Jeroen Egberink, aanspreekpunt vanuit de Raad van Elf voor de Kiekersdagcommissie: 06-14101242.

Na afloop van de optocht worden de prijzen uitgereikt in Residentie Kampkuiper.

Door uw inschrijving als deelnemer aan de optocht verklaart u zich akkoord met deze richtlijnen van de optochtcommissie. In alle gevallen waarin de richtlijnen niet voorzien, beslist de Kiekersdagcommissie.

Let op!

Deelnemers die zichtbaar gebruik maken van alcoholische drank tijdens de optocht worden uitgesloten van prijzen.

Deelnemers die voortijdig de route verlaten worden uitgesloten van prijzen.



Route optocht 14 februari

Uiteraard zullen wij ook dit jaar een fantastische optocht organiseren. Van diverse kanten uit ons Dubbeldorp horen we dat mensen al druk in de weer zijn wagens te bouwen om opnieuw mee te kunnen doen. Wij als vereniging vinden dit uiteraard geweldig en hopen dat deze trend zich in de toekomst voorzet. Zo wordt carnaval met recht een echt gemeenschapsfeest.

Wagens, loopgroepen en individuen kunnen zich opstellen op het kerkplein vanaf 13.00 uur. Graag aanrijden via de kerk, de Ootmarsumseweg. De optocht zal vertrekken om 13.30 uur.

Wel moet worden opgemerkt, dat wagens, die puur en alleen meedoen met het doel voor of tijdens de optocht zoveel mogelijk alcohol te nuttigen (de zogenaamde bierwagens) van deelname worden uitgesloten. Dit ter beoordeling van de jury, die hier streng op toe zal zien.

Na afloop van de optocht vieren we het feest verder in onze Residentie Kampkuiper, alwaar ook de uitslag van de optocht bekend zal worden gemaakt en de prijzen zullen worden uitgedeeld.

Nieuw: voor opgave nu aanmelden via de website www.dedubbelkiekers.nl

Ook dit jaar is er weer een pendelbus; opgave via de website.

Gaarne willen wij omwonenden aan de optocht verzoeken, de route zoveel mogelijk obstakelvrij te maken, zodat de stoet ongehinderd doorgang kan vinden!

Wij bedanken alle omwonenden alvast bij voorbaat voor hun medewerking.



De opstelling is vanaf 13.00 uur, graag aanrijden via de kerk. De optocht zal vertrekken om 13.30 uur bij de kerk en zal daarna de volgende route volgen:

Almelseweg – Stobbengoor – Slagenweg – Almelseweg – De Iep – De Hazelaar – Wilgenhof – Walboersweg – Dannenkampsweg – Breemösstraat – Wilgenhof – Kottestraat – Pastoor Eshuisstraat – Frielinkstraat – Kardinaal de Jongstraat – Jannes Brouwerstraat – Almelseweg – Residentie Kampkuiper

DE DUBBELKIEKERS dankt al haar sponsoren Supersponsoren



Vorstensponsoren



Prinsensponsoren

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Jabé Reclame | Weidevogel Reclameproducties | Fox Eetcafé | Nijland Voegwerken |
| HV Installaties | Gebroeders Heinhuis | L&S Specials | Ten Velde Busverhuur |
| Silvo Wigger Bouw | Kamphuis Sloopwerken | De Kikkerpoel | Van Buuren Groep Almelo |
| Café Nobbenhuis | KroeseWevers Accountants | Velten Media | Tibbe Restaurant & Zalencentrum |
| Lesscher Autoschade | Goossen Whisky Entertaining | Grolsch Brouwerij | De Bloemenhoek |
| Welman Calculaties | v.d. Bosch & Fikkert Drukkerij BV | De Groene Taxi | Kuipers EP Radio en TV |
| Ter Beek Reizen | Oerbekke Onderhou & Renovatie | Multimedia Center | Café Steggink |
| Kookrijk Kookstudio | Aannemersbedrijf Hoek | Vuurwerkkanjer | Löwik Installatietechniek |
| Voskamp Groep | Rabobank Noord Twente | Lenferink Auto's | Brusche Electrotechniek BV |
| Lentferink Haarmode | Timmerhuis Onroerend Goed | 't Oale Roadhoes | Postel Tentenverhuur BV |
| Vistaria Schaap | Autobedrijf G. van Buul | De Woonderij | Gebr. Poppink |

Kiekerssponsoren

- | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| News Outside | Lesker Bouwkundig Tekenburo | B&K Bouwbedrijf BV | Liroz Almelo | Apotheek Mariaparochie |
| Huls Afbouw | Meulenkamp Tweewielers | Gerbert Paus Montage | Lucas IT / De Weemsel | 't Café op Wielen |
| Kapsalon Huub | Bouwbedrijf Kemperink BV | Autorijschool Nijland | Oude Geerdink Tegels & Sanitair | Jos Overmeer Tweewielers |
| Dancing Bruins | August Grootelaar Schilderwerken | Bouwbedrijf Westerhof BV | Stoffengroothandel Kamp | Autoschadeherstelbedrijf Goosser |
| De Boderie | Diamantboor- & Fraisbedrijf Geuke | Zalencentrum Morshuis | AGI Verlichting | Groothuis Timmerfabriek |
| Slagerij Hemmer | Café/Cafeteria Miets | Kottink Café Zalen Slijterij | Nijhuis Vloerenbedrijf | Primera Tubbergen |
| R&R Bouwwerken | Administratiekantoor Frank Kamphuis | Groothuis Wonen | Ten Velde Poelier | Oerbekke Timmerwerken |
| Carnavalsland | Huzink Bouwmaterialen | Autobedrijf JOL | Café Restaurant Fraans Marie | De Jong & Laan |
| Wensink & Partners | Hams Uitvaartverzorging | Autobedrijf J.M. Alberink VOF | Loohuis Installatietechnieken | Ondernemers Tubbergen Zuid |
| Soccer Inside | Heisterkamp Drankenhandel | Studio Sport Tubbergen | Albo Deuren | Kinderopvang Bambino |



CARNAVALS LAND
HET HELE JAAR DOOR FEEST! BORNE & OLDENZAAL

KOM NAAR ONZE MEGASTORE, HOFSTRAAT 3 IN BORNE!

MEER DAN 1250 M² PUUR CARNAVALS-PLEZIER!

WWW.CARNAVALSLAND.NL
De juiste partner voor elk feest!

DE GROENE TAXI



"personenvervoer, zoals het hoort"

Telefoon: 0546 - 539999



DEDUBBELKIEKERS.NL IS ONTWIKKELD DOOR:

Velten Media

INTERNET PROFESSIONALS







WEIDEVOGEL RECLAMEPRODUCTIES

- > VORMGEVING
- > HUISSTIJLEN
- > DRUKWERK

*Voor een heldere kijk
op communicatie...*

De Wulp 5, 7614 LJ Mariaparochie

T 0546 - 87 04 66

E info@weidevogel.nl

I www.weidevogel.nl



evenementen

bedrijfsfeesten

kinderfeesten

partijen

reclame activiteiten

huisvesting en opslag

Evenementenverhuur



Ootmarsumseweg 34

7665 SB Albergen

T 0546 442 625

M 06 5269 5162

E info@total-rent.nl

WWW.TOTAL-RENT.NL